



Nederlandse  
Kerk

# Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 99, nummer 2/3 februari/maart 2017

## Het enige dat nodig is voor het zegevieren van het kwade is dat goede mensen niets doen

Met het afscheid van Barack Obama als president van de Verenigde Staten wordt ook afscheid genomen van een droom. Wat waren wij hoopvol, toen hij acht jaren geleden aantrad. 'Yes we can!', was zijn slogan. Obama hield ons een gedroomde wereld voor. Heeft hij het waargemaakt? Ik denk dat het enigszins is tegengevallen, al zullen we de komende jaren nog regelmatig terugverlangen naar de stijl en de boodschap van Obama. Obama is niet de eerste 'goede mens' waar wij onze hoop op hadden gesteld. Bepaalde mensen zien wij graag een tijdje als de Messias. Iemand, die een meer dan gewone hoop belichaamt en zich lijkt te onttrekken aan de wetten van het gewone leven. Zo'n iemand ontstijgt het gewoel, de laffe compromissen, en voert ons naar het grote geluk. Hij of zij is de verlosser. Althans, tot het fatale moment dat ook hij of zij door het ijs van onze verwachtingen zakt, en wij onze adoratie inruilen voor boosheid en onbegrip.

Het verlangen naar een Messias klopt blijkbaar nog steeds in onze aderen. Weliswaar zijn wij allang weg gegroeid van kerk en geloof, maar de behoefte aan een Messias wordt er niet minder om. Wij willen een mens voor ons zien die ook bovenmenselijk is. Sterk en verzoeningsgericht, gelouterd door lijden, bezielde door een visioen. Een Messias die de verpersoonlijking is van hoop en verwachting. Want blijkbaar zijn we die

grote krachten echt kwijt geraakt in ons leven van alledag. Andere krachten hebben het spel overgenomen. Angst, met name. Anno 2017 lijken wij 'anxiety driven'. Wij zijn bang voor andere geloven, culturen, en gewoontes. Dat heeft ook iets tragisch. Mensen die nog steeds verlangen naar een Messias, maar die bevangen zijn door angst. Mensen die zouden willen geloven dat er ergens hoop bestaat, maar zich er door hun angst niet aan durven over te geven.

En toch, waarom moet angst het laatste woord hebben? Waarom zouden er geen verhalen meer verteld kunnen

worden die verder reiken dan angst, en die werkelijk raken aan hoop en verwachting? Verhalen die ons het vermogen teruggeven om weer perspectief te ontdekken- in onze eigen levens, en in de samenleving? Om iets van die droom voorbij de angst terug te vinden is het nodig dat goede mensen van zich laten horen. De Messias kan in verschillende gestalten aan het licht komen, als president van een machtig land maar ook in een alledaagse ontmoeting. Daarover gaan de bijdragen van de digitale veertigdagenkalender, die ook dit jaar vanuit de Nederlandse Kerk worden verstuurd. Als tegenkracht tegen

alle wanhoop en angst om ons heen. En als aansporing voor alle goede mensen, om vooral iets te doen.

Ds Joost Röselaers

(Het citaat uit de titel is van de Ierse filosoof Edmund Burke 'The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing')



# Nederlandse Kerk

## Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

## Predikant

Ds. Joost Röselaers

The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY

Tel: 07957 775 980.

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

**Liesbeth Knook**, voorzitter, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: [liz@knook.com](mailto:liz@knook.com)

**Rosalind Janssen**, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: [rosalind.janssen@virgin.net](mailto:rosalind.janssen@virgin.net)

**Martijn Proos**, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: [martijnproos@googlemail.com](mailto:martijnproos@googlemail.com)

**Marc Rovers**, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: [marc.rovers@dutchchurch.org.uk](mailto:marc.rovers@dutchchurch.org.uk)

**Maurits Ruis**, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: [maurits.ruis@dutchchurch.org.uk](mailto:maurits.ruis@dutchchurch.org.uk)

**Marijn Veuger**, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: [marijn.veuger@gmail.com](mailto:marijn.veuger@gmail.com)

## Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: [d.titterington@ram.ac.uk](mailto:d.titterington@ram.ac.uk)

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: [annepage2@waitrose.com](mailto:annepage2@waitrose.com)

Tom Mohan Email: [mohantom39@googlemail.com](mailto:mohantom39@googlemail.com)

Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken

Email: [hannarijken@hotmail.com](mailto:hannarijken@hotmail.com)

## Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 07765 232 228

Email: [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)

Ds. Joost Röselaers

Paul Donnelly: layout & design [www.creativeadcoltd.co.uk](http://www.creativeadcoltd.co.uk)

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2017

## Website

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: [vandermarel@gmail.com](mailto:vandermarel@gmail.com)

## Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com)

## De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall

vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8



## Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00.

Account number: 03009971. In Nederland is de rekening:

IBAN NL83 INGB 0003 4026 44, BIC INGBNL2A

## Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. [www.charity-commission.gov.uk](http://www.charity-commission.gov.uk)

## Nederlandse instellingen

### Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: [daphna@dutchcentre.com](mailto:daphna@dutchcentre.com)

Website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

### Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: [www.netherlands-embassy.org.uk](http://www.netherlands-embassy.org.uk)

### Het Koning Willem Fonds

Steenfonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: [info@koningwillemfonds.org.uk](mailto:info@koningwillemfonds.org.uk)

Website: [www.koningwillemfonds.org.uk](http://www.koningwillemfonds.org.uk)

### Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: [www.nedcitylunch.org](http://www.nedcitylunch.org)

Email: [aanmeldingen@nedcitylunch.org](mailto:aanmeldingen@nedcitylunch.org)

### Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

### Vrienden van de Nederlandse Kerk

De Vriendenstichting wordt opgeheven, lees meer op pagina 4 van dit Kerknieuws

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga

Email: [rboers59@kpnmail.nl](mailto:rboers59@kpnmail.nl)

Tel: +31(0)571 795024

Website: [www.vriendennederlandsekerk.nl](http://www.vriendennederlandsekerk.nl)

### Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll

Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465

Email: [voorzitter@neerlandia.org](mailto:voorzitter@neerlandia.org)

Website: <http://www.neerlandia.org/>

*Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'*



## Opheffing Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen

De 'Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen' werd in 2002 opgericht met het doel de Nederlandse Kerk in Londen financieel te ondersteunen. Giften en legaten uit Nederland konden via deze Stichting, die de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, fiscaal aantrekkelijk worden overgemaakt aan de kerk in Londen, die niet over zo'n status beschikte. Nu ook aan de Nederlandse Kerk in Londen sinds kort de ANBI status is toegekend is een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting komen te vervallen. Bovendien is voor het onderhouden van het contact vanuit Nederland met de kerk in Londen dankzij website en email een afzonderlijke stichting niet langer nodig. In haar laatste bestuursvergadering in december 2016 heeft het bestuur dan ook besloten over te gaan tot opheffing van de Stichting. Van dit besluit zijn ook de kerkenraad in Londen en alle donateurs op de hoogte gesteld. Aan de ene kant is het opheffen van de Stichting een verlies, maar aan de andere kant blijven er voldoende mogelijkheden over om de blijvende band met de Nederlandse Kerk in Londen te onderhouden. Graag wil ik allen bedanken die zich in de afgelopen jaren hebben ingespannen voor de Stichting. In het bijzonder moet hier de naam genoemd worden van Job Riemens, die de Stichting oprichtte en zich met hart en ziel daarvoor heeft ingezet. Het bestuur bedankt graag alle donateurs voor hun bijdragen, financieel en anderszins, om het werk van de Nederlandse kerk in Londen te ondersteunen.

*Gerard van Es,  
voorzitter Vriendenstichting en oud predikant  
van de Nederlandse Kerk in Londen*

(Ingezonden mededeling)

### Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200 [www.dutchcareathome.com](http://www.dutchcareathome.com)  
mobiel: 07968 129490 [info@dutchcareathome.com](mailto:info@dutchcareathome.com)

## Taalverarming



Ad van Nieuwpoort  
aan taal, zo is zijn zorg. En daardoor is er geen ruimte meer om de goede vragen te kunnen stellen. 'Taalverarming is een serieus te nemen signaal. Alles moet steeds eenvoudiger worden uitgelegd. Dat is gevaarlijk, want als je de woorden niet meer hebt om te discussiëren, blokkeert het gesprek en lonkt het geweld.' En als er dan iemand aan de knoppen zit die de onderlinge verharding alleen maar stimuleert dan kan zomaar ineens het laagste uit de mens tevoorschijn komen. Bokma raakt in zijn analyse aan wat in de vorige eeuw de denker Rosenstock-Huessy benoemde als 'Sprachnot'. Ook in zijn ogen vormt taalverarming een grote bedreiging voor de humaniteit. Hij ziet dat bijvoorbeeld terug in hoe mensen in toenemende mate worden gereduceerd tot categorieën. We spreken over vluchtelingen, over bankiers, over moslims, over homo's, over de elite of de boze witte man. En daarmee worden mensen van hun menszijn beroofd, worden ze ontmenselijkt. Daartegen biedt de bijbelse verhalentraditie tegengif. Het geheim van heel de bijbel cirkelt om de Naam als de A van het Bijbels ABC, zo zei de theoloog Miskotte ooit. Wie de naam leert spellen, die wordt bijbelvast. Die vluchteling blijkt Victor te zijn die net gevlucht is uit de hel van Oost Aleppo en die nu in Nederland zijn vioolstudie weer probeert op te pakken. Die bankier heet Floris en lijdt eronder dat hij alleen maar wordt afgerekend op rendement terwijl graag hij oprecht dienstbaar wil zijn aan zijn klantenkring. Ook als het gaat om de taal zullen we juist deze dagen van 'nepnieuws' en 'asielplagen' waakzaam moeten zijn. Hoe je iets zegt, zegt iets over wat je zegt. Vorm en inhoud hebben alles met elkaar te maken. Een oeroud bijbels inzicht. Door ons met regelmaat onder te dompelen in de bevrijdende woordwereld van de bijbel blijven we waakzaam en zullen we iedere keer weer onder de indruk komen van de taal van liefde. Een taal met de langste adem.

*Ad van Nieuwpoort  
PKN predikant, Bloemendaal*

Zojuist verschenen: **'Uit de tijd'**  
'Wat bezielt een liberale dorpsdominee?'  
door Ad van Nieuwpoort.  
[www.uitgeverijprometheus.nl](http://www.uitgeverijprometheus.nl)



'Om de zoveel tijd is het onvermijdelijk dat het laagste in de mens een uitweg zoekt.' In een indrukwekkend interview in het Volkskrantmagazine van het Kerstweekend, geeft Nederlands grootste acteur Pierre Bokma zich bloot. Hij is niet al te optimistisch over de tijd waarin we leven. Het ontbreekt ons aan mythen,

## Vanuit de kerkenraad

### Beroepingscommissie

Op 4 december werd de beroepingscommissie voorgesteld bij het gemeenteberaad. De voorzitter is Ronald van der Heijden, Martine Boesveld is secretaris en Saskia Verweij doet de administratie en vertegenwoordigt de staf. Ria Zegwaard zit ook in de commissie (met ervaring van de commissie vier jaar geleden), samen met Maurits Ruis en Martijn Proos van de kerkenraad. Joost Röselaers en David Titterington steunen de commissie als adviseurs. Zij wonen de vergaderingen van de commissie niet bij en zijn niet betrokken bij de besluitvorming.

Na het gemeenteberaad in december is de beroepingscommissie van start gegaan om de praktische zaken rondom de zoektocht naar een nieuwe predikant in gang te zetten.



**Nederlandse Kerk**  
Temple Church  
The Dutch Church

De Nederlandse Kerk/Dutch Church is een oecumenisch-protestants gemeente in het hart van Londen. Zij is voor vele mensen voor kortere of langere tijd een ontmoetingsplek. De kerk is uitgegroeid tot een dynamische ontmoetingsplaats voor Nederlanders in een brede religieuze, culturele en maatschappelijke context. Per september 2017 ontstaat een vacature voor de

**Predikant m/v (1 fte)**  
Zij/hij richt zich met name op de vieringen in en vanuit het historische kerkgebouw, de opbouw van een zelfredzame gemeente en de cultureel-maatschappelijke verbreding van de Dutch Church. Het beroep geldt in beginsel voor vier jaar.  
Voor de profielen van de gemeente en predikant en nadere informatie zie de website [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk).  
Sollicitaties worden uiterlijk op 31 januari 2017 verwacht op email: [beroep@dutchchurch.org.uk](mailto:beroep@dutchchurch.org.uk)  
7 Austin Friars, London EC2N 2HA  
Tel. 00 44 20 7588 1684

Tijdens dit gemeenteberaad zijn de profielen voor de predikant en de gemeente besproken en bevestigd. En inmiddels is de vacature

verschenen in een aantal publicaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en natuurlijk ook op onze eigen website: [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

Na het sluiten van de vacature (eind januari) zal het selectieproces beginnen. Niet alleen de beroepingscommissie speelt daarbij een rol, maar ook de adviseurs, de consultants, de kerkenraad en ook de gemeente. Na een eerste selectie zullen er 3 of 4 kandidaten gevraagd worden om elk voor een weekend naar Londen te komen waarbij de zondag in het teken zal staan van het verzorgen van de reguliere zondagsdienst om 11 uur. Na afloop is er gelegenheid voor de gemeente om nader kennis te maken met de kandidaat tijdens het koffiedrinken.

Deze weekenden zullen waarschijnlijk op 23 april, 30 april en 7 mei zijn. Gevolgd door een gemeenteberaad op 14 mei waar we hopen tot een gezamenlijk besluit te komen. Als we 4 kandidaten uitnodigen, dan schuift het gemeenteberaad een weekend op.

### Dutch Centre

Op initiatief van het Dutch Centre was er in november een 'workshop' met de kerkenraad. De bedoeling hiervan was deels om elkaar beter te leren kennen en verder om het met elkaar eens te zijn over de visie en het doel van het Dutch Centre. Het Dutch Centre heeft een interessant en gevarieerd programma opgebouwd, dat door veel Nederlanders (en anderen) wordt bezocht. De Nederlandse Kerk en het Dutch Centre werken samen bij sommige activiteiten, bijvoorbeeld de debatten over waarden. In de toekomst zullen er vaker gezamenlijke events zijn, zodat beiden elkaar blijven steunen.

We zijn overeengekomen dat het Dutch Centre waardevol is en dat we het succes van het Dutch Centre willen blijven ondersteunen.

*De kerkenraad*

## Nieuws uit de kinderkerk

### Terugblik

Sinds het laatste kerknieuws hebben we weer twee kinderkerkdiensten achter de rug. De eerste hiervan



Kerstspel

was de kerstdienst. De kerstdienst was een druk bezochte, goed geslaagde dienst waarin het kerstspel 'Een geheim in de nacht', leuk werd opgevoerd door de kinderen van de kinderkerk.

Issy van Randwyck leverde een bijdrage van prachtig voorgedragen gedichten. Ook speelden een aantal kinderen hun instrument tijdens de dienst. Op 29 januari was er vóór de kerkdienst een zangworkshop, geleid door Hanna Rijken. De kinderen zijn ook getuigen geweest van een doop.

### Jongeren eetgroep

Op 25 februari wordt de tweede jongeren eetgroep georganiseerd. Iedereen van 12 tot ongeveer 16 jaar oud is van harte welkom om deel te nemen. Het gaat om een goed gesprek en een lekkere maaltijd onder begeleiding van Joost Röselaers. We komen om 6 uur in Carluccio's in Woking bij elkaar. Voor de volwassenen boeken we een tafeltje in een ander restaurant in de buurt zodat mensen die van ver komen niet ondertussen naar huis hoeven. Bovendien is het voor de ouderen een goed excuus voor een gezellige maaltijd. Voor aanmelding voor de jongeren eetgroep, neem even contact op met mij, Martine, via het volgende email adres: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com).

### Komende data

Data voor de komende kinderkerkdiensten zijn: 26 februari, 26 maart, 9 april (palmpasen), 16 april (pasen), 21 mei, 18 juni en 23 juli

### Lunch

Na iedere kinderkerkdienst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een informele gezamenlijke maaltijd waarbij we heerlijke soep eten met lekker brood, kaas en hagelslag!

Kijk voor meer informatie over de kinderkerk op de website van de Nederlandse Kerk: [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk) en hou ook de Facebookpagina van de Dutch Church/Nederlandse Kerk in de gaten! Graag tot ziens,

*Namens de kinderkerk,  
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven*

## Diaconie collecte in februari Side by Side with refugees

We collecteren voor Bivvy bags deze maand! Calais is misschien zonder vluchtelingen, maar de situatie in Parijs is grim. Sinds vorig jaar ondersteunt de kerk Side by Side. Ook dit jaar willen we hen weer ondersteunen.

Na de ontruiming van Calais eind oktober hebben de vrijwilligers van Side by Side een periode wat rust genomen (iedereen doet dit werk naast hun gewone volle levens met banen en kinderen) en zich herbezonnen op wat zij nu het beste kunnen doen voor de enorme hoeveelheid vluchtelingen die nog steeds in Europa zijn. Buiten Londen waar ik zelf woon merk ik er niets van en lijkt het probleem niet aanwezig. Maar het is een groot probleem in heel Europa en erbuiten. Door deze kleine stichting te ondersteunen doen we iets en maken wij als kerk ook een verschil. Side by Side is telkens enorm dankbaar met de ondersteuning en hulp die ze krijgen van de Dutch Church. De kerk is het hele jaar een 'hub' voor Side by Side. Iedereen die wil kan (op zondag en elke dag van de week) spullen brengen voor de vluchtelingen (denk aan warme waterdichte jassen, slaapzakken, goede



loopschoenen). Op zondag staat een grote doos in de kerk! Op de website van de kerk staat een lijst met de meest gewenste spullen. Op dit moment werkt Side by Side

samen met andere kleine vrijwilligersgroepen om te helpen bij de vreselijke situatie voor de groep vluchtelingen in Noord Frankrijk en Parijs. Veel vluchtelingen leven daar in parken, op de grond zonder tenten, vaak opgejaagd door de politie. Om warm te blijven in de nacht kunnen de vluchtelingen een 'bivvybag' goed gebruiken. Een bivvybag kost 20 pond. De Bivvy Bag is een soort slaapzak over een slaapzak, ze beschermen een slaapzak, zodat die niet nat kan worden en het houdt de warmte binnen. Op dit moment met alle kou kunnen ze het verschil zijn tussen leven en dood. We hopen met de collecte van deze maand Side by Side weer goed te kunnen ondersteunen zodat ze zich in hun werk gesteund voelen en medemensen kunnen helpen. U kunt de acties van Side by Side op Facebook volgen: Side by Side Humanitarian Aid to Refugees. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

*Namens de diaconie,  
Annette Slokker*

**De diakonale werkgroep heeft veel leuke, hartverwarmende en ontroerende reacties, bijrijmd en onbierijmd, gehad op de decemberactie in 2016. Hiervoor onze hartelijke dank!**

## Lent. How did it begin?



Lent is one of the oldest sacred periods in the Christian Calendar. All Christians know it from childhood although their experiences will be

different depending on which denomination they belong to. The English word Lent comes from the old Anglo-Saxon 'lenten' meaning 'spring season' as its Dutch equivalent 'lente' still does today. Lent commemorates the forty days which, according to Matthew, Mark and Luke, Jesus spent reflecting and fasting in the desert. In Biblical times, 'forty days' was a figure of speech signifying a long time whereas 'three days' meant a short time. It's similar to us saying today 'see you in five minutes'.

Lent has always been a period of reflection, self-examination and penitence in preparation for Easter. Up to around the year 200, the period lasted only two or three days. In 325, the Council of Nicea instituted the 40 day Lenten season of fasting. It is believed that it was originally intended for new Christians as they prepared for Baptism. However, it soon encompassed the whole Christian Church.

Sundays have been excluded from Lent in the Western and Eastern Churches since early days. In both traditions, observance during the rest of the week was strict. One meal was allowed per day. No meat, fish or animal products were permitted.

Until the 600s Lent began on Quadragesima Sunday. Pope Gregory (c.540-604) moved it to Wednesday.

As Christians came to church on the first day of Lent, their foreheads were anointed with ashes reminding them of repentance and of their own mortality, hence the name 'Ash Wednesday'.

Since the Reformation, attitudes to Lent have differed and polarised. So today, Lent is most strictly observed by the Roman Catholic and Eastern Orthodox Churches.

The Anglican Church observes some of the same rituals as Rome and the East, as do many protestant churches. But some protestant churches do not observe Lent at all and even regard it as anti-scriptural.

The carnival celebrations which occur in the Catholic southern Netherlands are seen as a last opportunity for enjoyment before Lent begins. The day preceding Lent is called Mardi Gras (Fat Tuesday) in some, mainly Catholic, countries. It's called 'Pancake' or 'Shrove' Tuesday in the British Isles and it is when pancakes are traditionally served. This is the only custom, apart from Ash Wednesday, that marks the beginning of Lent in the UK. So, pass the maple syrup...

*Paul Donnelly*

## In Focus: Oetine van den Heuvel

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Oetine van den Heuvel geïnterviewd.



Oetine, Ade en Frederika

Ik ben geboren en getogen in Hoorn, een prachtig havenstadje in de kop van Noord-Holland. Ik heb daar gewoond tot ik begin twintig was. Ik kom uit een warm en hecht gezin waarin er veel stimulans was voor persoonlijke ontwikkeling. Ik heb daar veel aan gehad tijdens mijn studie rechten. Tijdens een vakantiebaantje in Euro Disney in Parijs heb ik mijn huidige partner Ade ontmoet, die ook in Euro Disney werkte. Mijn partner is Brits en ik ben ongeveer twaalf jaar geleden naar Londen verhuisd om samen met hem hier in Londen een toekomst op te bouwen. Inmiddels hebben we een fantastisch dochtertje Frederika, die tien maanden is. Ik werk hier in de City, om de hoek van de kerk.

### 1. Waar kom je vandaan, en hoe ben je in Londen terecht gekomen?

Ik ben geboren en getogen in Hoorn, een prachtig havenstadje in de kop van Noord-Holland. Ik heb daar gewoond tot ik begin twintig was. Ik kom uit een warm en hecht gezin waarin er veel stimulans was voor persoonlijke ontwikkeling. Ik heb daar veel aan gehad tijdens mijn studie rechten. Tijdens een vakantiebaantje in Euro Disney in Parijs heb ik mijn huidige partner Ade ontmoet, die ook in Euro Disney werkte. Mijn partner is Brits en ik ben ongeveer twaalf jaar geleden naar Londen verhuisd om samen met hem hier in Londen een toekomst op te bouwen. Inmiddels hebben we een fantastisch dochtertje Frederika, die tien maanden is. Ik werk hier in de City, om de hoek van de kerk.

### 2. Kom je uit een kerkelijk gezin? En hoe zou je jouw geloof nu beschrijven?

Ik kom uit een gezin waarin het geloof en de kerk een centrale en belangrijke rol speelden. Mijn ouders, mijn zusje en ik gingen met regelmaat naar de kerk. De geloofsbeginselen die ik heb geleerd in die periode en die mijn ouders mij in hun opvoeding hebben meegegeven, hebben ertoe bijgedragen dat ik nu ook zelf naar de kerk ga. Deze geloofsbeginselen waren ook erg belangrijk met betrekking tot de beslissing om mijn dochtertje te laten dopen en haar een Christelijke opvoeding te geven. Het geloof geeft mij steun, hoop en dankbaarheid en ik hoop dat ik dit samen met mijn partner ook kan meegeven aan ons dochtertje wanneer ze opgroeit.

### 3. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk?

Ik was op zoek naar een kerk waar Nederlands wordt gesproken en ik ben de Nederlandse Kerk gaan bezoeken. Ik vind de diensten in de Nederlandse Kerk inspirerend en ik vind het leuk om andere Nederlanders te ontmoeten en ervaringen te delen over het leven hier. Zoals eerder gezegd is ons dochtertje onlangs gedoopt in de Nederlandse Kerk. Dit was een prachtige gebeurtenis en heel bijzonder dat dit in de Nederlandse Kerk heeft plaatsgevonden.

### 4. Voel jij je thuis in Londen?

Ik woon ongeveer twaalf jaar in Londen en ik heb het hier goed naar mijn zin en voel me hier helemaal thuis. Ik mis mijn familie en vrienden wel enorm, even gezellig

op de koffie gaat niet meer, maar gelukkig zie ik mijn familie en vrienden met regelmaat als ik Nederland bezoek of als zij naar Londen komen.

*Oetine van den Heuvel werd geïnterviewd door Joost Röselaers*

## Diaconie collecte in maart Barnardo's

In maart vragen we graag uw aandacht voor jonge mantelzorgers. Barnardo's geeft onder andere hulp aan kinderen die in gezinnen met moeilijkheden de drijvende kracht moeten zijn. Bijvoorbeeld gezinnen die te maken hebben met zware ziekte van een ouder, of die een invalide ouder hebben, of die te maken hebben met een ouder met psychische problemen, of ouders met drugs of alcohol problemen. Dit vraagt veel van deze jonge mensen. De stichting Barnardo's helpt deze jonge mantelzorgers door ze op te zoeken en te kijken welke hulp er nodig is en gegeven kan worden. Jonge mantelzorgers kunnen ook naar een 'support group' gaan waar ze andere mantelzorgers ontmoeten en leuke dingen kunnen doen om zo even uit de dagelijkse zware omstandigheden te kunnen stappen en energie op te doen om verder te gaan.



De verantwoordelijkheden die deze jonge mensen naast hun schoolwerk op zich nemen zijn vaak, koken, het huis schoon houden, de boodschappen doen, zorg en verpleging voor hun ouders en het geven van emotionele steun. Ze missen door al deze taken vaak de kans om hun vrienden te zien en te spelen. Ze zijn ook vaak te bang om om hulp te vragen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! [www.barnardos.org.uk](http://www.barnardos.org.uk)

*Namens de diaconie, Annette Slokker*

(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?  
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?  
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?  
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas?

Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind.

[Annerosedegier@gmail.com](mailto:Annerosedegier@gmail.com)  
07800566412  
[www.kinderpraktijkroos.com](http://www.kinderpraktijkroos.com)

Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek.



## Kerkdiensten

De zondagdiensten beginnen om 11.00 uur

- 5/2 Vijfde zondag na Epifanie, wit  
Maaltijd van de Heer (staand)  
Ds. Joost Röselaers
- 12/2 Zesde zondag na Epifanie, wit  
Ds. Ad van Nieuwpoort (Bloemendaal)
- 19/2 Zevende zondag na Epifanie, wit  
Ds. Henk de Roest (Amersfoort)
- 26/2 Achtste zondag na Epifanie, wit  
Kinderkerk  
Ds. Joost Röselaers
- 5/3 Eerste zondag van de Veertigdagen, paars  
Maaltijd van de Heer (staand)  
Ds. Joost Röselaers
- 12/3 Tweede zondag van de Veertigdagen, paars  
Drs. Claartje Kruijff (Laren)
- 19/3 Derde zondag van de Veertigdagen, paars  
Ds. Joost Röselaers
- 26/3 Vierde zondag van de Veertigdagen, paars  
Ds. Joost Röselaers
- 2/4 Vijfde zondag van de Veertigdagen, paars  
Ds. Tjaard Barnard (Rotterdam)

## Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)

- 5/2 Jesaja 43: 9-12, Matteüs 5: 13-16
- 12/2 Deuteronomium 30: 15-20, Matteüs 5: 17-26
- 19/2 Exodus 22: 20-26, Matteüs 5: 33-48
- 26/2 Jesaja 49: 13-18, Matteüs 6: 24-34
- 5/3 Genesis 2: 15-3:9, Matteüs 4: 1-11
- 12/3 Exodus 24: 12-18, Matteüs 17: 1-9
- 19/3 Exodus 17: 1-7, Johannes 4:5-26
- 26/3 1 Samuel 16: 1-13, Johannes 9:1-13
- 2/4 Ezechiël 37: 1-14, Johannes 11: 1-4



Nederlandse Kerk

# 40 dagenkalender

Doe mee met de digitale 40 dagenkalender,  
die op woensdag 1 maart begint.  
Geef je op bij de predikant via email:  
[minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## Agenda

### Februari

- Di 14/2 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- Wo 22/2 12.30 NCL Lunch & Talk with Paul Collier on migration, tickets: NCL or Dutch Centre
- Vr 24/2 18.30 Dutch National Student Orchestra, tickets: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)
- Di 28/2 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- Di 28/2 19.30 Dutch Centre, Debate on Europe with Nick Clegg and Thierry Baudet

### Maart

- Wo 1/3 Start van de 40-dagenkalender (Lent)
- Za 4/3 9.00-17.30 London Organ Day at the Dutch Church, tickets: IAO, The Incorporated Association of Organists
- Di 7/3 12.00 Cirkel bijeenkomst
- Di 14/3 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- Di 28/3 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- Wo 29/3 18.30 Diner Pensant met Ben Verwaayen
- Do 30/3 12.30 NCL lunch met Han de Jong  
ABN/AMRO (deuren open 12.00)

## Nick Clegg and Thierry Baudet debate Europe



Nick Clegg

Thierry Baudet

Populism presents one of the most pressing challenges to European democracies. The Dutch Church with the Dutch Centre and the Centre for Low Countries Studies UCL have organised a debate about Europe and the rise of populism. Speakers will be former UK Deputy Prime Minister Nick Clegg and euro sceptic journalist Thierry Baudet.

Tuesday  
28 February 2017

English Spoken

Time: 7.30 pm  
Doors open: 7.00 pm

Tickets: £10  
Students: £5

Dutch Church  
7 Austin Friars  
London EC2N 2HA



Nederlandse Kerk



[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
[www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

