



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 99, nummer 4/5 april/mei 2017

Liefde, die leven wekt

Zo heel lang geleden is het nog niet, dat er felle debatten werden gevoerd over de opstanding. Tussen liberalen en orthodoxen, gelovigen en niet-gelovigen. In Nederland, en hier in het Verenigd Koninkrijk. Misschien is die tijd eigenlijk nog steeds tegenwoordige tijd.

Het valt mij op dat de verschillen over dit onderwerp nog steeds heel groot zijn. Meestal draait het om de vragen, hoe letterlijk de opstanding verstaan moet worden, hoe wij ons dat moeten voorstellen, en of er dan ook een weerzien is met onze dierbaren. Als ik het zo schrijf, dan lijkt het een wat beperkt debat, met een hoog theoretisch karakter. Vragen die gaan over het invullen van iets, waar wij toch geen antwoord op kunnen geven. Maar het is verre van een theoretische discussie. Het raakt de mensen tot in het diepst van hun wezen. Want de vragen naar de opstanding, naar de macht van God en van de dood, naar het weerzien met dierbaren, dat zijn bepaald geen theoretische vragen. Integendeel, het zijn vragen die ons hart raken. Het zijn vragen die gaan over de geborgenheid die je treft in het geloof. Het gaat om de hoop die je koestert in het leven.

Troostrijke hoop

Wat dat is, hoop? Het is niet zoiets als een voorstelling van zaken over de toekomst. Het is niet iets in de trant

van: 'ik hoop dat we een goede zomer tegemoet gaan'. Want dan is het net alsof de hoop iets buiten jezelf is. Iets dat kan gebeuren, maar misschien ook niet. Je hoopt op mooi weer, en daar kun je niks aan doen. Maar echte hoop gaat niet over het weer, maar over een kracht die in jezelf leeft. Een kracht die ook een troost is. Deze kracht

is soms sterker dan ons eigen leven. Je ervaart in deze kracht dat het leven niet gevangen kan worden door de dood. Nee, het zal worden opgewekt.

Keerpunt op de bodem

Deze ervaringen sluiten aan bij het verhaal van Jezus. Je ziet hem die laatste dagen van zijn leven worstelen met zijn bestemming. Het gaat er dan ook niet vreedzaam aan toe. Allerlei spanningen zijn er voelbaar, en zijn vrienden laten Jezus in de steek. Het doet Jezus twifelen aan de weg die hij gaat. Want niet alleen zijn vrienden

verdwijnen langzaam in het duister, ook God lijkt ver weg. De dood lijkt het laatste woord te hebben. Maar God zij dank is dat niet zo! Juist als er niets meer is, dan is er ruimte voor de liefde. Liefde, die leven wekt. Juist in het loslaten word je vastgehouden. In de leegte word je opgewekt. Dat is, wat de opstanding van Jezus ons vertelt. En dat vieren wij met Pasen.

Ds. Joost Röselaers



Opstanding. Giovanni Bellini 1479

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Joost Röselaers

The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY

Tel: 07957 775 980.

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: liz@knook.com

Rosalind Janssen, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: rosalind.janssen@virgin.net

Martijn Proos, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: martijnproos@googlemail.com

Marc Rovers, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: marc.rovers@dutchchurch.org.uk

Maurits Ruis, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: maurits.ruis@dutchchurch.org.uk

Marijn Veuger, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: d.titterington@ram.ac.uk

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: annepage2@waitrose.com

Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com

Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken

Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 07765 232 228

Email: ditte@btconnect.com

Ds. Joost Röselaers

Paul Donnelly: layout & design www.creativeadcoltd.co.uk

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2017

Website

www.dutchchurch.org.uk

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: vandermarel@gmail.com

Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: mboesveld@hotmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00.

Account number: 03009971. In Nederland is de rekening: IBAN: NL83INGB0003402644, BIC: INGBNL2A

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: daphna@dutchcentre.com

Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steu fonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: info@koningwillemfonds.org.uk

Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: www.nedcitylunch.org

Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll

Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465

Email: voorzitter@neerlandia.org

Website: <http://www.neerlandia.org/>

Austin Friars Forum

Steu de veelzijdige en inspirerende activiteiten van de Nederlandse Kerk door een financiële bijdrage te leveren aan het Austin Friars Forum.

Email/PayPal: AFF@dutchchurch.org.uk

Website: www.dutchchurch.org.uk/AFF

Voor donaties: Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00

Account number: 26933748

IBAN: GB67NWBK50000026933748, BIC: NWBKGB2L

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Overlijden Hans Breukhoven

Op 20 januari overleed Hans Breukhoven, na een langdurige en slopende ziekte. Hans voelde zich nauw verbonden met de Nederlandse Kerk, en woonde diensten bij als zijn gezondheid het toeliet. Eind februari werd in kleine kring

afscheid van hem genomen in Londen, een stad die hem zo dierbaar was. Na een veelzijdig leven vond hij hier, en met name bij zijn partner Najla, rust en vertrouwen. In gedachten en gebeden zijn wij bij haar, en bij alle nabestaanden.

Doopdienst Reinier Kruizinga

Afgelopen december is in kleine kring Reinier Kruizinga gedoopt. In de gesprekken met zijn aanstaande vrouw Evangelia ontstond bij Reinier het verlangen om gedoopt te worden. Uit verbondenheid met zijn Nederlandse achtergrond en uit waardering voor onze open identiteit vond de doop plaats in onze kerk. Het was een mooie en intieme ceremonie. Wij wensen Reinier en Evangelia alle goeds toe.

21 mei- Doopdienst Theodore van der Wyck

Op 21 mei wordt Theodore van der Wyck gedoopt. Hij is de zoon van Frederick en Rosemary (die in 2015 trouwden in onze kerk). Wij verheugen ons samen met de ouders en grootmoeder Hermance de Vos van Steenwijk op een mooie doopdienst!

4 juni- Doopdienst George Pastoor

Op 4 juni zal tijdens de zondags dienst George Pastoor worden gedoopt, zoon van Edouard Pastoor en Lea Martin. Edouard is Nederlands, en groeide op in Frankrijk. Daar leerde hij zijn Franse vrouw Lea kennen. Zij trouwden in de Protestantse kerk van Dijon. Sinds een aantal jaren wonen zij in Londen. U bent allen van harte welkom om deze heuglijke gebeurtenis bij te wonen!

Middag voor met name ouderen, op 5 mei

De diaconie van de Nederlandse Kerk organiseert in samenwerking met het Koning Willem Fonds en Neerlandia een middag voor met name ouderen, op 5 mei. De Ambassadeur is gastheer. Er zal worden gesproken over herinneringen aan Nederland, en met name de oorlogsjaren. Een grote dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten bij de organisatie.

Cantatedienst op 7 mei om 15.00 uur, met gastspreker Willem Buijer

De derde Cantatedienst van dit seizoen zal plaatsvinden op 7 mei om 15.00 uur. Gastspreker is Willem Buijer. U bent allen van harte welkom! De vorige diensten in deze serie waren een groot succes, en trokken volle kerken. Het City Bach Collective zorgt telkens voor een prachtige

uitvoering van een cantate van Bach. De vorige keer sprak Jonathan Aitken, oud parlementslid en minister, een mooie overdenking uit die naadloos aansloot bij de Cantate. Op 7 mei zal Willem Buijer een overdenking uitspreken. Buijer is hoofd econoom van Citigroup en hoogleraar aan LSE Londen. Daarnaast heeft hij een grote interesse in poëzie en theologie.

Literatuurkring op 11 mei over 'Bloed krijg je er niet meer uit'

De literatuurkring komt op 11 mei weer bijeen, om 19.30 uur in de kerk. Wij bespreken dan 'Bloed krijg je er niet meer uit' van Philip Snijder. U bent allen van harte welkom om het boek met ons te bespreken.

Afscheidsdienst op 2 juli



Op zondag 2 juli zal mijn afscheidsdienst plaatsvinden.

Ik ben geraakt door de verschillende activiteiten die reeds georganiseerd zijn rondom mijn afscheid. Ik ben uiteraard graag

bereid om u ook persoonlijk te treffen de komende maanden, neem gerust contact met mij op!

Gastpredikanten

De komende maanden ontvangen wij als gastpredikanten: oud-predikant Gerard van Es op 9 april, oud-predikant Klaas Koffeman op 28 mei. Op 23 en 30 april, 7 en 14 mei gaan de vier kandidaten voor mijn opvolging voor. Op 21 mei volgt het gemeenteberaad. Ik hoop op uw betrokkenheid bij deze belangrijke procedure. Voor vragen daaromtrent kunt u terecht bij Ronald van der Heijden, voorzitter van de beroepingscommissie.

Ds. Joost Röselaers

Book a guided walk and do good on May 25th

A guiding marathon in the City of London and beyond, to raise funds for the MS (Multiple Sclerosis) Trust. But you don't have to run! The idea is to provide 20 hours of guiding to raise £20,000. Starting at 6am in the morning with a tour of Smithfield market, ending with a cycle tour around midnight. Dutch Tour guide and organiser Ans was diagnosed with MS almost 10 years ago. She now wants to organise an inclusive event for everybody to take part in and raise money. To find out what it's all about and how the money will be used, go to: www.20in20.london

Fiscale kenmerken ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor donaties vanuit Nederland

De Nederlandse Kerk/Dutch Church heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI-status gekregen. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen e.d. geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw donatie, gift, legaat of erfstelling komt dan ook voor 100% ten goede aan de Nederlandse Kerk in Londen.



Uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift. Daarvoor geldt (als regel) een drempel, die afhankelijk is van uw inkomen. U kunt zich echter ook bij schriftelijke

overeenkomst met de Nederlandse Kerk/Dutch Church verbinden tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar. In dat geval is uw gift, volgens de op dit moment (2017) geldende regels, zonder drempel aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2014 is daar geen notariële akte meer voor nodig. Het model 'Overeenkomst periodieke gift in geld' die wij hanteren, is dezelfde die u op de website van de Belastingdienst kunt vinden. U kunt een bijdrage overmaken op onze Nederlandse ING-bankrekening:

IBAN: NL83INGB0003402644, BIC: INGBNL2A

Als u vragen heeft over het invullen van de formulieren of verklaringen kunt u contact opnemen met Saskia Verweij, dinsdag-vrijdag op het secretariaat van de kerk.

Email: Saskia@dutchchurch.org.uk

(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas?

Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind.

Annerosedegier@gmail.com
07800566412
www.kinderpraktijkroos.com

Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek.



Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Nationale Dodenherdenking

Donderdag 4 mei 2017 om 19.00 uur
(lokale tijd)

'Opdat Wij Niet Vergeten'

De Nationale Dodenherdenking van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties, terreurdaden en bij vredesmissies - in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld - zijn omgekomen, vindt plaats op donderdag 4 mei 2017 op het Nederlandse Ereveld van Mill Hill Cemetery, Wise Lane, Mill Hill, Londen NW7 2RR.

Tijdens de plechtigheid zal Ambassadeur Simon Smits een krans leggen namens de Nederlandse Regering. Tevens zullen er kransen worden gelegd namens de Nederlandse Strijdkrachten, de Engelandvaarders, Neerlandia en de Nederlandse Kerk. Bij het leggen van de kransen zullen kinderen van de Nederlandse Regenboogschool assisteren.

Na het leggen van de kransen zal de predikant van de Nederlandse Kerk in Londen, Ds. Joost Röselaers, een gedenkwoord uitspreken.

Uw aanwezigheid wordt ten eerste op prijs gesteld.

U wordt verzocht om **vanaf 19.00 uur** (lokale tijd) te verzamelen in de kapel op de begraafplaats. In de kapel is er gelegenheid om het bezoekersregister van het 'Nederlandse Ereveld' te tekenen. Tevens is er gelegenheid om koffie /thee/ limonade te gebruiken. Om **19.55 uur** (lokale tijd) zal de plechtigheid op het Nederlandse Ereveld aanvangen.

Achtergrond informatie over Dodenherdenking:
<http://www.4en5mei.nl/>

Route naar Mill Hill Cemetery:

Eigen vervoer:

Vanuit Londen kunt u het best de A1 in noordelijke richting rijden tot aan de rotonde Mill Hill Circus, deze rotonde geheel nemen en na +/- 50 meter dezelfde A1 terugrijden richting Londen. Vlak voor het Esso benzinestation links af (Daws Lane B1416). Vervolgens bij de T-splitsing rechts af, Wise Lane volgen. Aan het einde van de weg vindt u de ingang van de begraafplaats. Er is slechts beperkte parkeergelegenheid aanwezig.

Openbaar vervoer:

Met openbaar vervoer is Mill Hill East underground het dichtstbijzijnde station (Northern Line). Loopafstand naar de begraafplaats ongeveer 20 minuten.

Muziek, dat helpt

In Nederland is de Mattheüspassie van Bach buitengewoon populair. Veel oratoriumverenigingen nemen het werk in studie, er is zelfs een mee-zing Mattheüs en in de weken voor Pasen kan men in vele kerken en concertzalen een uitvoering van deze passie meemaken. Het curieuze is dat ondanks de ontkerkelijking en de secularisatie van de samenleving zoveel mensen deze uitvoeringen bezoeken, gelovigen en niet-gelovigen. Je kunt deze muziek van Bach blijkbaar op meerdere manieren beleven: als geloofsverdieping of als een moment van reflectie. Maar je kunt je ook vanwege de muziek zelf aangetrokken voelen tot Bach: muziek ontroert en weet dingen te verklanken, die niet in woorden uit te drukken zijn en daardoor kan muziek ook troost bieden in moeilijke tijden. 'Muziek, dat helpt', schrijft Gerard Reve op de eerste bladzijde van zijn roman uit 1947 *De avonden* als zijn hoofdpersonage de radio aanzet na een akelige droom. Overigens: *De avonden* is vorig jaar voor het eerst in het Engels vertaald en lovend besproken door Tim Parks in de *Guardian*.



Gerard van Es

De Nederlandse schrijfster Anna Enquist herkent zich in de uitspraak van Reve. Muziek speelt voor haar en in haar literaire werk een belangrijke rol, zoals in *Het geheim* en in *Contrapunt*. In haar laatste roman *Kwartet* (2014) werkt muziek op een bijzondere manier troostend. Vier vrienden komen in hun vrije tijd samen om als strijkkwartet te musiceren op een woonboot, een soort

moderne ark van Noach, een veilige plek te midden van de onafzienbare en problematische buitenwereld. Alle kwartetleden lijden onder een of andere vorm van verlies. Zo heeft Hugo, de eerste violist, zijn baan als directeur van een muziekcentrum verloren vanwege het schrale culturele klimaat, terwijl Heleen, tweede violiste en werkzaam als verpleegkundige in een artspraktijk, de motivatie voor haar werk verloren heeft door de toenemende bureaucratiesering van de gezondheidszorg. Het verlies van de overige twee kwartetleden, Jochem (altviool) en Carolien (cello), die met elkaar getrouwd zijn, is van een geheel andere aard: zij hebben hun twee jongens van tien en twaalf verloren door een busongeluk. Het verdriet om de dood van hun beide kinderen ontwricht hun relatie en Carolien sluit zich af voor haar omgeving en wil geen hulp van anderen aanvaarden. De enige vorm van troost die zij vindt, is gelegen in het samen musiceren als strijkkwartet: 'We begrepen elkaar alle vier zonder dat we iets hoefden te zeggen. Het is idioot, maar ik voelde mij opgenomen, vastgehouden, gesteund. En ik schaamde me niet. Misschien omdat we zelf ook speelden, iets bijdroegen?

Dan hoef je je niet zo waardeloos te voelen', zegt Carolien. Muziek troost, niet alleen door de klank, maar ook door het actief muziek maken. Je begrijpt elkaar zonder dat er woorden worden gesproken en door samen te musiceren draag je bij aan je eigen troost. Muziek, dat helpt.

Ds. Gerard van Es

oud predikant Nederlandse Kerk Londen

Vanuit de kerkenraad

Update van de beroepingscommissie

door Ronald van der Heijden,

voorzitter beroepingscommissie:

Na de benoeming van de beroepingscommissie op 4 december, zijn we direct van start gegaan met het mandaat van de gemeente. Na het inrichten van de vacature pagina op de website, zijn advertenties geplaatst in diverse algemene en specifieke publicaties in Nederland en Engeland. Na sluiting van de sollicitatie periode eind januari zijn we aan de slag gegaan met de vele sollicitaties en hebben inmiddels een selectie gemaakt van vier kandidaten die naar Londen zullen komen voor een 'sollicitatie weekend'. Deze selectie is gemaakt in samenspraak met de adviseurs en consulenten. Op de volgende zondagen zal telkens een van de kandidaten een dienst verzorgen, zondag 23 april, zondag 30 april, zondag 7 mei en zondag 14 mei. De gemeente kan op deze zondagen kennis maken met de kandidaten door aanwezig te zijn bij de dienst en bij het koffie drinken na afloop van de dienst. Daar hebben we ruim de tijd voor ingepland.

Op 21 mei, de eerste zondag na de vier sollicitatie weekenden, zal er een gemeenteberaad gehouden worden waarna de definitieve selectie van de kandidaten zal plaatsvinden. Met als beoogde start datum voor de nieuwe dominee 1 september 2017.

Omdat een en ander zich in vertrouwelijkheid afspeelt zal de lijst van kandidaten niet vooraf gepubliceerd worden.

KR Vergadering

Claartje Kruijff, consulent van de kerk, was aanwezig bij de kerkenraadsvergadering op maandag 13 maart jl.

Debat

Er was een groot publiek voor het debat tussen Nick Clegg en Thierry Baudet over Europese Waarden op 28 februari jl. De sprekers stonden lijnrecht tegenover elkaar, en dat riep gemengde gevoelens op en veel discussie. Het debat werd georganiseerd door de Kerk in samenwerking met het Dutch Centre. De serie over Europese Waarden zal worden vervolgd.

De kerkenraad

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com

t.a.v. Ditte Donnelly

Uiterste datum voor kopij voor het nummer van juni/juli **maandag 15 mei 2017**

Diaconie collecte in april Witte Helmen in Syrië

'Het redden van een leven, is het redden van de menselijkheid'
Raed al Saleh, de leider van de Witte Helmen (White Helmets)



De Witte Helmen

Het conflict in Syrië duurt inmiddels al ruim 5 jaar en er zijn bijna 2 miljoen gewonden en bijna een half miljoen doden gevallen.

Dat is ruim 11% van de Syrische bevolking. Hulpverlening in dit land is helemaal ontwricht en nog steeds worden ziekenhuizen aangevallen. Witte Helmen is een burgerverdediging en hulpverleningsorganisatie die reddingswerk verricht na bombardementen en voorlichting geeft aan inwoners. Hun missie is om zoveel mogelijk levens in zo weinig mogelijk tijd te redden, het aantal gekwetsten zo klein mogelijk te houden en de materiële schade zo veel mogelijk te beperken. Dit initiatief is ontstaan in 2013 en genoemd naar de witte helmen die leden dragen tijdens hulpverlening. Sindsdien is het uitgegroeid tot een landelijke organisatie met meer dan 2850 vrijwilligers in 114 lokale verdedigingscentra in 8 provincies van Syrië.

Witte helmen zijn mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking: bakkers, kleermakers, ingenieurs, apothekers, studenten en nog veel meer.

Zij worden getraind en meten hun gedragscode tegen professionele organisaties zoals het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Geld is nodig om gewonde witte helmen weer op de been te helpen en middelen aan te schaffen zoals ambulances, reddingstouwen, brandblussers, EHBO-dozen, elleboog- en kniebeschermers, veiligheidsbrillen, of een nacht in intensive care.

U kunt meer lezen op: www.whitehelmets.org/en
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan!

Namens de diaconie,
Nina Booth

Cantata Service in the Dutch Church on May 7th

Join us on a Sunday afternoon for music
by *J.S. Bach* and some words of reflection (in English).



J.S. Bach

The Cantata will be performed by
the *City Bach Collective*, a group
of musicians who perform
Bach on period instruments.

7 May 2017, 15.00: Cantata service,
words of reflection by **Willem Buijer**,



Willem Buijer

Chief Economist at Citigroup & Senior Staff member at LSE.

The service is led by Rev. Joost Röselaers,
organist David Titterington.

There will be refreshments after the service.

Information: minister@dutchchurch.org.uk

Nieuws uit de kinderkerk

Terugblik

Sinds het vorige kerknieuws hebben we één kinderkerkdienst achter de rug, dit was de februari dienst. Het thema was Noach en tijdens de dienst werd de Dick Bruna versie van het verhaal voorgelezen. Vooral de kleinsten vonden dit erg leuk en Nijntje werd vol enthousiasme herkend! De jongste groep heeft mooie duifjes gevouwen in hun eigen dienst en aan het eind van de 'grote mensen' dienst maakte één van duifjes een succesvolle demonstratievlucht.

Met de oudste groep legden we een relatie tussen het verhaal van Noach en de veertigdagentijd. We spraken



Een mooie collage

over de betekenis van het 'askruisje': de as staat voor de dingen die een goed en mooi leven in de weg staan, dingen waar we afscheid van willen nemen. Tegelijk staat de as voor de belofte van nieuw leven, zoals de regenboog uit het verhaal van Noach. We maakten vervolgens een mooie collage over de donkere en lichte kanten van het leven en we bespraken wat je zelf kunt doen om de wereld een beetje mooier te maken. Kinderen die dit wilden, ontvingen een askruisje op hun hand.

Jongeren eetgroep (12-16 jaar)

Op 25 februari is de jongeren eetgroep weer bijeengekomen. Deze keer waren vooraf wat vragen over het nieuws doorgestuurd zodat ieder er alvast over na kon denken. De groep heeft het prima naar de zin gehad en er is een goed gesprek gevoerd. De volgende eetgroep is gepland op 1 juli.

Komende data

Op 9 april is het Palmzondag en zullen we weer paasstokken versieren. Op 16 april vieren we Pasen en de volgende 2 kinderkerkdiensten zijn 21 mei en 2 juli. Zoals gebruikelijk zijn alle kinderen van harte uitgenodigd erbij te zijn!

Lunch

Na iedere kinderkerkdienst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een informele gezamenlijke maaltijd waarbij we heerlijke soep eten met lekker brood, kaas en hagelslag!

Kijk voor meer informatie over de kinderkerk op de website van de Nederlandse Kerk: www.dutchchurch.org.uk en hou ook de Facebookpagina van de Dutch Church/Nederlandse Kerk in de gaten. Graag tot ziens,

Namens de kinderkerk,
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven

In Focus: Ronald van der Heijden

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk.

Deze keer is Ronald van der Heijden geïnterviewd, voorzitter van de beroepingscommissie.



Bente, Ruben, Ronald en Annette

1. Waar kom je vandaan, en hoe ben je in Londen terecht gekomen?
Ik ben geboren en getogen in De Mortel, een klein dorpje in Brabant. Ik ben de jongste van het gezin en

ik heb twee broers. Met een Friese moeder was ons gezin wellicht iets minder Brabants dan gemiddeld en we trokken er vroeger veel op uit. Elf jaar geleden verhuisde mijn baan bij ABN AMRO Bank van de Zuidas in Amsterdam naar The City. Toen hebben Annette en ik ervoor gekozen om 'mee te verhuizen'. Bente, onze dochter was toen 6 maanden oud. Ruben is ruim vier jaar later geboren, hier in Engeland.

2. Kom je uit een kerkelijk gezin? En hoe zou je jouw geloof nu beschrijven?

Van huis uit ben ik katholiek. En als gezin gingen we elke week naar de kerk. Maar er werd thuis niet over het geloof gesproken. Terugkijkend denk ik dat zo wel het Christelijke geloof binnen is gekomen, maar zonder de dogmatiek van de katholieke kerk. Ik voel me nog steeds gelovig maar heb niet de behoefte om mezelf en mijn geloof in een kader te plaatsen. Mijn geloof voelt meer universeel van aard; het geloof in iets groters dan wijzelf. En geloof in dat er mensen (Jezus) zijn of zijn geweest die het universele vertegenwoordigd hebben onder de mensen.

3. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk?

Na onze verhuizing waren we op zoek naar een kerk waar we ons bij thuis kunnen voelen. We zijn destijds naar enkele lokale kerken geweest, maar voelden ons er niet zo op onze plek. Rond zeven jaar geleden hoorden we van de Nederlandse kerk en zijn we er voor het eerst naar toe gegaan. Sinds vier jaar zijn we er met name te vinden als er kinderkerk is omdat we die zondagen er allemaal wat vinden. Ik denk zeker dat er toekomst is voor de kerk. Met als uitgangspunt de viering op zondagen en daaromheen een heel spectrum van meer en minder kerkelijke activiteiten. Ik voel me erg betrokken bij de kerk en ben regelmatig actief bij de kinderkerk en ben nu voorzitter van de beroepingscommissie en dus druk bezig met de continuïteit van de kerk.

4. Voel jij je thuis in Londen?

Omdat ik zo druk bezig ben met mijn werk en gezin, mis ik niet zo heel veel aan Nederland. Wat ik/we het meest missen is het thuis gevoel. We wonen buiten London wat

enerzijds heerlijk is, maar tegelijkertijd ben je in een dorp toch iets meer buitenstaander als je er niet geboren en getogen bent. Verder voel ik me heel erg thuis op mijn werk en dat zorgt ervoor dat ik me ook in zijn algemeen prima thuis voel in Engeland.

Ronald van der Heijden werd geïnterviewd door Joost Röselaers

Diaconie collecte in mei Mildmay Hospital



Aan het begin van de HIV/Aids-epidemie begin jaren '80 was Mildmay Hospital een van de eerste ziekenhuizen waar speciale zorg en faciliteiten voor Aidspatienten in de laatste levensfase werd aangeboden. Nu door verbeterde medicijnen en behandelingen de prognose voor mensen met HIV zoveel verbeterd is, richt Mildmay Hospital zich op revalidatie en fysiotherapie. Met name voor mensen met hersenbeschadiging en neuro-cognitieve en -psychologische problematiek door HIV, om zelfstandigheid en kwaliteit van leven te bevorderen. Bovendien heeft Mildmay haar werkterrein uitgebreid naar de landen in Afrika die het hardst getroffen zijn door HIV: Uganda en Kenia. Hier wordt zowel aan voorlichting en preventie gedaan, als aan screening en behandeling van HIV-gebonden aandoeningen zoals SOA's, tuberculose en baarmoederhalskanker. Mildmay Hospital onderscheidt zich van andere zorgverleners op dit gebied door een open christelijke grondslag met respect voor iedereen met of zonder een (andere) geloofsovertuiging. Vanuit deze christelijke grondslag wordt daar waar de nood het hoogst is hulp en bijstand geboden. U vindt meer informatie over Mildmay Hospital op: www.mildmay.org De diaconie beveelt de collecte voor Mildmay Hospital van harte bij u aan.

Marijn Veuger, diaken

(Ingezonden mededeling)

Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200 www.dutchcareathome.com
mobiel: 07968 129490 info@dutchcareathome.com

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 2/4 Vijfde zondag van de Veertigdagen, paars
Ds. Tjaard Barnard (Rotterdam)
- 9/4 Zesde zondag van de Veertigdagen, rood
Palmпасen, kinderkerk
Ds. Gerard van Es (Utrecht)
- 14/4 Goede Vrijdag, wit/rood
Maaltijd van de Heer
Muzikale bijdrage door vocaal ensemble
o.l.v. Greg Hallam
Ds. Joost Röselaers
- 16/4 Pasen, wit
9.30 Paasvroegdienst
10.00 Paasontbijt
11.00 Paasdienst, tweetalig
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers
- 23/4 Tweede zondag van Pasen, wit
Kandidaat 1
- 30/4 Derde zondag van Pasen, wit
Kandidaat 2
- 7/5 Vierde zondag van Pasen, wit
Kandidaat 3
- 7/5 Cantatedienst, 15.00 uur, m.m.v. Willem Bouter
Ds. Joost Röselaers
- 14/5 Vijfde zondag van Pasen, wit
Kandidaat 4
- 21/5 Zesde zondag van Pasen, wit
Doopdienst, kinderkerk
Gemeenteberaad na de dienst
Ds. Joost Röselaers
- 28/5 Zevende zondag van Pasen, wit
Ds. Klaas Koffeman (Den Haag)
- 4/6 Pinksteren, rood
Doopdienst
Ds. Joost Röselaers

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)

- 2/4 Ezechiël 37: 1-14, Johannes 11: 1-4
9/4 Jesaja 50: 4-7, Matteüs 21: 1-11
14/4 Exodus 12: 21-28, Johannes 18: 1-19
16/4 Exodus 14: 9-14, Johannes 20: 1-18
23/4 Genesis 8: 6-16, Johannes 20: 19-23
30/4 Jesaja 43: 1-12, Johannes 21: 1-14
7/5 Nehemia 9:6-15, Johannes 10:1-10
14/5 Deuteronomium 6: 20-25, Johannes 14: 1-14
21/5 Jesaja 41: 17-20, Johannes 16:16-24
28/5 Ezechiël 39: 21-29, Johannes 17: 1-13
4/6 Ezechiël 11: 17-20, Handelingen 2: 1-24

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com



Agenda

April

- Do 6/4 19.30 Dutch Centre, Film: 'Tonio'
Di 11/4 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Di 11/4 12.00 Cirkel Paasviering
Di 18/4 19.00 Dutch Centre, Talk with Titia Ketelaar
Di 25/4 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Wo 26/4 12.30 NCL Lunch met Camiel Selker
Wo 26/4 18.30 Dutch Centre, King's Night celebrations
Za 29/4 13.30 Neerlandia, Koningsdagfeest

Mei

- Di 2/5 12.00 De Cirkel, Nederlandse liedjes middag met Fish & Chips
Do 4/5 19.00 Nationale Dodenherdenking, Mill Hill Cemetery London NW7 (zie pagina 4)
Vr 5/5 19.00 Dutch Centre, Bevrijdingsdag Concert
Zo 7/5 15.00 Bach Cantate, m.m.v. Willem Bouter
Di 9/5 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Di 9/5 12.30 NCL Lunch met Prof. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer
Do 11/5 19.30 Literatuurkring, 'Bloed krijg je er niet meer uit' van Philip Snijder
Di 16/5 19.00 Dutch Centre, Talk with Arjen Lubach
Zo 21/5 12.30 Gemeenteberaad
Di 23/5 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00



Pasen in de Nederlandse Kerk

Easter in the Dutch Church Austin Friars London

Goede Vrijdag/Good Friday, 14 April

11.00 Kerkdienst met Maaltijd van de Heer en een muziekensemble
Service with Eucharist & vocal ensemble, directed by Greg Hallam

Pasen/Easter, 16 April

9.30 Paasvroegdienst/Early Morning Easter service
10.00 Paasontbijt/Easter breakfast in the Social Hall

11.00 Paasdienst/Easter service, bilingual

Children are most welcome, there will be a special children's programme
All are welcome!
All services led by ds. Joost Röselaers



Nederlandse Kerk

www.dutchchurch.org.uk