



Nederlandse  
Kerk

# Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 100, nummer 6/7 juni/juli 2018

## Bergen verzetten

### Heeft het zin?

'Ben je dominee in Londen? Wie wordt er in deze tijd nog dominee?' Het is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. 'En hoeveel mensen komen er op zondag dan in die kerk van jou?' Mijn antwoord: 'Het gaat om kleine groepjes. Tien tot vijftien mensen is hier geen uitzondering.' 'Heeft het dan wel zin?' is de vervolgvraag.

'Ik zou er niet in investeren, het kan natuurlijk alleen omdat jullie geld genoeg hebben.' Het zijn lastige vragen om te beantwoorden. Vragen die ook weleens op mij drukken. Heeft het allemaal zin?

### Ergens geloof in hebben

Maar steeds als ik erover nadenk ben ik al snel weer overtuigd. Het heeft zin. Er is zoveel waardevols dat wij als kerk met anderen

kunnen delen. Ik ervaar iedere dag weer dat ik zinvol en betekenisvol werk doe. Ik voel me gezegend dat ik de mogelijkheid heb dit werk te doen en ik geloof erin. Ik geloof in de kwaliteit die wij hier toevoegen en de betekenis die wij kunnen geven aan het leven van mensen. Ja, ik geloof zelfs dat we bergen kunnen verzetten.

### Een oud Chinees verhaal

Om dit Bijbelse beeld van bergen verzetten te illustreren, vertel ik u graag een oud Chinees verhaal. Het is een verhaal over de boer Joe Kong die wordt uitgebuit door zijn pachtheer. Hij besluit om zijn gepachte boerderij te verlaten en terug te keren naar het gebied waar zijn familie nog grond bezit. Hij vertrekt met zijn familie en als zij aankomen bij de familiegrond, wordt direct duidelijk waarom zijn voorouders er ooit zijn weggetrokken.

Het stuk land is mooi, maar er kan niks groeien omdat het land in de schaduw van twee bergen ligt. De zon krijgt geen kans het land te beschijnen en het gewas te laten groeien.

### Bergen verzetten

'We hadden beter niet weg kunnen gaan,' zeggen de kinderen van Joe Kong. 'Hier het land bewerken is zinloos.' Maar Joe Kong ziet het anders. 'In mijn lange leven heb ik veel stenen de berg zien afrollen, maar



Bergen verzetten

geen enkele rolde de berg op. Kom, mijn kinderen, wij gaan aan het werk en breken de bergen af.' Elke dag gingen ze de bergen op en hakten stenen en rotsen los en rolden ze naar beneden.

De mensen in de buurt lachten en zeiden: 'Mensen kunnen geen bergen verzetten.' Maar Joe Kong antwoordde:

'Wat mensen

alleen niet kunnen, kunnen veel mensen samen wel en wat niet in één jaar kan, kan wel in honderd jaar. Ik zal de bergen misschien niet zien verdwijnen, maar mijn kinderen zullen het zien of anders hun kleinkinderen.'

### Geloof dat het kan

De familie werkte door. De zonen en dochters trouwden en kregen kinderen. Ook zij hielpen mee. De burens gingen er langzaam maar zeker ook in geloven en begonnen mee te helpen. Veel jaren gingen voorbij. Joe Kong heeft de bergen niet zien verdwijnen, maar voordat hij stierf heeft hij wel gezien, dat ze elk jaar iets lager werden. Elke zomer scheen de zon langer op het land, waardoor er steeds meer kon groeien!

Ds. Bertjan van de Lagemaat

# Nederlandse Kerk

## Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA  
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790  
 Email: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)  
 Kosteren: Rein Roos en George Rudolph  
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij  
[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

## Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat  
 The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY  
 Tel. 07592 511 385

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## Kerkenraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant  
**Liesbeth Knook**, voorzitter, ouderling/trustee  
 Tel. 020 8785 0728

Email: [liz@knook.com](mailto:liz@knook.com)

**Ronald van der Heijden**, ouderling/trustee

Tel. 07738 133 017

Email: [vdheijden\\_r@hotmail.com](mailto:vdheijden_r@hotmail.com)

**Rosalind Janssen**, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: [rosalind.janssen@virgin.net](mailto:rosalind.janssen@virgin.net)

**Martijn Proos**, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: [martijnproos@googlemail.com](mailto:martijnproos@googlemail.com)

**Marc Rovers**, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: [marc.rovers@dutchchurch.org.uk](mailto:marc.rovers@dutchchurch.org.uk)

**Maurits Ruis**, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: [maurits.ruis@dutchchurch.org.uk](mailto:maurits.ruis@dutchchurch.org.uk)

**Marijn Veuger**, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: [marijn.veuger@gmail.com](mailto:marijn.veuger@gmail.com)

## Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: [d.titterington@ram.ac.uk](mailto:d.titterington@ram.ac.uk)

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: [annepage2@waitrose.com](mailto:annepage2@waitrose.com)

Tom Mohan Email: [mohantom39@googlemail.com](mailto:mohantom39@googlemail.com)

Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken

Email: [hannarijken@hotmail.com](mailto:hannarijken@hotmail.com)

## Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 07765 232 228

Email: [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Paul Donnelly: layout & design [www.creativeadcoltd.co.uk](http://www.creativeadcoltd.co.uk)

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2018

## Website

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: [vandermarel@gmail.com](mailto:vandermarel@gmail.com)

## Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com)

## De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall  
 vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8



## Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00.

Account number: 03009971. In Nederland is de rekening:  
 IBAN: NL83INGB0003402644, BIC: INGBNL2A

## Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. [www.charity-commission.gov.uk](http://www.charity-commission.gov.uk)

## Nederlandse instellingen

### Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: [daphna@dutchcentre.com](mailto:daphna@dutchcentre.com)

Website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

### Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: [www.netherlands-embassy.org.uk](http://www.netherlands-embassy.org.uk)

### Het Koning Willem Fonds

Steu fondsen voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: [info@koningwillemfonds.org.uk](mailto:info@koningwillemfonds.org.uk)

Website: [www.koningwillemfonds.org.uk](http://www.koningwillemfonds.org.uk)

### Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: [www.nedcitylunch.org](http://www.nedcitylunch.org)

Email: [aanmeldingen@nedcitylunch.org](mailto:aanmeldingen@nedcitylunch.org)

### Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney, 8 Furber Street, London W6 0HE

Tel. 020 8748 0636

Email: [penningmeester@neerlandia.org](mailto:penningmeester@neerlandia.org)

Website: [www.neerlandia.org](http://www.neerlandia.org)

### Austin Friars Forum

Steen de veelzijdige en inspirerende activiteiten van de Nederlandse Kerk door een financiële bijdrage te leveren aan het Austin Friars Forum.

Email/PayPal: [AFF@dutchchurch.org.uk](mailto:AFF@dutchchurch.org.uk)

Website: [www.dutchchurch.org.uk/AFF](http://www.dutchchurch.org.uk/AFF)

Voor donaties: Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00

Account number: 26933748

IBAN: GB67NWBK50000026933748, BIC: NWBKGB2L

*Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'*

## Rondom Austin Friars



### Terugblik Pasen en Pinksteren

Begin april beleefden we mooie Paasvieringen. We zagen in de vroegdienst hoe het licht in ons midden terugkeerde en in de Paasviering met de kinderen zagen we een dorre woestijn veranderen

in een bloeiende tuin. Op Pinksterzondag vierden we samen met de kinderen van de kinderdienst de komst van de Heilige Geest, maar we vierden ook diversiteit en meertaligheid die ons kan verrijken.

### Kunst in de kerk



In de periode rond Pasen hadden we in de kerkzaal een bijzonder kunstproject van Gwen van den Bout. Het ging om een installatie met als titel 'Sanctuary of Serenity'. Inmiddels kunt u in de Social Hall en in de bibliotheek een nieuwe tentoonstelling bewonderen. Het gaat om een overzichtstentoonstelling van kunstenares Suzanne Perlmann (95 jaar).

Perlmann woonde en schilderde onder andere op Curaçao, in de Verenigde Staten en sinds de jaren '90 hier in Londen. Haar werk,

maar ook haar levensverhaal zijn zeker de moeite waard om te bekijken de komende tijd in de Dutch Church.

### Terugblik Bachcantate

Op 29 april, zondag Cantate, hebben we genoten van een prachtige Bachcantate. The City Bach Collective voerde de Cantate 'Wo gehst du hin' BWV 166 uit. Op zondag 14 oktober is de volgende Bachcantate. Ook dan mogen we het City Bach Collective weer verwelkomen.

### 3 juni Norwich

Zondagmiddag 3 juni hebben we onze jaarlijkse Nederlandse viering in de Kathedraal van Norwich. Om 14.15 uur begint de dienst in een van de zijkapellen van de kathedraal. Na de dienst hebben we nog een gezellig samenzijn in de refectory van de kathedraal.

### Huwelijk

Op zaterdag 14 juli trouwen Amy Fodé en Klaas de Vries in de Nederlandse Kerk. Klaas is een Fries en Amy is opgegroeid in Engeland, maar geboren in Sierra Leone. Klaas en Amy wonen in Peckham. De huwelijksviering

wordt een mooie mix van Nederlandse, Friese en Engelse elementen en elementen uit Sierra Leone waarbij verschillende culturen prachtig in liefde samenkomen.

### Literatuurkring 'De bekeerlinge'

Op donderdag 7 juni komt de literatuurkring weer bij elkaar. Ditmaal bespreken we het boek 'De bekeerlinge' van de Vlaamse auteur Stefan Hertmans. Het is een indrukwekkende roman gebaseerd op het verhaal van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw die zich vanwege de liefde tot het Jodendom bekeert. Om 19.30 uur begint de avond in de bibliotheek van de kerk. Om 18.00 uur is er de mogelijkheid een hapje te eten bij de Pizza Express aan London Wall.

### 22 juli Stichtingszondag

Op 22 juli vieren we onze 468ste verjaardag. Dat doen we met een feestelijke avondmaalsviering en een gezellige BBQ na de dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd dit feest met ons mee te vieren.

### Gastpredikanten

Op 3 juni gaat voormalig consulent prof.dr. Johan Goud in de Dutch Church voor terwijl ik afreis naar Norwich voor de jaarlijkse viering in de zijkapel van de kathedraal aldaar. Op 24 juni zou onze oud-predikant en consulent ds. Hans Uytendogaardt voorgaan. Hans is echter herstellende van een operatie. Het gaat gelukkig goed met hem, maar hij is nog niet in staat om in juni naar Londen te komen. We zijn blij dat ds. Gertine Blom hem kan vervangen op 24 juni. Gertine is een nieuw gezicht voor de Nederlandse Kerk in Londen. Tot maart was zij predikant in de Utrechtse wijk Zuilen. Sinds maart woont zij in Cambridge. Fijn dat ze nu bij ons wil voorgaan. 5 augustus is ds. Karin van den Broeke te gast. In het voorjaar is ze gestopt als preses van PKN, maar gelukkig blijft ze als gastvoorganger naar Londen komen. Allen van harte welkom!

Ds. Bertjan van de Lagemaat

(Ingezonden mededeling)

## Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200 [www.dutchcareathome.com](http://www.dutchcareathome.com)  
mobiel: 07968 129490 [info@dutchcareathome.com](mailto:info@dutchcareathome.com)



## Cleaning the Stolae and matching Pulpit Falls

In Kerknieuws December/January 2018, I announced that, following the successful conservation of our 'Man and Creation' tapestry, plans were afoot to clean the four 'E VI R' stolae and four matching pulpit falls. As a result, we were contacted by Marianne Zwaan from the Netherlands telling us that she was the person who made the falls in 1990-1992. She writes: 'I still think back on this project [instituted by Henk van Waveren] with great pleasure. I think it's an honour and am grateful that I was allowed to do this. It makes me happy to read that you find it worthwhile to have them cleaned'.



Stolae and matching pulpit falls

Conservator Poppy Singer has recently undertaken an initial assessment. All four stolae exhibit ingrained greasy soiling due to contact with skin and hair across the back neck. Not surprisingly, the white stola is particularly dirty with additional ingrained grey soiling at the hems. In addition, the nature of the embroidery and the use of mixed materials, including gilded leather, makes the cleaning of all eight pieces problematic. Initial treatment in Poppy's studio will therefore be limited to surface cleaning techniques, using vacuum suction and cosmetic sponge. Following this, the items will undergo further tests and potential solvent dry cleaning at Upstage, a Specialist Vintage and Theatrical Drycleaners in Bounds Green.

Our plan is to undertake a staged approach in order to assess the effectiveness of the clean. We will commence with the red set, since its stola exhibits small holes in the lining. Poppy will be able to prevent further damage by overlaying a neat patch. Thanks once again to the generosity of the Friends of the City Churches, we have been awarded a small grant which will cover the entire cost of the project.

Rosalind Janssen

### Kopij voor Kerknieuws

sturen naar [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)  
t.a.v. Ditte Donnelly  
Uiterste datum voor kopij voor het nummer  
van augustus/september **maandag 16 juli 2018**

## Vanuit de kerkeraad

### Doopvont



De doopvont

Naar aanleiding van het artikel over de doopvont in de vorige editie van het Kerknieuws heeft de kerkeraad een aantal reacties ontvangen. Wij zijn hier heel blij mee omdat het inzicht geeft in de gevoeligheid van het onderwerp en de gevoelens die leven in de gemeente. Duidelijk blijkt

uit de reacties dat iedereen het erover eens is dat het belangrijk is om te onderkennen dat het Zuid Afrikaanse regime uit die tijd een verwerpelijk apartheidbeleid volgde waar destijds terecht afstand van is genomen door de Nederlandse kerk. En daarnaast blijkt uit reacties dat het erkennen van de geschiedenis belangrijk is. Ook de geschiedenis van de vele kinderen die met deze doopvont gedoopt zijn. In dat licht werkt de kerkeraad aan een voorstel dat we graag aan iedereen willen voorleggen tijdens het komende gemeenteberaad op zondag 10 juni.

### Gemeenteberaad 10 juni

De kerkeraad heeft op 14 mei een vergadering met het comité van bestuurlijke vernieuwing en we zijn van plan om wat uit deze discussie komt op 10 juni te bespreken. Verder komt de kerkeraad op zaterdag 9 juni bijeen om het beleid van de kerk te bespreken. Hierover zullen we dan op 10 juni verslag uitbrengen. Zoals elk jaar staan de financiën van de kerk ook op de agenda. We hopen u allen te zien op 10 juni!

### Bijeenkomst schakels 22 april 2018

Op 22 april kwamen de schakels van de kerk bijeen. De schakels zijn de vrijwilligers binnen onze gemeente die mensen, die door ouderdom of ziekte niet (meer) voor diensten of activiteiten naar de kerk kunnen komen, bezoeken om zo te helpen de band met de kerkgemeenschap te behouden. Aangezien vele ouderen het fijn zouden vinden om ook een bezoekje van een vrijwilliger van de kerk te ontvangen, blijven wij op zoek naar vrijwilligers. De tijdsinvestering als vrijwilliger is minimaal: twee tot drie keer per jaar een klein aantal uren. De vreugde en dankbaarheid van een bezoekje zijn groot... als u mee wilt doen, neemt u dan contact op met de predikant, Saskia op het kerkelijk bureau, of Marijn (diaken).

### Rond het gebouw

De kerkeraad is bezig met het voorbereiden van een subsidieaanvraag bij de Maatschappij van Welstand, voor het opknappen van de buitenkant van het kerkgebouw. Deze subsidie zal dit project ten dele bekostigen, en voor het overige deel willen wij een fondsenwervingsactie opzetten. Hier hoort u binnenkort meer over.

De kerkeraad

## Wat een titel kan doen...

Zaterdag 12 mei was een bijzondere dag. Op die dag, precies een week voorafgaand aan de Royal Wedding, werd the Right Reverend Dame Sarah Mullally geïnstalleerd als de 133ste bisschop van Londen, de eerste vrouw op deze belangrijke positie. Een historische gebeurtenis en daar wilde ik natuurlijk bij zijn!



Right Reverend Sarah Mullally, Bishop of London

De installatie van een bisschop komt niet zo vaak voor in onze eigen City en als tolerante en liberale Nederlandse Kerk wilden we graag vertegenwoordigd zijn op deze belangrijke dag voor de Church of England. Maar hoe pak je dat aan? Een voorzichtig balletje opgooien tijdens de City Deanery Chapter, waar ik mijn collega's van de Church of England ontmoet, had nog geen directe uitnodiging opgeleverd. Mijn collega's hadden op dat moment zelf nog niet eens zekerheid of zij er bij mochten zijn of waar zij zouden zitten tijdens de installatie. Dan maar de stoute schoenen aantrekken en ons netwerk gebruiken. Met hulp van Rosalind Janssen, die precies weet hoe je met de hiërarchie binnen de Church of England moet omgaan, benaderde ik de Archdeacon of London, Father Luke Miller, die sinds het voorjaar adviseur is van onze kerk. En jawel, dankzij deze belangrijke connectie kwam ik binnen. Niet alleen als predikant van een buitenlandse kerk, maar op mijn andere titel: 'The Pastor is by virtue of his office a Queen's Chaplain' schreef Father Luke aan de organisatie bij St. Pauls Cathedral. En dat - daar ben ik nu achter - maakt indruk. Ik kreeg niet alleen een uitnodiging voor de viering, maar was onderdeel van de procession of the clergy. Bij de uitnodiging zaten drie A4'tjes aan robing instructions. Voorafgaand aan de dienst mocht ik mij in the Dean's Aisle tussen de Canons en de bisschoppen verkleeden. Er werd door hen geïnformeerd naar mijn bijzondere stola met Royal Emblem. 'I'm a Royal Chaplain to King Edward VI and all his successors,' was mijn antwoord. Daar liep ik, of liever schreed ik, met mijn bijzondere stola door het middenpad van St. Paul's Cathedral en kwam bijna helemaal vooraan te zitten om dit historische gebeuren van heel dichtbij mee te maken. Ja lieve mensen, voor deze Royal Chaplain was 12 mei een heel bijzondere dag!

*Bertjan van de Lagemaat*

## Nieuws uit de kinderkerk

In de paastijd hebben we zoals gebruikelijk weer twee kinderkerkdiensten gehouden; de eerste op Palmpasen, de tweede met Pasen.

Met Palmpasen herdenken we dat Jezus een paar dagen vóór zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe koning. De kinderen hebben tijdens de dienst beneden palmpasenstokken versierd. Palmpasenstokken zijn houten kruizen versierd met gekleurd papier, snoepgoed en bovenop een broodhaantje. Ze verwijzen naar verschillende elementen uit de verhalen van de Stille Week. Het resultaat zag er weer geweldig uit!



De kinderkerk paastuin

Met Pasen hebben een aantal kinderen een spel opgevoerd, waarbij Jezus twee vrouwen ontmoet in de graftuin. De kinderen hebben ook tijdens de dienst de kerk omgetoverd van een dorre, saaie, kale tuin tot de prachtige paradijs tuin die je hierboven op de foto kunt bewonderen.

Met Pinksteren hebben we het gehad over meertaligheid, daar hebben alle kinderen uit de Nederlandse Kerk zeker mee te maken in het dagelijks leven! Hoe nodig je mensen bijvoorbeeld uit voor een feestje als iedereen een andere taal spreekt? Gebarentaal misschien?

De jongeren eetgroep is ook recentelijk weer bij elkaar gekomen. Deze keer waren ze uitgenodigd in de pastorie om gezamenlijk pizza te bakken en het spel Kolonisten van Catan te spelen.

De eerstvolgende data voor de kinderkerk zijn: 10 juni en 22 juli (Stichtingszondag). Zet het in de agenda!

Meer weten over de kinderkerk? Op de website van de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto's, liedjes en teksten die we maakten. We plaatsen daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina van de Nederlandse Kerk. Je kunt ook contact opnemen met Martine Boesveld, algemeen coördinator van de kinderkerk: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com). Dit adres graag ook gebruiken voor het opgeven voor de jongeren eetgroep.

*Namens de kinderkerk,  
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven*



## Opbrengsten van de diaconie collectes mei 2017 - april 2018



Side by Side tent

De diaconie probeert vooral lokale en kleine goede doelen te ondersteunen. Voor die doelen kunnen we, ook al zijn we maar een kleine gemeenschap, met onze bijdragen een echt verschil

maken. Afgelopen maanden ontvingen we heel aardige bedankjes van onder anderen Side by Side en Z Heroes. Side by Side stuurde een foto van de tent die zij dankzij onze bijdrage in december konden aanschaffen en Z Heroes

Maand	Doel	Opgehaald diaconie	Over-gemaakt	Kerk-collecte
mei 2017	Mildmay	£450.45	£675.68	£335.24
juni 2017	Studiefonds Plus	£263.52	£444.08	£153.74
juli 2017	Koning Willem Fonds	£513.58	£770.37	£426.35
augustus 2017	Marie Curie	£145.03	£217.55	£ 88.98
september 2017	Farms for City Children	£179.06	£268.59	£ 97.79
oktober 2017	Trussell Trust	£422.22	£633.33	£333.82
november 2017	Amnesty International	£201.30	£301.95	£148.74
december 2017	Side by Side with Refugees	£354.25	£531.38	£248.21
januari 2018	Spitalfields Crypt Trust	£227.60	£341.40	£180.29
februari 2018	Spear Resurgo	£211.61	£317.42	£175.53
maart 2018	Plan Z Heroes	£237.90	£356.85	£147.36
	Side by Side with Refugees Goede Vrijdag	£ 58.80	£ 88.20	
april 2018	Glass Door	£285.06	£413.04	£221.64
	Side by Side with Refugees 5de zondag	£ 9.70	£ 14.55	

schreef in een handgeschreven bedankkaart dat bijdragen zoals die van onze kerk het verschil maken om als kleine organisatie het werk te kunnen doen dat nodig is.

Uw geld komt dus goed terecht! In de tabel linksonder vindt u een overzicht van de collecteopbrengsten van het afgelopen jaar.

Een hartelijk dank voor alle bijdragen van iedereen! De diaconie verhoogt de opgehaalde bedragen met 50% vanuit de renteopbrengst van de legaten die de diaconie in de afgelopen eeuwen heeft mogen ontvangen. De overgemaakte bedragen zijn de opgehoogde bedragen. Voor de volledigheid staan de opbrengsten van de collectes voor de kerk ook in de tabel.

*De diaconie*

## Diaconie collecte in juni Samaritans

Samaritans is een organisatie die de meesten van ons wel kennen. Ze staan dag en nacht klaar voor een ieder die hulp nodig heeft. Je kan ze gratis bellen (116 123), of emailen, je kunt naar een van hun locaties gaan of ze schrijven. Een van hun doelen is zelfmoord te voorkomen en het aantal zelfmoorden te verminderen. Maar je hoeft niet aan zelfmoord te denken om ze te mogen bellen of op een andere manier contact met ze te zoeken.



De waarden die Samaritans nastreven zijn:

- Luisteren naar degene die belt (praten over je gevoelens zorgt ervoor dat je jezelf al beter gaat begrijpen en meer opties kan zien voor verbetering).
- Vertrouwelijkheid (als je weet dat de ander niets zal doorvertellen aan iemand kun je vrijelijk spreken).
- Ervan uitgaan dat de ander zijn eigen beslissing neemt (Samaritans gaan iemand niet vertellen wat te doen of niet te doen).
- Niet oordelend zijn (zodat je kan vertellen over jouw leven zonder angst te hebben om afgewezen te worden).
- Menselijk contact (het krijgen van tijd, aandacht en empathie voldoet aan een fundamentele emotionele behoefte en zorgt voor stress vermindering en vermindering van wanhoop).

Samaritans worden elke 6 seconden door iemand gebeld. Tien keer per minuut weten ze iemands leven weer in de goede richting te krijgen. Ze zien dat als een grote verantwoordelijkheid en een privilege.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Meer informatie is te vinden op: [www.samaritans.org](http://www.samaritans.org)

*Namens de diaconie,  
Annette Slokker-van der Heijden*

## In Focus: Leonard Broese van Groenou

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Leonard Broese van Groenou geïnterviewd die afscheid neemt als voorzitter van het Dutch Centre.



Leonard Broese van Groenou

### 1. Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?

Ik ben in Delft als ingenieur afgestudeerd en heb daarna een business school in Frankrijk gedaan. Mijn eerste baan was bij een Amerikaans bedrijf dat in Europa wilde uitbreiden. Zij dachten dat iedereen in Europa alleen maar Spaans sprak. Dat viel in de praktijk tegen en toen hadden ze iemand nodig met een grotere talenkennis buiten het Spaans. In het land der blinden was éénoog koning en ik kreeg de baan. Het gevolg was dat we elke twee jaar naar een ander land gestuurd werden. Dat was helaas niet zo bevorderlijk voor de carrière als binnenhuis architecte van mijn vrouw Carola. Elke keer als ze weer een praktijk had opgebouwd, gingen we verhuizen. Zo werd zoon Harold in Duitsland geboren en dochter Laura in België. In 1980 kwamen we voor het eerst in Londen terecht op het Europese hoofdkwartier. Dat was nog voor de Europese Unie. Als buitenlander moest je een aparte identiteitskaart hebben. Die heb ik nog steeds, je weet maar nooit waar die nog handig voor is.

### 2. Wat is de betekenis van de Nederlandse Kerk voor jou?

Pas toen ik ophield met werken kwam ik voor het eerst in de Nederlandse Kerk door de vergaderingen van het Koning Willem Fonds. Daarvoor hoefde ik nooit in Londen te zijn en had tot mijn schande zelfs nog nooit van de Kerk gehoord. De kennismaking met de Nederlandse Kerk was voor mij een openbaring: een stukje eeuwenoude traditie in het centrum van de City met een vitale Nederlandse gemeenschap. Contact met de verschillende dominees heeft mij er sterk van bewust gemaakt hoe belangrijk het is om gemeenschappen te bouwen. Iets wat de Nederlandse Kerk met veel succes al heel lang doet.

### 3. Je bent voorzitter geweest van het Koning Willem Fonds en tot deze maand van het Dutch Centre, beiden werkend vanuit een kerkgebouw. Kom je eigenlijk uit een kerkelijk gezin? En wat heb je (nu nog) met geloof/spiritualiteit?

De Broeses zijn Doopsgezind en mijn moeder was Katholiek. De familie was altijd zeer liberaal en idealistisch. In het begin van de vorige eeuw waren ze actief in de suffragette beweging en familie van mij was betrokken bij de opzet van de Volkeren Bond. Dat was allemaal voor mijn tijd maar het bepaalde wel de toon van het gesprek

bij ons thuis. Het resultaat was een humanistische instelling. Ik werd gestimuleerd het goede in de mens te zoeken en dat te cultiveren. Wat mij persoonlijk daarbij aanspreekt zijn de gedachten van Spinoza: dat het Goddelijke, alles is.

### 4. Het is net Pinksteren geweest, het feest van de inspiratie. Wat heeft jou, terugkijkend op je periode als voorzitter van het Dutch Centre, geïnspireerd?

Het Dutch Centre speelt voor Carola en mij een belangrijke rol. Carola werkte samen met Rein Roos aan de verbouwing van de Social Hall en ik kwam er later bij als voorzitter. Ik vond het in 2012 een hele wijze en moedige beslissing van de kerkeraad om aan een Dutch Centre te denken. Dat bezinning en een levende gemeenschap niet alleen op de basis van geloofsovertuiging kan geschieden. Velen hebben de weg naar Austin Friars gevonden via het Dutch Centre. Dat is een resultaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Wat mij in deze specifiek inspireert is dat het Dutch Centre Nederlanders en Britten bij elkaar brengt. Grenzen zijn in mijn gevoel niet meer van deze tijd. De maatschappelijke problemen zijn daar te groot voor. Het Dutch Centre draagt er, op een bescheiden niveau, aan bij om die grenzen te overbruggen. Dat zal zeker zo blijven met een sterk Dutch Centre bestuur onder leiding van Jacob Tas, de nieuwe voorzitter.

Leonard Broese van Groenou werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat

## Diaconie collecte in juli Freedom from Torture

Opggericht vanuit een Amnesty International werkgroep zet Freedom from Torture zich hier in de UK in voor de rechten van slachtoffers van martelingen en mensenrechtenschendingen. Er zijn 5 centra in Engeland en Schotland waar counselling en groepstherapie worden geboden; ook zijn er clubs en activiteiten, zoals tuinieren en muziek, een schrijvers- en een kookclub. De cliënten van Freedom from Torture zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning in de UK hebben. Om asielaanvragen te ondersteunen wordt medisch onderzoek en rapportage verricht en wordt aan politieke bewustwording en het beïnvloeden van beleidsmakers gewerkt.

Ook wordt de jarenlange ervaring en expertise ingezet om de rechten van slachtoffers van marteling te bevorderen en te beschermen en om de daders terecht te stellen en trainingen te geven aan tolken, vertalers en hulpverleners in de gezondheidszorg.

Als verloskundige in een multiculturele wijk in Noord-London heb ik meerdere zwangere vrouwen en hun gezinnen begeleid die contact hadden met Freedom from Torture. Uit de eerste hand heb ik gehoord hoe de begeleiding en therapie die gegeven wordt het verschil maakt om de gruwelijkheden uit het verleden te verwerken en weer een zinvol bestaan als gezin in de UK op te bouwen. Namens de diaconale werkgroep beveel ik deze collecte van harte bij u aan.

Marijn Veuger, diaken

## Kerkdiensten

De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur

- 03/06 1e na Trinitatis, groen  
Dienst Dutch Church London 11.00 uur  
Prof.dr. Johan Goud (Den Haag)
- 03/06 Dienst Norwich Cathedral 14.15 uur  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 10/06 2e na Trinitatis, groen  
Kinderkerk  
Ds. Bertjan van de Lagemaat  
Gemeenteberaad na de dienst
- 17/06 3e na Trinitatis, groen  
Maaltijd van de Heer (staand)  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 24/06 1e zondag van de zomer, groen  
Ds. Gertine Blom (Cambridge)
- 01/07 2e zondag van de zomer, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 08/07 3e zondag van de zomer, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 15/07 4e zondag van de zomer, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 22/07 Stichtingszondag, kleur rood  
Kinderkerk  
Maaltijd van de Heer (zittend)  
Ds. Bertjan van de Lagemaat  
BBQ na de kerkdienst
- 29/07 6e zondag van de zomer, kleur groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 05/08 7e zondag van de zomer, kleur groen  
Ds. Karin van den Broeke, (Noord Beveland)

## Leesrooster

(Onder voorbehoud)

- |       |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|
| 03/06 | Deut.26, 5-11     | Marcus 2,23 - 3,6 |
| 10/06 | Rechters 12, 1-6  | Marcus 3, 20-35   |
| 17/06 | Ezechiël 17,22-24 | Marcus 4, 26-34   |
| 24/06 | Job 30,15-26      | Marcus 4, 35-41   |
| 01/07 | Jesaja 3,25-4,6   | Marcus 5, 22-43   |
| 08/07 | Ezechiël 2,1-7    | Marcus 6, 1-6     |
| 15/07 | Jesaja 52, 1-6    | Marcus 6,6b-13    |
| 22/07 | Jeremia 23,1-6    | Marcus 6, 30-44   |
| 29/07 | Jesaja 63, 7-14   | Marcus 6, 42-52   |
| 05/08 | Deuter.10, 12-21  | Marcus 7, 1-23    |

## Agenda

### Juni

- Zo 03/6 14.15 **Kerkdienst** in Norwich Cathedral  
Do 07/6 19.30 **Literatuurkring**, 'De bekeerlinge'  
Zo 10/6 12.30 **Gemeenteberaad**  
Di 12/6 11.00 **Church Watchers**, kerk open 11.00-15.00  
Di 12/6 12.00 **Cirkel uitstapje**  
Vr 15/6 18.30 **Dutch Centre**, The London Haring Party & Orange Awards (doors open 18.00)  
Do 21/6 19.00 **Dutch Centre**, Summer Concert with Gijs Groenteman about Harry Bannink, in English (doors open 18.30)  
Di 26/6 11.00 **Church Watchers**, kerk open 11.00-15.00

### Juli

- Di 10/7 11.00 **Church Watchers**, kerk open 11.00-15.00  
Zo 22/7 12.30 **Stichtingszondag BBQ**  
Di 24/7 11.00 **Church Watchers**, kerk open 11.00-15.00

**Overzichtstentoonstelling** van kunstenaar Suzanne Perlman (1923) in de bibliotheek en Social Hall, te bezichtigen in juni en juli t/m **31 augustus 2018**.  
Kijk a.u.b. voor meer informatie op: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

## De Nederlandse Kerk in London viert haar 468 – jarig bestaan

Allen welkom op  
zondag 22 juli 2018

**De kerkdienst  
begint om  
11.00 uur en  
daarna is er een  
feestelijke BBQ**



Edward

Vier met ons mee en  
breng een proost uit op  
Koning Edward VI

1550

Ds. Bertjan van de Lagemaat  
leidt de dienst



Nederlandse  
Kerk

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
[www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

