



Nederlandse  
Kerk

# Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 98, nummer 2/3 februari/maart 2016

## U bent geroepen om vrij te zijn

Tijdens de veertigdagentijd wordt dagelijks een gedachte (een tekst, een afbeelding, een muziekstuk) per email aan belangstellenden toegestuurd rondom het thema: 'u bent geroepen om vrij te zijn'. Deze tekst is afkomstig uit de brief van Paulus aan de Galaten. Vrij zijn is volgens Bijbelse verhalen het hoogst haalbare. Wat vraagt het van ons, om vrij te worden?

Vrijheid vraagt bovenal om moed. Het is geen vrijheid-blijheid, de vrijheid die verbonden is aan 'lekker jezelf kunnen zijn en doen waar je zin in hebt'. Nee, vrijheid vraagt om moed. En dan bedoel ik niet de krachtpatserige heldenmoed die James Bond tentoonspreidt in zijn laatste film, Spectre. Vrijheid vraagt om de moed om rechtop in de ruimte te gaan staan, om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te gaan dragen. Om ergens voor te gaan stáán.

Het is een hele opgave om vrij te zijn, en dat is iets van alle tijden. Voor de hoofdrolspelers uit de Bijbel was het ook een grote uitdaging. Ook zij moeten de vrijheid nog leren, de bevrijding van alles wat een mens afhoudt van zijn uiteindelijke bestemming. Alles wat Bijbelse personages dikwijls doormaken heeft een innerlijke logica: het zijn de stappen die ieder mens in zijn leven moet zetten om vrij te worden. Het is de gang die wij allen

moeten maken om te kunnen worden wie wij zijn. Of jij je nu aan het losmaken bent van je ouders en invulling hoopt te geven aan een eigen identiteit, of je maakt je los van de herinnering aan een dierbare die je aan het leven of aan de dood hebt moeten verliezen. Het kan ook zijn dat jij je zo graag zou willen bevrijden van andersoortige herinneringen die je belemmeren verder te trekken.

Misschien komt het er wel op aan dat wij gaan erkennen, dat volkomen vrijheid voor velen van ons een illusie is. Het heden speelt zich nu eenmaal altijd af in de schaduw van wat is geweest. Naarmate de tijd verstrijkt groeit er een dun laagje huid op oude wonden maar echt dicht gaan zij nooit. En dat hoeft misschien ook niet. Wanneer wij op zoek zijn naar een

toekomst hoeven wij ons niet van het verleden te bevrijden. Waar het op aan komt is hoe wij ons tot het verleden verhouden. En welke plaats wij het in ons leven nu toebedelen. En wij mogen ons in deze zoektocht naar vrijheid richten op hem, die ons een volkomen vrijheid heeft getoond. Het leek een doodlopende weg te worden, maar God zij dank is deze vrijheid sterker dan alle machten op aarde, en sterker dan de dood. Aan ons om deze weg te volgen- geroepen als wij zijn, om vrij te zijn.

Ds. Joost Röselaers



Afbeelding: 'flying balloon girl' door Banksy, inzending van Juliette Bogaers voor de digitale 40-dagen kalender

# Nederlandse Kerk

## Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

## Predikant

Ds. Joost Röselaers

The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY

Tel: 07957 775 980.

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

**Liesbeth Knook**, voorzitter, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: [liz@knook.com](mailto:liz@knook.com)

**Rosalind Janssen**, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: [rosalind.janssen@virgin.net](mailto:rosalind.janssen@virgin.net)

**Martijn Proos**, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: [martijnproos@googlemail.com](mailto:martijnproos@googlemail.com)

**Marc Rovers**, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: [marc.rovers@dutchchurch.org.uk](mailto:marc.rovers@dutchchurch.org.uk)

**Maurits Ruis**, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: [maurits.ruis@dutchchurch.org.uk](mailto:maurits.ruis@dutchchurch.org.uk)

**Marijn Veuger**, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: [marijn.veuger@gmail.com](mailto:marijn.veuger@gmail.com)

## Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: [d.titterington@ram.ac.uk](mailto:d.titterington@ram.ac.uk)

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: [annepage2@waitrose.com](mailto:annepage2@waitrose.com)

Tom Mohan Email: [mohantom39@googlemail.com](mailto:mohantom39@googlemail.com)

Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken

Email: [hannarijken@hotmail.com](mailto:hannarijken@hotmail.com)

## Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960

Email: [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)

Ds. Joost Röselaers

Paul Donnelly: layout and design

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2016

## Website

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: [vandermarel@gmail.com](mailto:vandermarel@gmail.com)

## Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com)

## De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684



## Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekening: IBAN GB34 NWBK 5000 0003 0099 71, BIC NWBKGB2L. In Nederland is de rekening: IBAN NL83 INGB 0003 4026 44, BIC INGBNL2A

## Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. [www.charity-commission.gov.uk](http://www.charity-commission.gov.uk)

## Nederlandse instellingen

### Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: [daphna@dutchcentre.com](mailto:daphna@dutchcentre.com)

Website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

### Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: [www.netherlands-embassy.org.uk](http://www.netherlands-embassy.org.uk)

### Het Koning Willem Fonds

Steu fonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: [info@koningwillemfonds.org.uk](mailto:info@koningwillemfonds.org.uk)

Website: [www.koningwillemfonds.org.uk](http://www.koningwillemfonds.org.uk)

### Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: [www.nedcitylunch.org](http://www.nedcitylunch.org)

Email: [aanmeldingen@nedcitylunch.org](mailto:aanmeldingen@nedcitylunch.org)

### Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

### Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga

Wijkseweg 15

7396 BC Terwolde (Nederland)

Email: [reinyboersosinga@online.nl](mailto:reinyboersosinga@online.nl)

Tel: +31(0)571 795024

Website: [www.vriendennederlandsekerk.nl](http://www.vriendennederlandsekerk.nl)

### Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll

Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465

Email: [voorzitter@neerlandia.org](mailto:voorzitter@neerlandia.org)

Website: <http://www.neerlandia.org/>

*Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'*

## Rondom Austin Friars



### Terugblik op Kerstdiensten

In de week voor Kerstmis vonden er twee feestelijke diensten plaats in de Nederlandse Kerk.

Allereerst, de Carols service waar zo'n zeventig mensen bij aanwezig waren. We zongen vertrouwde liederen in Engels en Nederlands, en luisterden naar

het kerstverhaal dat door verschillende sprekers werd voorgelezen. En na afloop genoten we van de gluhwein! En op de zondag voor kerst vond onze kerstviering plaats. Ruim 100 aanwezigen keken naar een mooi kerstspel dat door de kinderen werd uitgevoerd. Een grote dank aan Rosalie Kuyvenhoven voor het voorbereiden van het spel,



Kerstspel in de Nederlandse Kerk

en Martine Boesveld voor al het coördinerend werk. Na afloop van de dienst genoten we van een heerlijke lunch. Het was goed om zoveel nieuwe en vertrouwde gezichten te zien.

### Afscheid van dierbaren die Engeland verlaten

Het is een komen en gaan in de Nederlandse Kerk. We worden gelukkig regelmatig verblijd met nieuwe gezichten in de kerk. Helaas moeten we ook soms afscheid nemen. Wisara Lelapary woont inmiddels weer in Nederland. De afgelopen tijden bezocht zij heel regelmatig de diensten in onze kerk. We gaan haar missen, maar wie weet keert zij nog eens terug naar Londen! Einde januari verhuizen Irene Lansen en Allan Davison samen met hun dochters Sophie en Emma naar Den Haag. Irene was jarenlang kerkenraadslid, en is zeer betrokken bij de Nederlandse Kerk. Wij gaan haar enthousiasme en kennis node missen. Wij wensen de familie een gelukkige tijd toe in Nederland, en hopen ze nog eens in de Nederlandse Kerk te treffen!

### Digitale Veertidagenkalender

Ook dit jaar is er een digitale veertidagenkalender samengesteld, dankzij de inzet en creativiteit van velen.



Nederlandse Kerk

## 40 dagenkalender

Thema van de kalender is dit jaar: 'u bent geroepen om

vrij te zijn'. U kunt zich aanmelden voor de dagelijkse emails door ondergetekende te berichten.

### Diner Pensant op 3 februari met Geert Corstens (oud-president van de Hoge Raad)

Allen welkom! Thema van het diner is: De rechtsstaat, verworvenheden en bedreigingen. Geert Corstens was van 2008 tot 2014 president van de Hoge Raad in Nederland.

Corstens is een vurig verdediger van het rechtssysteem, en neemt regelmatig deel aan het maatschappelijke debat. Hij is een buitengewoon erudiet mens, en kan als geen ander spreken en vertellen. Wij zijn bijzonder vereerd dat hij bereid is om een diner in Londen te leiden! Toegang is £20 per persoon, inclusief drank en eten. Aanmelden via ondergetekende.

### Debat Nederlandse Waarden op 23 februari met Paul Scheffer en Coen Teulings

Op 23 februari vindt het tweede gesprek plaats in onze reeks over Nederlandse Waarden. Wij zijn buitengewoon verheugd dat wij twee erudiete sprekers bereid hebben gevonden om met ons in gesprek te gaan. Paul Scheffer is hoogleraar, en bekend publicist. Hij schreef o.a. 'Het multiculturele drama', en 'Land van herkomst'. Coen Teulings was directeur van het Centraal Planbureau, en is thans hoogleraar economie in Cambridge. Hij is daarnaast columnist van NRC Handelsblad. Het debat staat onder leiding van journalist Mathijs Schiffers. De afdeling Nederlands van UCL werkt als partner mee aan de serie. U bent van harte welkom om met ons mee te denken en te discussiëren!

### Gastpredikanten

De komende maanden ontvangen wij als gastpredikanten: op 14 februari Georg Amann (predikant van de Lutherse kerk in Londen), op 21 februari Leonora Visser't Hooft (United Reformed Church in St Albans), Claartje Kruijff op 13 maart (voorganger van de Dominicuskerk in Amsterdam en consulente van onze gemeente), en op 3 april Juup van Werkhoven (oud-predikant van de Nederlandse Kerk, thans predikant in Edam). Een hartelijk welkom aan hen allen!

Joost Röselaers

### Kopij voor Kerknieuws

sturen naar [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)  
t.a.v. Ditte Donnelly  
Uiterste datum voor kopij voor het nummer van april/mei **maandag 14 maart 2016**

(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?  
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?  
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?  
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas?

Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind.

[Annerosedegier@gmail.com](mailto:Annerosedegier@gmail.com)

07800566412

[www.kinderpraktijkroos.com](http://www.kinderpraktijkroos.com)

Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek.



kinderpraktijk  
**ROOS**

## Vanuit de kerkenraad

### Banden met de ambassade

De kerk heeft van oudsher een goede band met de ambassade, tot op de dag van vandaag; de nieuwe ambassadeur Simon Smits heeft vanaf het eerste moment al heel trouw activiteiten van kerk en Dutch Centre bezocht. Eind januari komen hij en zijn vrouw voor een diner in de kerk met de kerkenraad.

### Homohuwelijk

Sinds het kerkenraadsbesluit in 1994 mag de NL kerk



John Cunningham & John Johnston

christelijke kerk in het VK). Rosalind Janssen schrijft hier meer over. We wensen John en John het allerbeste voor hun toekomst samen!

### Bibliotheek

A splendid Library Dinner was held - naturally in the library - on the 26th November to celebrate the completion of the cataloguing and digitisation of our 395 volumes. Between the delicious courses prepared by Marijn Veuger, short talks were given by project organiser Marja Kingma (British Library), her co-worker Diana Mercer (previously UCL Library), and Catherine Wright (University of London). Catherine, who has just submitted her doctoral thesis, gave a wonderful potted history of our library. We learnt, for instance, how it was for many years the custom for elders and deacons to each make a donation of a particular volume to enhance the collection. Marja Smolenaars (Koninklijke Bibliotheek), collaborator with Marja and Diana, had come over from the Netherlands especially for the occasion, while Giles Mandelbrote (Librarian of Lambeth Palace Library, which now houses 200 books from the original Dutch Library) attended as a guest. The five ladies who had made the evening such an overwhelming success were presented with bouquets of roses, and there was a final opportunity for guests to linger and examine some of our treasures at close quarters.

### Visie, en gemeenteberaad op 10 april

In oktober had de kerkenraad een brainstormgesprek met één van onze consultants, Tjaard Barnard, n.a.v. een document opgesteld door Joost Röselaers over hoe en wanneer wij kerk willen zijn. Het was een verhelderend gesprek, en de kerkenraad wil meer ruimte vrij maken

homohuwelijken inzegenen, en sinds vorig jaar mag dit ook voor de wet.

Op 14 januari leidde ds Joost Röselaers het eerste homohuwelijk in de kerk (en het eerste in een gevestigde

om over visie na te denken. Het eerstvolgende gemeenteberaad zal plaatsvinden op zondag 10 april, na de dienst. In het volgend Kerknieuws volgt de agenda voor het gemeenteberaad.

### Dank aan Arend Jan

Last, but not least, wil de kerkenraad Arend Jan van der Marel bedanken voor het vele (en snelle!) werk dat hij doet als webmaster voor de website van de kerk: [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

### De kerkenraad

## Nieuws uit de kinderkerk

Grote complimenten aan alle kinderen en ouders die meededen aan het kerstspel! Jullie hebben het verhaal van kerst heel overtuigend neergezet: God heeft ons allemaal nodig om een wereld van vrede en licht waar te maken. **Zie foto van het kerstspel op pagina 3.**

In de kinderkerk van januari kwamen we 'op adem'. We bespraken wat de sabbat betekent, en op welke plek wij tot rust komen. Na afloop van de dienst herhaalden we de puzzeltocht door de kerk, die vorig jaar zomer al een groot succes was. Dit keer deden ook volwassenen mee. Het was heel interessant te horen welke spannende verhalen het gebouw van de Nederlandse Kerk te vertellen heeft.



Zondag 28 februari is er na afloop van de dienst een verhalenvoorstelling rond het boek 'De avonturen van Rosa en Willem.' Het boek is geschreven door Rosalie Kuyvenhoven, coördinator van de kinderkerk.

De kinderkerk diensten in maart staan in het teken van Pasen.

Zondag 20 maart maken we met de kinderen Palmpasestokken. We maken daarmee een optocht door de kerk. Tijdens de dienst op Pasen, zondag 27 maart, zal tijdens de dienst een verhaal speciaal voor en door kinderen worden verteld.

Meer weten? Kijk eens op de pagina 'Kinderkerk' van onze website. We plaatsen daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina van de Nederlandse Kerk. Je kunt ook contact opnemen met Martine Boesveld, algemeen coördinator van de kinderkerk: [mboesveld@hotmail.com](mailto:mboesveld@hotmail.com)

*Namens de kinderkerk, Rosalie Kuyvenhoven*

## Verslag Diner met Fernande van Tets over vluchtelingen

Op 6 januari kwamen 22 mensen bij elkaar (er waren ruim 40 aanmeldingen!) om te spreken over de huidige vluchtelingencrisis. Spreker was Fernande van Tets, een journaliste die voor verschillende grote kranten verslag heeft gedaan over de vluchtelingencrisis en zelf jarenlang in Libanon woonde. Zij vertelde ons allereerst wat de belangrijkste feiten zijn. 25% van de inwoners van Libanon zijn vluchtelingen. In Libanon kom je, waar je ook gaat, vluchtelingen tegen. Scholen draaien dubbele diensten. Groot probleem voor de vluchtelingen in Libanon is dat ze geen status geven aan de vluchtelingen in hun land. De kinderen die daar nu geboren worden zijn zelfs stateloos.



Diner Pensant over de vluchtelingencrisis

In Europa gaat het maar om een paar procent per land. Dat zouden we toch op moeten kunnen lossen. Maakt het nu echt uit of een vluchteling een economische vluchteling is of niet? Je kunt het ook zo zien dat alle vluchtelingen die naar Europa komen immigranten zijn en zoeken naar een 'livelihood' (a means of securing the necessities of life). Alle vluchtelingen die in Europa aankomen hebben grote investeringen gedaan in tijd, geld en risico. Ze gaan op weg om iets nieuws op te bouwen. Als je kijkt naar Syrië is er ook maar weinig om naar terug te keren!

Wat kunnen wij doen?

- ~ Geef geld. (dat is het hardste nodig om gericht te kunnen helpen)
- ~ Geef aandacht. Help dichtbij. Vraag bijvoorbeeld een vluchteling te eten
- ~ Geef Engelse les
- ~ Zie mensen als mens

Aan het eind geeft Annette Slokker (diaconie lid) aan dat ze als vrijwilliger werkt voor SidebysideforRefugees en dat die net een 'donate a meal for a refugee' actie zijn begonnen. Alle dinergangers doneren met elkaar 84 maaltijden voor zieke en zwakke medemensen in de Jungle van Calais. £2.50 per maal, ook u kunt nog doneren!

Dank aan Fernande van Tets voor een bijzonder inspirerende en bemoedigende avond!

Annette Slokker

## Making History



John & John

Drawn by the unexpected sound of church bells, our neighbours from surrounding office blocks were craning their necks to see the newly married couple emerge. Resplendent in tartan, John Cunningham and John Johnston were greeted with enthusiastic waves from these curious workers and loud cheers from their invited guests - who included new Dutch Ambassador Simon Smits and his wife Astrid. On this cold January afternoon, I experienced a double dosage of goose pimples: the Dutch Church had just made history by becoming the first Christian church in the United Kingdom to host a same-sex wedding. In his marvellous Guardian write-up the following day, Anglican priest Giles Fraser stated that, within twenty years of its foundation the Dutch Church 'was being held up as a model congregation to which the Church of England should aspire - as it should again today'. For John and John, Thursday 14th January 2016 marked the tenth anniversary of their civil partnership and their thirty-second year as a couple. My friend John Johnston had first emailed me back in July 2013 concerning the possibility of marrying at a venue where he had been 'greatly impressed not only by the beauty and history of the Dutch Church but also by the strong sense of community displayed'. In-between there was my initial visit to supportive Islington, requests for yet more documents from puzzled registrars in Liverpool, and then muddled Government legislation that at first prevented those in a civil partnership from marrying at all.

At long last, with our wedding ceremony about to begin, Giles Fraser was whispering to Joost and myself about a leak from the Anglican Communion Primates' meeting at Canterbury. Depressing reports were circulating that the liberal US Episcopal branch had been barred for allowing same-sex marriage. How proud I was that over the next hour it was our minister in the pulpit talking of Dutch liberal values, that the congregation was singing 'Jerusalem', and that I, a born and bred Anglican wearing a wide-brimmed hat, was present as Kerkenraadslid to assist with the Eucharist and to present a King James Bible to the newly married couple. Seeing our two countries making history together. Turning tears into hope.



Rosalind Janssen

## Diaconie collecte in februari St Mungo's

St Mungo's Broadway is in 2014 gevormd door de samenvoeging van twee lang bestaande en gerespecteerde charities: St Mungo's en Broadway. St Mungo's is

**St Mungo's**  in 1969 begonnen met het helpen van daklozen ('rough sleepers'). Ze hebben als eerste **Opening doors for homeless people**

verschillende speciale projecten en diensten ontwikkeld, zoals projecten voor mentaal zieke daklozen en voor oudere daklozen. Ze vinden dat niemand dakloos zou moeten zijn en dat mensen de oorzaken die 'dakloosheid' creëren kunnen overwinnen.

In 2015:

- Hebben ze 5700 daklozen geholpen in London, Bristol, Reading en Oxford
- Waren ze de grootste verzorger voor daklozen in London met 1900 bedden over 16 'boroughs' verdeeld
- Hebben ze 1500 mensen geholpen om een begin te maken met zelfstandig te leven
- Hebben ze elke nacht aan ca 2500 mensen, die dakloos waren of dreigden te worden, een veilige slaapplek aangeboden

Hun focus is om dakloosheid te beeindigen en het leven van daklozen weer op te bouwen, met de visie dat iedereen een plek heeft die hij thuis kan noemen en hun wensen en ambities kunnen vervullen.

Meer informatie kunt u vinden op: [www.mungos.org](http://www.mungos.org)

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

*Namens de diaconie, Wilfred Pool*

## Diaconie collecte in maart Theodora Children's Charity

Deze organisatie zorgt met 'Giggle Doctors' ervoor dat kinderen in het ziekenhuis en in hospices op de lastigste momenten even afgeleid en hopelijk aan het lachen worden gemaakt. De Giggle Doctors komen met een mix van muziek, spel, magie en verhalen vertellen aan het ziekbed van de kinderen en brengen magische momenten in moeilijke tijden. Een van de klasgenootjes van een van de kinderen van de kinderkerk heeft heel veel baat

**THEODORA**  van de Giggle Doctors gehad tijdens haar **Children's Charity** *Helping sick and disabled children*

vele verblijven in het ziekenhuis. Dit meisje, Mimi (ze heeft een Nederlandse moeder en een Engelse vader) is nu zes en heeft anderhalf jaar chemo therapie doorstaan en moet nu afwachten hoe haar hersentumor verder gaat reageren.

De Giggle Doctors zijn een enorme steun geweest voor haar. Iedere donderdag kwamen ze langs. Op het moment dat ze op de afdeling komen gaan de Giggle Doctors eerst langs bij het verplegend personeel en vragen ze welke kinderen het het hardst nodig hebben om even aan het lachen gemaakt te worden. Het geeft ook de ouders enorme steun om hun zeer zieke kind even te zien ontspannen en alles even te vergeten en gewoon te zien lachen. Elke £10 die gedoneerd wordt kan weer een kind aan het lachen brengen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Meer informatie kunt u vinden op: [www.theodora.org.uk](http://www.theodora.org.uk)

*Namens de diaconie, Annette Slokker*

## Het penninkje van de arme weduwe (Lucas 21: 1-4)



Claartje Kruijff

De arme weduwe geeft het weinige dat ze nog heeft, haar laatste centen, weg. Zij deelt van haar leven, staat er in het Grieks. Maar wat is hier de bedoeling, waarom doet deze vrouw dit, tegen beter weten in? Als ik alles deel wat ik heb, wat blijft er dan voor en van mij over? Dan

moet ik eerst allerlei angsten en zekerheden loslaten. Want ik heb mijzelf in een comfortabele positie gemanoeuveerd en een aantal veilige muren om mijzelf heen gemetseld. Daarin verschil ik niet van de rijken die geven van hun overvloed of van de Schriftgeleerden eerder uit het verhaal, die zich laten groeten en op een mooie plek zitten in de synagoge.

Ik stel mij voor als de arme weduwe en voel een andere ruimte. In dit verhaal wordt de wereld omgedraaid. De rijken zijn afhankelijk en slaaf van hun positie; van hun bezittingen en de erkenning van anderen. De arme, in mijn ogen aanvankelijk zielige vrouw, de afhankelijke, is de onafhankelijkste van allemaal. Zij heeft niets te verliezen en is vrij. Ze legt dat wat ze heeft op tafel ook al zijn het maar een paar centen: ik heb misschien niet veel te bieden, en het is ook niet altijd fraai, maar het heeft wel waarde.

Welke ruimte moet ik bewaken om vrij te blijven?

Want ik ben die arme weduwe niet, maar ik kom haar in de spiegel soms wel tegen. Op momenten dat het niet om mij draait. Wanneer ik word opengebrouwen en mijn leven overvloeit in leven om mij heen. Het loslaten van mijn zekerheden voelt dan minder eng, alsof ik steeds minder te verliezen heb. Mijn hart gaat open, ik kan het leven omarmen of misschien wel omarmd worden door het leven. Voor even ben ik de arme weduwe. Rijker kan ik niet zijn.

*Claartje Kruijff, voorganger van de Dominicuskerk in Amsterdam en consulent van de Nederlandse Kerk in London*

## In Focus: Martijn Proos

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Martijn Proos geïnterviewd, sinds 2015 lid van de kerkenraad van de Nederlandse Kerk.



Martijn Proos

**1. Waar kom je vandaan, en hoe ben je in Londen terecht gekomen?**  
Ik ben geboren en opgegroeid in Goes, Zeeland. Ik woonde daar samen met mijn ouders, broer en zus tot mijn 19e. Ik kom uit een warm en gezellig gezin waarin we altijd veel lol en plezier hadden. Zeeland is een geweldige plek om op te groeien, zeker in de zomer: de zee, het strand, de ruimte, de rust en de verse vis. Na mijn studies ben ik samen met mijn vrouw Babette in Den Haag gaan wonen waar we onze dochter Charlotte kregen. In Den Haag werkte ik voor de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), een ontwikkelingsbank. FMO had een samenwerkingsverband met Frontier Markets Fund Managers in London, de fondsmanager van het Emerging Africa Infrastructure Fund en ik werd gevraagd of ik voor drie jaar uitgezonden wilde worden. Dat is nu inmiddels al 7 en een half jaar geleden, omdat we na drie jaar besloten om langer in London te blijven. Onze zoon Tijmen werd in London geboren en we wonen nu met z'n vieren in Balham, Zuid-West London.

### 2. Kom je uit een kerkelijk gezin?

Ik kom uit een Nederlands hervormd gezin en de kerk en het geloof speelden een centrale rol in ons leven. We gingen wekelijks naar de kerk in Goes, de kinderevendienst en catechisatie. Ik kijk daar met veel plezier op terug. Het geloof geeft mij houvast en een leidraad in het leven. De kerk is voor mij een plaats van rust, goedheid en overdenking in een drukke wereld.

### 3. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk?

Tijdens mijn studies, in Den Haag en in de eerste jaren dat we in London woonden zijn we eigenlijk zeer weinig naar de kerk geweest, totdat we ontdekten dat er een Nederlandse kerk in London was die eens per maand een kinderdienst houdt. Mede omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen een christelijke opvoeding krijgen zijn we weer gegaan. Zo kwam ik met de kerk in contact en van het een kwam het ander. De kerk in London bestaat al sinds 1550 en zal daarom ook in de toekomst blijven bestaan. Ik ben er van overtuigd dat de kerk een belangrijke rol blijft hebben in het leven van mensen en de samenleving in het algemeen.

### 4. Welke taken zie je voor jezelf weggelegd als Kerkenraadslid?

Graag wil ik bijdragen aan het in stand houden van de

kerk en graag denk ik mee over de toekomst. Ik heb een financiële achtergrond en hoop mede daarin een goede bijdrage te kunnen leveren.

*Martijn Proos werd geïnterviewd door Joost Röselaers*

## Freeman of the City of London



Anne-Rose en Joost Röselaers

Op woensdag 20 januari werd onze predikant ds. Joost Roselaers geïnstalleerd als 'Freeman of the City of London'.

Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats in de Guildhall, vlakbij de Nederlandse Kerk. Meer informatie en foto's kunt u vinden op de homepage van de website.

## Dutch Church op bezoek bij Arsenal



Gemeenteleden in het Arsenal stadion  
Zaterdag 5 december ging een groep voetbal liefhebbers uit onze gemeente naar het 'Emirates Stadium'. Het was een geweldige ervaring en Arsenal won 3-1 van Sunderland. Lees het verslag door Eduardo Salvati en Liesbeth Knook op de website van de kerk: [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

(Ingezonden mededeling)

## Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap.

De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan.

De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200  
mobiel: 07968 129490

[www.dutchcareathome.com](http://www.dutchcareathome.com)  
[info@dutchcareathome.com](mailto:info@dutchcareathome.com)

## Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 7/2 Vijfde zondag na Epifanie, wit  
Ds. Joost Röselaers
- 14/2 Eerste zondag van de veertigdagen, paars  
Ds. Georg Amann (Londen)
- 21/2 Tweede zondag van de veertigdagen, paars  
Ds. Leonora Jagessar-Visser 't Hooft (St Albans)
- 28/2 Derde zondag van de veertigdagen, paars  
Kinderkerk  
Ds. Joost Röselaers
- 6/3 Vierde zondag van de veertigdagen, paars  
Ds. Joost Röselaers  
Maaltijd van de Heer (staand)
- 13/3 Vijfde zondag van de veertigdagen, paars  
Ds. Claartje Kruijff (Laren)
- 20/3 Zesde zondag van de veertigdagen, rood  
Palmzondag, kinderkerk  
Ds. Joost Röselaers
- 25/3 Goede Vrijdag, wit/rood  
Maaltijd van de Heer (zittend)  
Muzikale bijdrage door vocaal ensemble  
o.l.v. Greg Hallam  
Ds. Joost Röselaers
- 27/3 Pasen, wit  
9.30 Paasvroegdienst  
10.00 Paasontbijt  
11.00 Paasdienst, tweetalig  
Kinderkerk  
Ds. Joost Röselaers
- 3/4 Eerste zondag van Pasen, wit  
Ds. Juup van Werkhoven (Edam)

## Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)

- 7/2 Jesaja 6: 1-8, Lucas 5: 1-11
- 14/2 Deuteronomium 5: 6-21, Lukas 4: 1-13
- 21/2 Exodus 34: 27-35, Lukas 9: 28-36
- 28/2 Exodus 6: 2-8, Lukas 13: 1-9
- 6/3 2 Kronieken 36: 14-23, Lukas 15:11-32
- 13/3 Jesaja 58:7-10, Lukas 20: 9-19
- 20/3 Jesaja 50:4-7, Lukas 19: 22-44
- 25/3 Exodus 12: 21-28, Johannes 18: 1-19
- 27/3 Jesaja 51: 9-11, Johannes 20: 1-18
- 3/4 Genesis 28: 1-22, Lukas 24: 13-35

## Agenda

### Februari

- Di 2/2 11.15 Bijbelkring  
2/2 12.00 Cirkel
- Wo 3/2 18.30 Diner Pensant met Geert Corstens,  
oud president van de Hoge Raad
- Do 4/2 19.30 Dutch Centre: Opening Exhibition  
Tisha Westerhof
- Di 9/2 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00 - 15.00
- Wo 10/2 12.30 NCL Lunch, met Annet Aris van INSEAD  
10/2 Aswoensdag: 1e dag van de digitale  
40-dagenkalender
- Do 11/2 19.00 Dutch Centre 'Talk': Bilingual Children  
with Studio Koekoek
- Di 23/2 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00 - 15.00  
23/2 19.00 Nederlandse Waarden, Gesprek met  
Paul Scheffer en Coen Teulings

### Maart

- Di 1/3 11.15 Bijbelkring  
1/3 12.00 Cirkel
- Wo 2/3 19.00 Dutch Centre: Lezing door schrijver  
Kader Abdolah
- Za 5/3 13.00 Neerlandia, Film: De hel van '63  
(deuren open 12.00)
- Di 8/3 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00 - 15.00
- Do 10/3 12.30 NCL Lunch, met Jan Peter Balkenende,  
voormalig minister president,  
Jubileum: 25 jaar Nederlandse City Lunch
- Di 22/3 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00 - 15.00  
22/3 12.00 Cirkel Paasviering



### Pasen in de Nederlandse Kerk

*Easter in the  
Dutch Church  
Austin Friars  
London*

### Goede Vrijdag/Good Friday, 25 March

11.00 Kerkdienst met Maaltijd  
van de Heer en een muziekensemble  
Service with Eucharist & vocal ensemble,  
directed by Greg Hallam

### Pasen/Easter, 27 March

9.30 Paasvroegdienst/Early Morning  
Easter service  
10.00 Paasontbijt/Easter breakfast  
in the Social Hall

### 11.00 Paasdienst/Easter service, bilingual

Children are most welcome, there will  
be a special children's programme  
All are welcome!

All services led by ds. Joost Röselaers



Nederlandse  
Kerk  
Templum Domini Jesu  
The Dutch Church

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
[www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)



[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)