

Kerk en wereld kwamen samen bij de kroning van koning Charles III

STANDPLAATS LONDEN

Bertjan van de Lagemaat

Ik zat afgelopen zaterdag ge-roerd voor de televisie toen Charles de kerk betrad onder de klanken en woorden van Psalm 122, over de vreugde die je kunt voelen wanneer je het huis van de Heer betreedt. Meteen werd duidelijk: deze wereldse koning die gekroond wil worden is te gast in het huis van de Heer.

In de hele dienst kwamen kerk en wereld samen. Zo was er de verwijzing naar Christus die de ware koning is, en die ons de opdracht geeft om te dienen in plaats van gediend te worden. Een goede koning moet dat begrijpen. De zalving was misschien wel het hoogtepunt van de ceremonie; een ritueel dat teruggaat op de oudtestamentische zalving van koning Salomo.

Vanuit Nederland wordt er met verbazing naar die kroning gekeken. Iedereen is onder de indruk van *pomp and circumstance*, de schoonheid van de muziek en de tot in de puntjes verzorgde rituelen - maar echt begrepen wordt het niet.

En wat al die bisschoppen en kerkleiders bij de kroningsceremonie te zoeken hebben, wordt ook niet gesnapt. Ik merkte het de afgelopen weken, wanneer ik het aan verschillende Nederlandse verslaggevers en correspondenten probeerde uit te leggen. Het is haast onbegonnen werk.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik me hier, zeker in mijn eerste jaren, ook heb verbaasd over het feit dat kerk en wereld zo innig en vanzelfsprekend met elkaar verweven zijn in Engeland. Er is geen scheiding van kerk en staat. En niet-religieuze Engelsen vinden het heel normaal dat kerk en geloof, ook in deze seculiere tijd, blijvend onderdeel zijn van de tradities en in de cultuur van dit land.

Inmiddels ben ik over die eerste verbazing heen en waardeer ik de

manier waarop kerk en wereld hier zo gemakkelijk samengaan. En wat bij alle feestelijkheden rond de kroning ook duidelijk werd, is dat het niet om een exclusief feest gaat voor de Anglicaanse Kerk: iedereen is welkom om mee te vieren. Zo waren vertegenwoordigers van allerlei kerkelijke gezindten, en ook van andere religies, uitgenodigd en kregen ze een rol.

Als Nederlandse Kerk in Londen mogen wij dit meevieren - en dat hebben we volop gedaan. Op zaterdag werd vanaf onze kerktoren met de Britse vlag gevlagd en werden de klokken geluid onder het motto *Ring for the King*. Op zondag vierden we een bijzondere kroningsdienst met een aantal favoriete Engelse hymnes, lezingen over koningschap en dienstbaarheid en als afsluiting zongen we het *God save the King*.

Quiche voor de kroning

We deden bovendien mee aan de, overal in het land georganiseerde, *Big Lunch* met cake en de voor de gelegenheid ontwikkelde *coronation quiche*. Voor mij als predikant eindigde het kroningsfeest zondag heel speciaal, omdat ik was uitgenodigd om mee te lopen in de processie door St. Pauls Cathedral voor de speciale *evensong*, als dankdienst voor de kroning van King Charles.

Nagenietend van al die feestelijkheden neurie ik, met een glimlach op mijn gezicht, het liedje dat onze jongste kinderen op school hebben geleerd en op hun speciale *Coronation Assembly* zongen: „Together we sing, God save the King! May he have wisdom every day in every decision that he makes. God save the King.” (Samen zingen we, *God save the King!* Moge hij elke dag wijsheid hebben bij elke beslissing die hij neemt. God bescherm de koning.)

.....
In de rubriek Standplaats vertellen Nederlanders die vanuit hun geloof in het buitenland actief zijn over hun ervaringen. Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen