

STANDPLAATS LONDEN

Bertjan van de Lagemaat

Afgelopen week zijn we in ons derde huis in zes jaar hier in Engeland beland. We moesten gedwongen verder trekken: spullen inpakken en oppakken, en - in dit geval - een paar kilometer verderop opnieuw beginnen.

In sommige opzichten verschilt de kerkelijke setting in Groot-Brittannië niet zo veel van Nederland. Net als in Nederland worden in Engeland steeds meer pastorieën verkocht. Het zijn vaak grote huizen, die voor de gemeente duur in onderhoud zijn en die op de huizenmarkt veel geld opleveren.

Vooraf voor parochies die wat krap bij kas zitten is het verkopen van de pastorie een aantrekkelijke optie. Ruim tien jaar geleden besloot de kerkenraad van de Nederlandse Kerk in Londen ook hun pastorie in Richmond, een groene buitenwijk van Londen, van de hand te doen. Die verkoop gaf financiële ruimte en bovendien gaf het de kerk gelegenheid om in de particuliere huurmarkt op zoek te gaan naar een huis dat bij de predikant past.

Want voor een alleenstaande predikant of een echtpaar is een appartement in het centrum van Londen aantrekkelijker dan wonen in een veel te grote pastorie op een uur reisafstand van de kerk. En een gezin met vier kinderen - zoals het onze - heeft juist behoefte aan een ruim huis buiten Londen, waar goede voorzieningen zijn voor de kinderen en waar het leven iets betaalbaarder is.



Na de verhuizing ontdekt Bertjan van de Lagemaat nu de gebieden rond the river Wey. Foto: Bertjan van de Lagemaat

Zo kwamen wij zes jaar geleden in de stad Woking terecht in de Surrey Hills, net buiten Londen. In een huurhuis met een *landlord*. En daar zit een belangrijk verschil met de Nederlandse situatie: waar wij gewend en gehecht zijn aan huurbescherming en huurcontracten voor de lange termijn, is daar hier weinig sprake van. Huurcontracten gaan meestal niet verder dan twee jaar en dan nog kan de *landlord* op ieder moment besluiten het huis terug te nemen met een opzegtermijn van slechts twee maanden.

Dat overkwam ons rond Pasen voor een tweede keer. Volgens veel Engelsen is dat helemaal geen slechte score

op een periode van zes jaar. Maar wij vinden het best wel veel gedoe. Het is een stressvolle gebeurtenis. Je stapt met een verhuizing een nieuwe situatie binnen, waarvan je nog niet precies weet hoe het eruit zal gaan zien. Wat gaat het voor mijn dagelijkse reis naar Londen betekenen? Hoe zal het de oudste kinderen bevallen, nu ze verder naar school moeten fietsen? En kunnen de twee jongsten wennen op hun nieuwe school in de buurt? Verhuizen zorgt voor onzekerheid.

Spannend en avontuurlijk

Toch heeft dat opnieuw beginnen

ook een andere kant: het heeft ook iets spannends en avontuurlijks. Waar we het bosgebied rond ons oude huis achter ons laten, hebben we nu de open velden en *the river Wey* vlakbij om wandelend te ontdekken. En waar andere mensen door de financiële crisis gedwongen kleiner moeten gaan wonen, omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, hebben wij weer een mooi ruim huis gevonden dat door de kerk wordt betaald. Dat is een luxe die niet veel mensen hebben.

Nadenkend over de twee kanten van verhuizen, liep ik, als dominee zonder pastorie, vandaag vanuit mijn derde Engelse huurhuis, in de zomerzon richting *the river Wey*. En daar, mijmerend bij het water, realiseerde ik me dat het in de Bijbel voortdurend gaat over mensen die hun spullen moeten inpakken en oppakken om verder te trekken. Het begint al met Adam en Eva, wanneer ze uit het paradijs worden verbannen en met Abraham die op weg wordt gestuurd.

Zo gaat het de hele Bijbel door. Soms worden de mensen gedwongen verder te gaan, soms zijn ze op zoek naar avontuur en nieuwe kansen, soms onzeker en soms vol vertrouwen. Wij zijn mensen van de weg. Een stukje lichter liep ik terug naar huis, onderweg naar mijn nieuwe woonplek en mijn nieuwe studeerkamer, waar ik geïnspireerd door die eerste wandeling aan de slag kan met een serie zomerpreken.

In de rubriek Standplaats vertellen Nederlanders die vanuit hun geloof in het buitenland actief zijn over hun ervaringen. Bertjan van de Lagemaat is predikant in de Nederlandse Kerk in Londen.