

20 GELOVEN

Zelfs de dierenartsenpraktijk is naar Bonifatius vernoemd, zag ik in de informatiegids van de camping

STANDPLAATS LONDEN

Bertjan van de Lagemaat

Vorig jaar maakte ik met mijn gezin een prachtige reis door Schotland. Voor in de auto lag daarbij steeds het boek *Britain's Pilgrim Places*, dat ons naar allerlei bijzondere plekken gidste die van belang waren bij de opkomst van het christendom in Schotland. We hoorden over heiligen met exotische namen als Sint Columba, Sint Moluag en Sint Mungo. Al deze heiligen vertegenwoordigen het Keltisch christendom waardoor de kerken hier in Engeland nog altijd gekleurd worden.

Je ziet het vooral terug in de aandacht voor en verbondenheid met natuur en landschap in de gebeden en liederen die worden gebruikt. Het afgelopen jaar probeerde ik dat ook wat sterker terug te laten komen in de kerkdiensten in de Nederlandse Kerk in Londen, want wij bevinden ons hier te midden van een traditie die nog altijd door dat Keltische christendom wordt gekleurd.

Dit jaar bracht de vakantie ons, zonder pelgrimsgids, naar het zuidwesten van Engeland. We streken neer op een camping aan de rand van Crediton, een Engels provinciestadje in Devon. Wat me direct opviel was de relatief grote kerk aan de verder weinig verheffende High Street, maar dat was nog geen reden om mijn gids over Britse pelgrimspilaten te missen.

Dat veranderde in de loop van de dagen. De voortdurende verwijzingen naar Bonifatius verbaasden me

steeds meer. Zo zag ik in de informatiegids van de camping met belangrijke adressen en telefoonnummers, dat de dierenartsenpraktijk naar Bonifatius is vernoemd. En de huisartsenpost ligt aan St. Boniface Lane.

Geboorteplaats

Bij gebrek aan mijn pelgrimsgids, bracht het internet op mijn telefoon uitkomst. Ik bleek te zijn neergestreken in de geboorteplaats van 'onze' Bonifatius, van wie iedereen in Fryslân weet dat hij bij Dokkum werd vermoord. Een man wiens 'goede daden' (want dat betekent zijn naam) in Fryslân werden gesmoord, omdat hij naar het zin van die eigenwijze Friezen iets te fanatiek was in zijn missionaire drang.

Tot twee keer toe deed de verder succesvolle missionaris een poging om Frisia te kerstenen. Eerst in 716 met weinig succes, om het later in 754 als gelouterde en gelauwerde aartsbisschop van alle Duitse landen nog eens te proberen. Dat werd zijn dood, maar gaf hem ook de status van martelaar.

Op de laatste dag van ons verblijf besloot ik de grote parochiekerk van Crediton te bezoeken. Daar is veel te vinden over haar beroemdste telg. Als je goed zoekt, vind je achter het altaar in een serie ramen over het leven van Bonifatius een glas-in-loodraam waarin de voor ons beroemde scène van zijn dood is afgebeeld. En in het moderne zalencentrum dat naast de kerk is gebouwd, heet een van de zaaltjes de *Dokkum Room*.

Verder ligt de nadruk hier niet op de martelaarsdood, maar op zijn leven.

Ze zijn in Crediton maar wat trots op deze lokale held, die als de jonge priester Winfried snel furore maakte - tot buiten de provincie en landsgrenzen. Je vindt verschillende beelden van de avontuurlijke monnik die er op uit trekt. Niet alleen naar de Nederlanden, maar ook door Frankrijk naar Rome, vanwaar hij naar de Duitse gebieden werd gestuurd, waar hij een uiterst succesvolle missionaris bleek. De eerste Britse Europeaan wordt hij genoemd en door zijn succesvolle missie kreeg hij van de paus de naam Bonifatius.

Aan de goede daden van die zoon van Crediton heeft het kleine provinciestadje veel te danken. Het kreeg in het jaar 909 al een bisschopszetel. Ook nu nog bezoeken pelgrims dankzij het levensverhaal van Bonifatius het verder weinigzeggende stadje. Ik voelde me een pelgrim die de heilige Bonifatius door het bezoek in een nieuw licht is gaan zien. Hij is voor mij zeker niet langer alleen de tragische martelaar die bij Dokkum is vermoord.

Als aandenken nam ik een kaart mee met daarop een gebed dat aan Bonifatius wordt toegeschreven. Een gebed dat ik in mijn kerk in Londen zeker ga gebruiken:

Eeuwige God, schuilplaats voor al uw kinderen,
wij prijzen u
voor alles wat u ons geeft
voor alles wat u voor ons doet
voor alles wat u voor ons bent
in onze zwakheid
bent u kracht
in ons duister
bent u licht
in ons verdriet
bent u troost en vrede.

Ik bleek te zijn neergestreken in de geboorteplaats van 'onze' Bonifatius

KORT NIEUWS

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Paus werkt aan actualisering van Laudato Si'

Paus Franciscus schrijft aan een vervolg van zijn 'groene' encycliciek *Laudato Si'*, bericht de Belgische website Kerknet. In die encycliciek uit 2015 staan klimaatverandering en de integriteit van de schepping centraal. Franciscus wil in het vervolg inspelen op „de problemen die vandaag de dag spelen”, zei hij maandag tijdens een ontmoeting met een groep advocaten. Wat die actualisering precies betekent, zei de paus niet. Naar aanleiding van de encycliciek stelde paus Franciscus een 'achtste werk van barmhartigheid' voor: de zorg voor de schepping.

WICHELROEDELOPEN

Geloof in het paranormale neemt af

Het geloof in paranormale verschijnselen is onder Nederlanders de afgelopen decennia 'sterk afgenomen'. Dat stelt Stichting Skepsis op basis van een 'representatieve steekproef' onder ruim 2500 Nederlanders. Terwijl in 1985 nog 40 procent van de ondervraagden aangaf te geloven in wichelroedelopen en genezing door handoplegging, is dit nu minder dan 20 procent. 'Vooral helderziendheid, telepathie en aardstralen zijn 'uit', net als dagelijks bijgeloof in ongeluksgetallen en enge ladders. Geesten, spoken, vorige levens en buitenaardse wezens mogen zich juist in een groeiende belangstelling verheugen', aldus de stichting in haar blad *Skepter*.

JEUGDWERK

'Vliegende start' voor IKC

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) heeft in 2022 een 'vliegende start' gemaakt. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Het IKC werd in 2022 opgericht door het Landelijk ContactJeugdwerk, het Hervormd JeugdWerk en de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Het IKC heeft inmiddels contact met 750 kerkelijke gemeenten uit de gereformeerde gezindte. In 2022 kwam er 1,8 miljoen euro aan opbrengsten binnen. Volgens het jaarverslag kon het IKC slagen 'dankzij de steun van talloze ondernemers, ambtsdragers, leidinggevend en opvoeders'.

In de rubriek Standplaats vertellen Nederlanders die vanuit hun geloof in het buitenland actief zijn over hun ervaringen. Bertjan van de Lagemaat is predikant in de Nederlandse Kerk in Londen.

Het glas-in-loodraam waarop de dood van Bonifatius is afgebeeld, in de kerk van Crediton, een Engels provinciestadje in Devon. Foto: Bertjan van de Lagemaat

