



Nederlandse
Kerk

475

1550 ~ 2025

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 107, nummer 4/5 april/mei 2025

Onverwoestbare beelden van bevrijding

Onverwoestbaar geloof

In de veertigdagentijd en in onze veertigdagenkalender ging het dit jaar over een onverwoestbaar geloof en de onverwoestbare hoop dat het anders kan in deze wereld.

Een uitgesproken Paasthema, maar dit jaar ook passend bij ons 475-jarig jubileum en het thema van 80 jaar bevrijding, een thema dat in de meimaand centraal zal staan.

En toch, toch is het lang niet altijd gemakkelijk te spreken over - en te leven met - een onverwoestbaar geloof, wanneer vanuit het nieuws sombere en moedeloos makende berichten op je afkomen.

Wat kan je dan helpen om dat onverwoestbare geloof vast te houden?

Verhalen van bevrijding in de Paasnacht

Allereerst zijn er natuurlijk de verhalen die ons zijn meegegeven vanuit de Bijbel. Verhalen van bevrijding die ons in het bijzonder in de Paasnacht, of bij ons dit jaar aan het begin van de Paasviering worden doorgegeven. We horen de

verhalen over licht dat steeds weer doorbreekt in de duisternis, over nieuwe schepping, de uittocht uit Egypte, het land van de dood en over de doortocht door de Rode Zee, het water van de dood. We horen uit de verhalen van de profeten hoe God ons steeds weer onverwoestbaar tegemoet komt en ons redt uit benarde situaties. En we horen over opstanding en verrijzenis. Verhalen die ons onverwoestbare hoop mogen geven.

Beelden en verbeeldingskracht

Maar naast verhalen, merk ik dat ik ook beelden nodig heb. Beelden om het mee vol te houden en misschien nog wel belangrijker verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht om te gaan zien wat die oude verhalen ons ook hier en nu

te vertellen hebben, die onverwoestbare verhalen van bevrijding. Kunst kan daarbij helpen, zoals de prachtige artprints van Tabitha Boekweit die momenteel in de kerk worden geëxposeerd. Kunst waarbij sterke vrouwen centraal staan, die leven vanuit een onverwoestbaar geloof en een onverwoestbare hoop. En onlangs werd ik tijdens een uitstapje naar Oxford nog gegrepen door een

schilderij van Anselm Kiefer met als titel: *Die Kunst geht knapp nicht unter*.

De narcissen van Farndale

En soms wordt zo'n onverwoestbaar beeld van geloof en hoop je zomaar aangereikt tijdens een wandeling. Dat gebeurde mij tijdens een week retraite op de North York Moors. Ik maakte een wandeling door Farndale, een prachtig dal in het hart van de Moors en beroemd om de vele narcissen die ieder jaar tot bloei komen langs de oevers van de kleine *River Dove*. Toen ik er half maart wandelde, was het eigenlijk nog net iets te vroeg. De meeste bloemen zaten nog in de knop, vol belofte. Een enkeling was al in bloei geschoten en met een beetje verbeeldingskracht kon ik zien hoe het er eind maart en in



Narcissen in Farndale

april uit zou zien, een onverwoestbare bloemenzee, ieder jaar rond Pasen op zijn mooist.

Narcissen in plaats van palmtakken

Ook de plaatselijke kerk speelt erop in. Gedurende de wandeling werd ik door aanplakbiljetten onderweg uitgenodigd voor de *daffodil service* die ieder jaar wordt gehouden op de tweede zondag van april. Dit jaar op Palmzondag. De kerk zal dan niet versierd zijn met palmtakken, maar vol staan met bloeiende narcissen. Teken van het onverwoestbare geloof dat vanuit de dode grond iedere lente het leven opbloeit. Als dat geen onverwoestbaar verhaal van bevrijding is...

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
 Email: info@dutchchurch.org.uk
 Kosters: Rein Roos en George Rudolph
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij
 Website: www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat
 8 Thorley Gardens, Pyrford
 Woking, Surrey GU22 8UL
 Tel. 07592 511 385
 Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkeraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martijn Proos, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Christiaan van den Berg, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Leonora Jagessar -Visser 't Hooft, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martine Boesveld, diaken/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Marjolein Rovers, diaken/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Kerkmuziek

Organisten:
 Prof. David Titterington, Director of Music
 Email: d.titterington@ram.ac.uk
 Anne Page
 Email: anne.page4@ntlworld.com
 Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken
 Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly
 Email: ditte@btconnect.com
 Ds. Bertjan van de Lagemaat
 Paul Donnelly: layout & design
 Copyright Dutch Church, all rights reserved 2025

Website

www.dutchchurch.org.uk
 Webmaster: Rein Roos
 Email: info@dutchchurch.org.uk

Kinderactiviteiten

Email: minister@dutchchurch.org.uk

De Cirkel

De Cirkel komt regelmatig bij elkaar. Voor meer informatie kunt u Saskia Verweij bellen bij het kerkelijk bureau tel. 020 7588 1684.

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686 www.charity-commission.gov.uk



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00
 Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening:
 IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L



Donaties voor de 'Anniversary Window' kunt u overmaken naar:

The Dutch Church 'Jubilee Fund'
 Account number: **20801440**
 Sort Code: **50-00-00**
 Please confirm your donation in an email to:
jubilee@dutchchurch.org.uk
 Voor Nederland is de rekening:
 IBAN: GB76NWBK50000020801440, BIC: NWBKGB2L

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Business Manager: Jacobine van Laar
 Email: jacobine@dutchcentre.com
 Programme Manager: Jasmijn Maljers
 Email: jasmijn@dutchcentre.com
 Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP
 Tel. 020 7590 3200
 Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds

Steunfonds voor behoeftige Nederlanders
 Coördinator: Daphne Thissen
 Email: info@koningwillemfonds.org.uk
 Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch - Dutch Centre

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684
 Website: www.dutchcentre.com
 Aanmeldingen via: www.dutchcentre.com

Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney
 Email: penningmeester@neerlandia.org
 Website: www.neerlandia.org

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar: ditte@btconnect.com
 t.a.v. Ditte Donnelly
 Uiterste datum voor kopij voor het nummer
 van juni/juli **maandag 19 mei 2025**

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Muzikale hoogtepunten

Ons jubileumjaar begon direct met een paar muzikale hoogtepunten. In februari gaf Reitze Smits een prachtig orgelconcert op ons Van Leeuwen orgel. Dit was een samenwerkingsproject met het Dutch Centre en het International Organ Festival St. Albans. Wil je meer

van Reitze Smits horen, kijk dan eens op de *All of Bach* webpagina van de Nederlandse Bach Vereniging. Eind februari werd onze nieuwe concertvleugel ingewijd in een mooie muzikale viering. We hopen er ook in de komende tijd veel plezier van te hebben. Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, zowel in onze vieringen als op het gebied van concerten. En het houdt niet op. Op Goede Vrijdag hebben we weer een bijzondere muzikale viering met een vocaal ensemble en met Pinksteren op ons gemeenteberaad hoop ik een nieuw jubileumlied te presenteren.

Veertigdagentijd en -kalender

De 40-dagentijd werd net als vorig jaar ingeluid met een pannenkoekenlunch op de zondag daaraan voorafgaand. Iedereen genoot van deze traktatie. Dank aan de bakkers! Ook de 40-dagenkalender is weer een succes met een verscheidenheid aan muziekfragmenten, afbeeldingen, tekstcitaties en persoonlijke ervaringen. Dit jaar rondom het thema 'Onverwoestbaar'. Bijzonder dit jaar is het feit dat een aantal prachtige art prints van kunstenaar Tabitha Boekweit, een wekelijkse leidraad vormen. Een kleine expositie van Boekweit haar werk is in de maand april nog te zien in de kerk. Daarnaast horen we in de kalender iedere maandag een onverwoestbaar verhaal uit de 475-jarige geschiedenis van de kerk. Heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen en de 40-dagenkalender daarmee ook dit jaar weer tot een succes maakte.

Goede Vrijdag en Pasen

Met Goede Vrijdag en Paasmorgen hebben we weer een bijzondere, kleine paascyclus. Op Goede Vrijdag **18 april** is er om **11.00 uur** een viering waarbij we eerst het laatste avondmaal vieren, zittend rond de tafel. Daarna verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en horen we het lijdensverhaal afgewisseld met passiemuziek door het Vocaal Ensemble o.l.v. Greg Hallam.

Let op; Op Paasmorgen **20 april** komen we dit jaar om **11.00 uur** samen voor onze grote Paasviering waarin ook de Paasvroegdienst wordt verwerkt. Alles rondom het thema: 'Onverwoestbare verhalen van Bevrijding'. Na de dienst volgt dan een vrolijke Paasbrunch en voor de kinderen zijn er ongetwijfeld weer paaseieren om naar te speuren.

Koningsdagfeest zaterdag 26 april

Zoals u elders kunt lezen, vindt er weer een groots Koningsdagfeest plaats, in en rond de Dutch Church.



Koningsdagfeest in Austin Friars

Dienst Norwich 18 mei 13.30 uur

Dit jaar komen we op zondag 18 mei samen in Norwich voor onze jaarlijkse viering in de kathedraal. De dienst, in één van de zijkapellen van de kathedraal begint om 13.30 uur en tegen 14.30 uur komen we samen in de Refectory van de kathedraal voor een gezellige Afternoon Tea. In het interview met Astrid de Vries in 'In Focus' kunt u lezen over een bijzondere expositie *A World of Water* in het Sainsbury Centre in Norwich. Voor de mensen die op tijd arriveren in Norwich wil ik die expositie graag om 10.30 uur bezoeken. Heb je interesse of wil je meer info, email: info@dutchchurch.org.uk

Zondag 8 juni Pinksteren en Gemeenteberaad



Gemeenteberaad in de Social Hall

Op zondag 8 juni vieren we het Pinksterfeest in een muzikale viering met gelegenheids-cantorij, we oefenen vanaf 10.15 uur.

We delen brood en wijn in de dienst, en na de koffie en een lichte Pinksterlunch hebben we ons jaarlijkse gemeenteberaad waarin ik onder andere het jubileumlied voor 475-jaar Nederlandse Kerk zal presenteren.

Gastpredikanten

In de komende weken mogen we weer de nodige gastpredikanten begroeten. We zijn blij dat we Emke Jelmer Keulen op korte termijn bereid konden vinden om in de dienst van **6 april** voor te gaan, de zondag daarna op Palmzondag **13 april** gaat ds. Florida de Kok voor. Een nieuw gezicht in Austin Friars. Florida de Kok werkt op het landelijk dienstencentrum van de PKN. Op **27 april** de dag na ons Koningsdagfeest is Alain Verheij de gastvoorganger. Op zondag **18 mei**, wanneer ik in Norwich voorga, is onze consulent Eddy Reefhuis de voorganger in Austin Friars. De twee zondagen daarop is het half term en ben ik met een deel van het gezin in Nederland. In Londen gaat dan eerst ds. Henk Leegte voor op **25 mei** en op **1 juni** is onze consulent Karin van den Broeke gastvoorganger.

Ds. Bertjan van de Lagemaat



Dutch Centre Nieuws



Terugblik

Op woensdag 26 maart heeft de Nederlandse kunstenares **Tabitha Boekweit** haar tentoonstelling 'The Power of Women' geopend met daarop volgend een paneldiscussie met inspirerende vrouwen uit verschillende vakgebieden. De werken zijn, op afspraak, nog **tot 22 april** te bewonderen. Haar kunst gaat over menselijke verbinding, culturele geschiedenis en actuele thema's.

Koningsdag in Austin Friars

Op zaterdag 26 april 2025 vieren we het jaarlijks terugkerende en gezellige event: **KONINGS DAG!**

Wat kun je verwachten?

- Vlooiemarkt
- Nederlandse boekenverkoop
- Loterij met geweldige prijzen
- Activiteiten voor kinderen, waaronder knutselen en spelletjes
- Heerlijke eetkraampjes met lekkere Nederlandse snacks en drankjes
- Oranje dresscode: draag je mooiste oranje outfit en vier met ons mee!

Evenementgegevens: **zaterdag 26 april 2025** van 12.00-18.00 uur, Austin Friars, London

80 jaar vrijheid

In de maand mei staan wij stil bij 80 jaar vrijheid! We starten met een speciaal familie-evenement. De auteur **Thomas Harding** van het boek 'The House on the Canal' leest voor uit zijn boek met prachtige illustraties van Britta Teckentrup. De kinderen krijgen na afloop de gelegenheid om vragen te stellen.

Evenementgegevens: **zondag 11 mei** om 14.00 uur (deuren open 13.30 uur)

Film

Wij vertronen verder nog in de maand mei de film 'Forgotten soldier'. Nu, bijna veertig jaar na Sally Noach's dood, heeft zijn dochter **Lady Irene Hatter** besloten zijn stappen te herbeleven en de waarheid achter de oorlogs exploitatie van haar vader te ontrafelen. We sluiten dit event af met een Q&A met Lady Irene Hatter.

Evenementgegevens: **dinsdag 20 mei** om 19.00 uur (deuren open 18.30 uur)

Cabaret

Finalisten van het Leids Cabaret Festival komen ook dit jaar weer naar het Dutch Centre!

Evenementgegevens: **dinsdag 10 juni** om 19.00 uur (deuren open 18.30 uur)

Namens het Dutch Centre, Jasmijn Maljers

Vanuit de kerkeraad

We blijven nauwkeurig kijken naar ons tijdplan voor dit jubileumjaar. Veel is al gebeurd, Bertjan heeft een prachtig intochtlied voor het jubileum geschreven. Verder zijn de 'save the date' uitnodigingen verstuurd, en banners en flyers zijn al geprepareerd. Neemt u eens een kijkje op de website, met een speciale pagina voor het jubileum: <https://dutchchurch.org.uk/475th-jubilee/>

De consultants zijn vaak per zoom bij de kerkeraadvergadering aanwezig en als ze in de kerk komen preken komen ze maandagavond in persoon naar de vergadering. In maart heeft Tjaard Barnard de vergadering bijgewoond.

Save the date

Ons gemeenteberaad zal op **zondag 8 juni** plaatsvinden. We hopen vele van u daar te zien!

Piano

De nieuwe concertpiano is tijdens een prachtige dienst eind februari ingewijd. De kerkeraad heeft verschillende factoren in overweging genomen voor het besluit om een nieuwe concertpiano aan te schaffen. Ten eerste de staat van de piano die we hadden: de piano was oud en de kerkeraad werd geadviseerd dat het niet kostenefficiënt was om de piano te repareren/upgraden. Herhaalde onderhoudskosten zouden hoog zijn en de geluidskwaliteit laag. Een nieuwe piano was daarom noodzakelijk, het zal bijdragen aan kerkdiensten en andere evenementen in de kerk. Bovendien zal het een positief effect hebben op de kerk als verhuurlocatie. De kerkeraad overwoog om een tweedehands piano te kopen, maar werd geadviseerd dat een nieuwe piano, met een economische/technische levensduur van tenminste 50 jaar, de beste optie was.

Er was een aantrekkelijk bod beschikbaar voor een Yamaha-concertpiano, zoals geadviseerd door David Titterington. Niet alleen is de nieuwe concertpiano een juweel om naar de kijken, de klanken zijn schitterend en we zijn blij met dit besluit.

Ambassadeur

De trustees van het Dutch Centre samen met de kerkeraad en staf hadden een erg gezellig diner met de ambassadeur, mr. Paul Huijts, en zijn echtgenote. Het was niet alleen goed om de nieuwe ambassadeur te ontmoeten, maar ook erg nuttig voor de kerkeraad om samen met vertegenwoordigers van de Board of Trustees van het Dutch Centre te zijn. Er zijn vele nieuwe leden en het bevordert zeker de samenwerking als men elkaar beter leert kennen.

Gebouw

Goed nieuws, de nieuwe traplift is eindelijk in februari geïnstalleerd en is ook al in gebruik genomen!

De kerkeraad



Column The spirit of Amsterdam

Ruim 50 jaar geleden was ik actief in de studentenbeweging. Wij droomden niet alleen van een andere, betere wereld, maar voerden ook actie om althans een beetje in die

richting op te schuiven. Bij een reünie van die activisten 25 jaar later bleek, dat we wel ouder en soms ook wijzer waren geworden, maar lang niet allemaal onze dromen hadden verloren. Zo vertelde een psycholoog die bij een stedenbouwkundig bureau werkte, hoe daar hard werd nagedacht over wat een nieuwe stadswijk nou tot een levende buurt maakt. Dat kwam niet alleen door de huizen en straten en pleinen en openbare gebouwen, maar ging ook en vooral om – ja, om wat? Sfeer, mentaliteit, verbondenheid en vrijheid; maar dat was het niet helemaal. 'Jullie proberen opnieuw God uit te vinden', zei ik vrolijk. En hij lachte me al even vrolijk uit. Maar hij sprak me niet tegen.

Daar moest ik vorig jaar, weer dertig jaar later, aan denken bij het festival The Spirit of Amsterdam. In het laatste weekend van november vonden in zo'n veertig kerken, moskeeën, synagoges en een boeddhistische tempel meer dan zeventig voorstellingen, manifestaties en exposities plaats. Er was een soefisch ritueel in een moskee, een debat over de betekenis van vluchtelingen voor Amsterdam in de doopsgezinde kerk, een voorstelling die de fragiliteit van het leven weerspiegelt in de kapel van een ziekenhuis, maar ook een cabaretvoorstelling met 'keihard vrijuit twijfelen'. En in de meest orthodox protestantse kerk in het centrum was er een 'zinderende voorstelling om de liefde tussen mensen lichamelijk te vieren' aan de hand van het bijbelboek Hooglied.

Het festival werd gehouden in het kader van 750 jaar Amsterdam. Dat jubileum viert de stad een jaar lang. The Spirit of Amsterdam ging daarbij op zoek naar wat deze stad nu eigenlijk maakt tot wat ze is, en zocht dat net als mijn psycholoog van dertig jaar geleden niet in mooie gebouwen met een rijke geschiedenis. Die werden wel benut. Maar het ging om wat er in die gebouwen gebeurde. Aansluiting bij de traditie gingen daarbij hand in hand met nieuwe, grensverleggende vormen en ideeën. Doel was ook niet allereerst vermaak of een vlucht uit de werkelijkheid, maar een aanzet om die te veranderen – meer naastenliefde, compassie en kwetsbaarheid om een hechtere gemeenschap te worden.

Of dat lukt, moet blijken. In ieder geval is het festival er dit jaar weer.

Eddy Reefhuis, consulent Nederlandse Kerk, Londen

Viering van 80 jaar bevrijding

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat WO II tot een eind kwam en Nederland na vijf jaar van bezetting werd bevrijd. Daar wordt ook in Londen op verschillende manieren bij stil gestaan. Op **zaterdag 3 mei** geef ik gastlessen op de Regenboogschool, samen met de defensieattaché en een aantal veteranen, rond het project: 'Helmen vol verhalen'. Aansluitend is er een vredeslunch met ouders en kinderen van de Regenboogschool.

Zondag 4 mei vindt net als ieder jaar de herdenking op de erebegraafplaats in Mill Hill plaats. Ik zal spreken rondom het thema van 80 jaar bevrijding. Er vindt een kranslegging plaats, we zijn twee minuten stil en er zijn bijdragen van de kinderen van de Regenboogschool. Voorafgaand aan de herdenking, is er buiten naast de kapel, een kleine expositie ingericht rondom het project: 'Helmen vol verhalen'. Ook in de ochtendviering in de kerk zal er uiteraard aandacht zijn voor herdenken en vieren van 80 jaar bevrijding.



'Opdat Wij Niet Vergeten'

Op **donderdag 8 mei** is er een speciale 'Bevrijdingsthee' op de residentie bij ambassadeur Paul Huijts, waarvoor Nederlanders uit ons netwerk, die de oorlog nog hebben meegemaakt, een uitnodiging hebben ontvangen. Ik zal bij deze gelegenheid vertellen over de rol die ds. Jan van Dorp tijdens de oorlogsjaren hier in Londen heeft gespeeld.

Bij het Dutch Centre staat de maand mei ook in het teken van 80 jaar bevrijding. **Zondagmiddag 11 mei** komt schrijver Thomas Harding langs om te vertellen over zijn boek 'The House on the Canal' over het Achterhuis waar Anne Frank ondergedoken zat.

Op **dinsdag 20 mei** is Lady Irene Hatter te gast. Zij maakte een documentaire over haar vader Sally Noach, getiteld 'Forgotten Soldier'. We bekijken de documentaire en gaan met Irene Hatter in gesprek. Meer informatie vindt u in het Dutch Centre artikel in dit Kerknieuws.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

**Koningsdagviering in
Austin Friars, King's Day celebrations,
zaterdag 26 april 2025
van 12.00 - 18.00 uur**

Diaconie collecte in april Feed London

Feed London is een project dat aan het begin van de Corona tijd is opgezet door de liefdadigheidsorganisatie Miracles.

FEED LONDON'S Een verdrietig feit is

dat meer dan 400.000 jonge Londenaren honger ervaren tijdens de schoolvakanties. Feed London bezorgt aan het begin van de schoolvakanties voedselpakketten aan gezinnen die financieel krap zitten. Tijdens schoolvakanties missen kinderen de schoolmaaltijden en er is niet altijd voldoende geld om voedsel te kopen. Feed London krijgt verwijzingen voor gezinnen die de pakketten goed kunnen gebruiken van maatschappelijk werkers en instellingen zoals ziekenhuizen en kinder-centra.

De pakketten die Feed London bezorgt bevatten onder andere gezonde, smakelijke ingrediënten (genoeg voor 6 maaltijden), supermarktbonnen en gemakkelijk te volgen recepten, dit alles verpakt in een leuke Feed London-does. De pakketten leveren niet alleen tijdelijke verlichting van de honger en armoede, de pakketten laten de ontvangers ook kennis maken met het plezier van koken en zo stimuleren ze op de lange termijn gezonde eetgewoonten.

Op de website van Feed London: www.feedlondon.org kunt u meer informatie vinden. De diaconie beveelt deze collecte ten zeerste bij u aan!

Namens de diaconie, Martine Boesveld

Diaconie collecte in mei Hackney Community Law Centre (HCLC)



Wat te doen als je in een juridische strijd bent verwickeld en geen geld hebt voor juridisch advies of een advocaat? Of als je

ieder moment je huis kan worden uitgezet? Of je ziekte-wet of invalide uitkering plotseling wordt stop gezet.

Is 'je recht halen' alleen nog voor de welgestelden?

Hackney Community Law Centre (HCLC) is een liefdadigheidsinstelling die advocaten en caseworkers in dienst heeft om gratis en onafhankelijk juridisch advies en vertegenwoordiging te bieden aan mensen die wonen, werken of studeren in de Londense wijk Hackney en de omliggende wijken.

HCLC werkt aan het verlichten van armoede, discriminatie en onrecht, door gratis en onafhankelijk juridische ondersteuning te bieden aan mensen met een laag inkomen.

Deze sociale advocatuur is gespecialiseerd in huisvesting, asiel, nationaliteit en immigratie- en uitkeringsrecht. Verder bieden zij gespecialiseerde hulp bij het aanvragen van sociale voorzieningen. Dit kunnen soms complexe processen zijn.

De meerderheid van hun cliënten hebben laagbetaald werk of zijn werkloos, maar ook ouderen en gehandicapten, of mensen die lijden aan langdurige gezondheidsproblemen. Een hoog percentage is afkomstig uit etnische achtergronden van minderheden, of zijn asielzoekers of vluchtelingen. Bijna allemaal leven ze in slechte woonomstandigheden. Meer informatie vindt u op: www.hclc.org.uk

De diaconie kan de collecte voor deze stichting van harte bij u aanbevelen.

Namens de diaconie, Marjolein Rovers



De diaconie collecte in januari was voor The Listening Place (TLP), opgehaald **£317.50** en overgemaakt **£476.25**



De diaconie collecte in februari was voor War Child UK, opgehaald **£310.00** en overgemaakt **£465.00**

Foto's voor het 475 jubileum!



Wij zijn op zoek naar leuke foto's genomen in en rond de Nederlandse Kerk. Foto's van vieringen, evenementen en bijeenkomsten uit het recente verleden, maar natuurlijk ook van langer terug! Ria Zegwaard gaat van de binnengekomen foto's een fotocollage/diapresentatie

maken die tijdens ons jubileumweekend op **26 en 27 juli** te zien zal zijn! Blader de oude foto boeken eens door of kijk in het foto-archief van je telefoon en stuur de leukste plaatjes naar ons op. De foto's dienen digitaal te worden aangeleverd. Oude foto's kun je scannen of er met de mobiele telefoon een foto van maken. De fotobestanden kunt u sturen naar: jubileefotos@dutchchurch.org.uk

Hartelijk dank namens de jubileumcommissie

In Focus: Astrid de Vries



Astrid de Vries

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Astrid de Vries geïnterviewd. Astrid is culturele raad en hoofd van de afdeling Cultuur, Gezondheid, Onderwijs en Communicatie van de Nederlandse Ambassade in Londen.

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?

Als we helemaal teruggaan naar het begin: mijn wiegje heeft gestaan in Ghana, waar mijn vader voor Heineken werkte. Naast Ghana heb ik ook in Nigeria gewoond, daarna naar Nederland gegaan, waar ik mijn schooltijd in Alphen aan den Rijn heb doorgebracht. Voor mijn studie bestuurskunde ben ik naar Rotterdam verhuisd, en heb altijd een internationale focus gehouden, met verblijf in o.a. Duitsland en India.

Het internationaal werken, een andere taal en cultuur leren kennen, maar ook met andere perspectieven leren kijken naar wereldwijde ontwikkelingen en uitdagingen, heeft mij altijd enorm aangetrokken. Dus na mijn studie solliciteerde ik voor het diplomatenklasje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en nu werk ik al bijna 30 jaar voor BZ. Ik heb ontzettend boeiende plaatsingen gehad en zeer verschillend werk gedaan in o.a. Italië, Canada, Mali en Afghanistan. Inspirerend vind ik de ontmoetingen met personen die zich inzetten, een bijdrage willen leveren: van een advocaat in Mali die opkomt voor vrouwenrechten, een Canadese die Nederlandse documentaires promoot omdat die actuele thema's zo goed belichten, tot een vrijwilliger die hulp biedt aan Nederlanders die het lastig hebben in het VK.

Door je baan als diplomaat verblijf je een aantal jaar in Londen en als hoofd van de culturele afdeling heb je veel met het Dutch Centre en ook de Nederlandse Kerk te maken. Hoe kijk je naar de rol die de Nederlandse Kerk hier in Londen speelt?

Een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is het bevorderen van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en het VK. Onze inzet is om Nederlandse kunstenaars naar het VK te krijgen, zodat ze hier hun kunst kunnen tonen – door een tentoonstelling, een optreden – en een publiek kunnen werven. Wat kunst ontzettend goed kan is verbinden, over grenzen heen, omdat het reflecteert op wat er in de samenleving speelt. Het troost en inspireert. Die verbinding, dat is ook duidelijk het streven van zowel

het Dutch Centre als de Nederlandse Kerk. Waar mogelijk probeer ik dat te ondersteunen, via mijn werk, maar zeker ook als individu. En het is ook gewoon heel gezellig om naar de Nederlandse Kerk en het Dutch Centre te gaan!

We vieren als kerk dit jaar ons 475-jarig bestaan. Het thema van ons jubileumjaar is 'Dutch Church, 475 years of significant encounters'. In de afgelopen paar jaar ben je veel bij ons in Austin Friars geweest voor allerlei activiteiten. Wat is jou bijgebleven aan verrassende, bijzondere en/of betekenisvolle ontmoetingen?

Wat ik heel bijzonder vind is hoe de Nederlandse Kerk zich zo sterk inzet op haar sociale rol, in het creëren van een gemeenschap, en met succes. Ook voor niet-kerkgangers is het echt een waardevolle plek om heen te gaan voor ontmoetingen, of dat nou is tijdens de Koningsdagviering of een concert. En dat leidt altijd tot boeiende ontmoetingen en gesprekken, over hoe men hier is beland, waarom men is gebleven en hoe een nieuw leven is opgebouwd. Wat me vooral raakt zijn die Nederlanders die zich inzetten om de band met Nederland en met elkaar sterk te houden, door het vieren van Nederlandse feestdagen, kunstuitjes te organiseren – alles kan, als het maar gezellig is! De betrokkenheid vanuit de kerk, de dominee en de vrijwilligers, maar ook vanuit andere organisaties, vind ik hartverwarmend. Daarnaast is het ook voor mijn werk heel relevant, om contact met de vele vrijwilligers en organisaties te hebben, om te horen wat er leeft en tegen welke uitdagingen (zoals Brexit, covid) men aanloopt en de rol die de ambassade daarbij kan spelen.

We kijken natuurlijk niet alleen terug in dit jubileumjaar. We kijken ook vooruit; naar Koningsdag, naar activiteiten rond 80 jaar bevrijding en ons eigen jubileumfeest. Waar kijk jij naar uit? En zijn er bijzondere evenementen of exposities in het komende jaar hier in Londen waar je ons als cultureel raad graag op zou willen wijzen?

80 jaar bevrijding is voor ons echt belangrijk en wordt op verschillende momenten gevierd en herdacht, zoals op Mill Hill op 4 mei. Ook komt er een tentoonstelling 'Helmen vol verhalen' die wordt getoond op de Nederlandse school en bij het Dutch Centre.

Waar ik zelf erg naar uitkijk is de tentoonstelling 'A World of Water', in het Sainsbury Centre in Norwich, die net door de ambassadeur is geopend. Het gaat over de impact van de mens op de zee, met de Noordzee als uitgangspunt – een ontzettend actueel thema gezien de klimaatveranderingen. Werk van diverse Nederlandse kunstenaars wordt getoond, een tentoonstelling die door mijn team al jaren wordt voorbereid. Dus ga vooral kijken!

Astrid de Vries werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat

Meer informatie over de tentoonstelling 'A World of Water' kunt u vinden op: www.sainsburycentre.ac.uk

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 06/04 5e zondag van de 40-dagen (Judica) paars
Dr. Emke Jelmer Keulen (Londen)
- 13/04 6e zondag van de 40-dagen, rood/paars
Ds. Florida de Kok (Palmarum)
- 18/04 **Goede Vrijdag**, paars/zwart
Maaltijd van de Heer (zittend)
m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v. Greg Hallam
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 20/04 **Pasen**, wit
Kerkdienst+plus+
Paasviering om 11.00 uur
met aansluitend **Paasbrunch**
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 27/04 Beloken Pasen, wit
Drs. Alain Verheij (Alphen aan den Rijn)
- 04/05 3e zondag van Pasen (Misericordia Domini)
Aandacht voor 80 jaar bevrijding 4/5 mei
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 11/05 4e zondag van Pasen (Jubilate) wit
Kerkdienst+plus+ **Thema: 80 jaar bevrijding**
Ds. Bertjan van de Lagemaat
's-Middags om **14.00 uur** vertelt Thomas
Harding over zijn boek: 'The House on the
Canal' over het achterhuis en Anne Frank
- 18/05 5e Zondag van Pasen (Cantate) wit
11.00 uur Austin Friars
Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)
- 18/05 **13.30 uur Norwich Cathedral**
met aansluitend **Afternoon Tea**
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 25/05 6e zondag van Pasen (Rogate) wit
Ds. Henk Leegte (Amsterdam)
- 01/06 7e zondag van Pasen (Exaudi) wit
Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)
- 08/06 **Pinksteren**, rood
Kerkdienst+plus+
Maaltijd van de Heer
Gelegenheidscontorij
na de dienst **Pinksterlunch** en
Gemeenteberaad
Ds. Bertjan van de Lagemaat

Waar zijn we digitaal te vinden:

- Website:** www.dutchchurch.org.uk
Facebook: www.facebook.com/nederlandsekerk
YouTube: www.youtube.com
YouTube zoekterm: Dutch Church London
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: **Londen**)

Agenda

April 2025

- Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**,
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
Tentoonstelling 'The Power of Women' van
kunstenares Tabitha Boekweit, t/m 22 april in Dutch
Centre/Dutch Church (op afspraak te bezichtigen)
- Di 08/04 11.00 **Church Watchers**, kerk open
van 11.00-15.00 uur
- Vr 18/04 11.00 **Goede Vrijdag** kerkdienst
- Zo 20/04 11.00 **Pasen**, en na de kerkdienst
Paasbrunch!
- Di 22/04 11.00 **Church Watchers**, kerk open
van 11.00-15.00 uur

Za 26/04 12.00 **Koningsdag** in Austin Friars, van
12.00-18.00 uur. Kijk a.u.b. op de
websites: www.dutchcentre.com
en www.neerlandia.org

Mei 2025

- Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**,
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
- Zo 04/05 19.30 **4 mei Herdenking** op Mill Hill
London. Vanaf 19.00 uur kunt
arriveren, de plechtigheid rond het
monument is om ca. 19.50 uur, zie
a.u.b. ook: www.neerlandia.org
- Do 08/05 14.00 **Bevrijdingstheevisie**
(op uitnodiging) van 14.00-16.00
uur, op de Residentie van de
Ambassadeur (bij vragen a.u.b.
contact opnemen met Saskia Verweij)
- Zo 11/05 14.00 **Dutch Centre**, Thomas Harding
leest voor uit zijn boek: The House
on the Canal, deuren open 13.30
uur, informatie en tickets:
www.dutchcentre.com
- Di 13/05 11.00 **Church Watchers**, kerk open
van 11.00-15.00 uur
- Zo 18/05 13.30 **Norwich**, kerkdienst in Norwich
Cathedral en aansluitend
'Afternoon Tea'
- Di 20/05 19.00 **Dutch Centre**, Film: 'Forgotten
Soldier' met een Q&A met Lady
Irene Hatter, deuren open 18.30
uur, informatie en tickets:
www.dutchcentre.com
- Di 27/05 11.00 **Church Watchers**, kerk open
van 11.00-15.00 uur

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

