



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 108, nummer 4/5 april/mei 2026

De zachte krachten zullen zeker winnen

Henriëtte Roland Holst

*De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluïstren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduïstren
alle warmte zou verstarren van binnen.*

Deze woorden dichtte Henriëtte Roland Holst in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog begin 1918, toen nog niet duidelijk was wanneer er een einde aan de oorlog zou komen. Het was op dat moment een gruwelijke uitzichtloze oorlog die al vier jaar voortduurde en waarbij hele generaties jonge mensen als kanonnenvoer de loopgraven in werden gestuurd. Afgelopen zomer bezocht ik verschillende musea en loopgraven rond Ieper en het was huiveringwekkend wat ik daar zag en las over die jaren. Wat een harde wereld...

De taal van een gedicht

De meeste gedichten uit die tijd bezingen de heldenmoed en de offerbereidheid van de jonge soldaten die de wanhoop en het verdriet om hun verlies moeten overstemmen of verzachten. Andere gedichten zijn juist cynisch van aard, een aanklacht tegen een zinloze strijd aangewakkerd door leiders die dorsten naar macht, en in die dorst hele generaties van jonge mensen opofferen. En dan zijn er die woorden van Henriëtte Roland Holst. Zij doet geen van beide, zij houdt zich vast aan een ander hoopvol verhaal, het verhaal van de zachte krachten die zullen winnen. Niet omdat het voor de hand ligt, of het ernaar uitziet dat die tijd snel zal komen, maar omdat ze het leven niet uit zou houden zonder die hoop op zachte krachten.

Evangelie, goede tijding

Ook de evangeliën en dan in het bijzonder de paasverhalen in de verschillende evangeliën spreken over die hoop op

zachte krachten. Evangelie betekent letterlijk 'een goede tijding'. Net als het Engelse woord 'gospel' dat is afgeleid van *a good spell* en dan niet in de vorm van een goede 'toverspreuk', maar doelend op een goede periode of tijding. Het evangelie geeft ons een hoopvol verhaal over een goede tijding waar de zachte krachten zeker zullen winnen.

Pax Augustus

Voor de eerste lezers van de verschillende evangeliën aan het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling was die

term 'evangelie' niet nieuw. In de eerste helft van de eerste eeuw werden er in de uithoeken van het Romeinse Rijk verschillende 'evangelie feesten' georganiseerd. Deze feesten waren bedoeld om de nieuwe onderdrukte volken die tot het Romeinse Rijk waren gaan behoren te laten vieren dat ze nu onder de Pax Augustus mochten vallen. Augustus regeerde en breidde zijn macht weliswaar uit met harde hand, maar als je eenmaal was onderworpen, kreeg je er wel een periode van rust en vrede voor terug. Een goede tijding een evangelie al was die bewerkstelligd met een harde machtspolitiek.



Zachte krachten zullen winnen

Evangelie van de zachte krachten

De verhalen van de evangelisten over Jezus zijn daarmee niet vernieuwend en baanbrekend, omdat zij een 'goede tijding' aankondigen als een Koninkrijk waar rust en vrede zal heersen, maar omdat Jezus laat zien dat zo'n vredesrijk niet met harde hand, niet op macht gebaseerd, maar juist met zachte krachten kan worden bereikt. De zachte krachten zullen zeker winnen dat is wat ons in deze hoopvolle evangeliëverhalen ingefluïsterd wordt.

*zo 't zweeg zou alle licht verduïstren
alle warmte zou verstarren van binnen.*

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
 Email: info@dutchchurch.org.uk
 Koster: Rein Roos en George Rudolph
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij
 Website: www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat
 8 Thorley Gardens, Pyrford
 Woking, Surrey GU22 8UL
 Tel. 07592 511 385
 Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkeraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant

Martijn Proos, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Christiaan van den Berg, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Leonora Jagessar -Visser 't Hooft, ouderling/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martine Boesveld, diaken/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Marjolein Rovers, diaken/trustee
 Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Kerkmuziek

Organisten:
 Prof. David Titterington, Director of Music
 Email: d.titterington@ram.ac.uk
 Anne Page
 Email: anne.page4@ntlworld.com
 Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken
 Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly
 Email: ditte@btconnect.com
 Ds. Bertjan van de Lagemaat
 Paul Donnelly: layout & design
 Copyright Dutch Church, all rights reserved 2026

Website

www.dutchchurch.org.uk
 Webmaster: Rein Roos
 Email: info@dutchchurch.org.uk

Kinderactiviteiten

Email: minister@dutchchurch.org.uk

De Cirkel

De Cirkel komt regelmatig bij elkaar. Voor meer informatie kunt u Saskia Verweij bellen bij het kerkelijk bureau tel. 020 7588 1684.

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686 www.charity-commission.gov.uk



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00
 Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening:
 IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L



Donaties voor de 'Anniversary Window' kunt u overmaken naar:

The Dutch Church 'Jubilee Fund'
 Account number: 20801440
 Sort Code: 50-00-00
 Please confirm your donation in an email to:
jubilee@dutchchurch.org.uk
 Voor Nederland is de rekening:
 IBAN: GB76NWBK50000020801440, BIC: NWBKGB2L

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Business Manager: Jacobine van Laar
 Email: jacobine@dutchcentre.com
 Programme Manager: Jasmijn Maljers
 Email: jasmijn@dutchcentre.com
 Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP
 Tel. 020 7590 3200
 Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds

Steunfonds voor behoeftige Nederlanders
 Coördinator: Daphne Thissen
 Email: info@koningwillemfonds.org.uk
 Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch - Dutch Centre

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684
 Website: www.dutchcentre.com
 Aanmeldingen via: www.dutchcentre.com

Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney
 Email: penningmeester@neerlandia.org
 Website: www.neerlandia.org

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar: ditte@btconnect.com
 t.a.v. Ditte Donnelly
 Uiterste datum voor kopij voor het nummer
 van juni/juli **maandag 18 mei 2026**

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Jubileumprogramma

In het kader van ons jubileumprogramma vonden er in februari twee mooie evenementen plaats. Op 12 februari was er een prachtig evenement met klokkenmaker Marc ter Kuile, die ons meenam naar de 17e eeuw en ons openbaarde dat een aantal hoofdrolspelers bij de ontwikkeling van de pendule klok en het meten van de tijd aan de hand van lengtegraden Austin Friars goed kenden! Op zaterdag 21 februari gaf Leo van Doeselaar een prachtig orgelconcert op ons Van Leeuwen orgel. Dit was een samenwerkingsproject met het Dutch Centre en het International Organ Festival St. Albans.



De pannenkoekenbakkers

40-dagentijd en -kalender

De Veertigdagentijd werd net als vorig jaar ingeluid met een pannenkoekenlunch op de zondag daaraan voorafgaand. Iedereen genoot van deze traktatie. Dank aan de bakkers! Ook de 40-dagen kalender is weer een succes met een verscheidenheid aan muziekfragmenten, afbeeldingen, tekstcitaten en persoonlijke ervaringen. Dit jaar rondom het thema 'Wek mijn zachtheid weer'. Met een wekelijkse vesper, op de woensdagen, rondom een afbeelding uit een glas-in-lood raam van Thomas Denny. Heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen en de 40-dagenkalender daarmee ook dit jaar weer tot een succes maakte. De vespers zijn voorlopig nog terug te kijken via onze YouTube pagina!

Goede Vrijdag en Pasen

Met Goede Vrijdag en Paasmorgen hebben we weer een bijzondere kleine paascyclus. Op Goede Vrijdag **3 april** is er om 11.00 uur een viering waarbij we eerst het laatste avondmaal vieren zittend rond de tafel. Daarna verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en horen we het lijdensverhaal aan de hand van teksten en afbeeldingen van de kruisstaties uit de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Brugge afgewisseld met passiemuziek door het Vocaal Ensemble o.l.v Greg Hallam. Let op; Op Paasmorgen **5 april** komen we net als vorig jaar om 11.00 uur samen voor onze grote Paasviering waarin ook de Paasvroegdienst wordt verwerkt. Alles rondom het thema: 'De zachte krachten zullen zeker winnen'. Na de dienst volgt dan een vrolijke Paasbrunch en voor de kinderen zijn er ongetwijfeld weer paaseieren om naar te speuren.

Koningsdagfeest zaterdag 25 april van 12.00-18.00 uur

Zoals u elders kunt lezen, vindt er weer een groots Koningsdagfeest plaats in en rond de Dutch Church.

Als Nederlandse Kerk zijn we natuurlijk gastheer en ook hoofdsponsor. Er zal bijzondere aandacht zijn voor ons nieuwe kerkraam, onder andere met een speurtocht langs de glas-in-lood ramen voor de kinderen. Daarnaast staan we ook weer met een kraampje op de markt en zal ik door de dag heen een aantal historische tours door de kerk aanbieden.

4/5 mei 2026

Ook dit jaar staan we uitgebreid stil bij 4 en 5 mei. Op **zaterdag 18 april en maandag 20 april** geef ik gastlessen op de Regenboogschool en dit jaar op de 7 Eikenschool in Sevenoaks. Dit jaar is het thema 'de geschiedenis leren begrijpen' en tijdens de lessen zal ik in het bijzonder stil staan bij de geschiedenis van de Nederlanders die de oorlog meemaakten op een koopvaardijship. **maandag 4 mei** vindt net als ieder jaar de herdenking op de erebegraafplaats in Mill Hill plaats. Ik zal spreken rondom 'de geschiedenis leren begrijpen' en ingaan op het verhaal van de vele zeelieden die vanuit de koopvaardij bij de oorlog betrokken raakte. Er vindt een kranslegging plaats, we zijn twee minuten stil en er zijn bijdragen van de kinderen van de Regenboogschool. Na de ceremonie kunnen er weer tulpen worden gelegd bij de oorlogsgraven. In de hele maand mei vinden er ook verschillende evenementen plaats in het kader van de Bevrijdingsmaand van het Dutch Centre. U leest er meer over in het Dutch Centre artikel. Het is dit jaar niet gelukt om begin mei een Bevrijdingsthee op de residentie van de ambassadeur te organiseren, maar we hopen later dit jaar een alternatief evenement te kunnen vormgeven in samenwerking met de ambassade.

Literatuurkring 'Beladen Huis'

Het volgende boek dat we gaan bespreken met de literatuurkring is 'Beladen Huis' van Christien Brinkgreve. De preciese datum volgt in het juni nummer.

Dienst Norwich 17 mei 13.30 uur

Dit jaar komen we op zondag 17 mei samen in Norwich voor onze jaarlijkse viering in de kathedraal. De dienst, in één van de zijkapellen van de kathedraal begint om 13.30 uur en tegen 14.30 uur komen we samen in de Refectory van de kathedraal voor een gezellige Afternoon Tea. Het is ieder jaar weer een bijzondere viering. Weet je welkom!

Gastpredikanten

In de komende weken mogen we weer de nodige gastpredikanten begroeten. We zijn blij dat we Leonora Jagessar op korte termijn bereid konden vinden om in de dienst van **12 april** voor te gaan. Op **26 april**, de dag na ons Koningsdagfeest, is Klaas Koffeman de gastvoorganger. Op zondag **17 mei**, wanneer ik in Norwich voorga, is onze consulent Tjaard Barnard de voorganger in Austin Friars. De twee zondagen daarop is het half term en heb ik een week vakantie. In Londen gaat dan eerst een andere consulent, Eddy Reefhuis voor op **24 mei** en op **31 mei** is ds. Henk Leegte te gast in Austin Friars.

Ds. Bertjan van de Lagemaat



Dutch Centre Nieuws



King's Day 2026, 25 April, Austin Friars

Free entry for all! However, you can now become an Oranje Supporter by purchasing reward tickets. To become an Oranje Supporter or a volunteer, check: www.dutchcentre.com A day full of fun and 'gezelligheid', a Dutch market, kids' games and crafts, tasty Dutch treats and a toast by the Dutch Ambassador followed by a raffle and dancing! Event details: Saturday 25 April, 12pm-6pm

Problems Worth Solving



With Amber Vodegel

NCL Rewriting the Rules: Accessible Health Tech for All

A presentation by Amber Vodegel. As the founder of one of the world's most successful health platforms, Amber shares her vision for a more inclusive digital landscape, dedicated to women's health. Followed by a live audience Q&A. Event details: Thursday 30 April, 6pm (doors open 5.30pm)



Concert Talk - Music in Auschwitz: Playing for your life

Join bestselling author Anne Sebba for a talk on her book *The Women's Orchestra of Auschwitz*, followed by a special concert performance from acclaimed cellist Raphael Wallfisch.

With a deeply personal connection to the story, Wallfisch, accompanied by pianist Simon Callaghan, brings history to life through music by Dutch composer Henriette Bosmans. Event details: Wednesday 6 May, 7pm (doors open 6.30pm)



A Court of Paper - Documentary Theatre

Exploring the full story of our families' actions during the Second World War, following the opening of the Central Archives of Special Jurisdiction in the Netherlands. This performance includes multimedia elements and active audience participation in three modes (translator/observer/participant). Event details: Wednesday 13 May, 7pm (doors open 6.30pm)



Lost Amsterdam: The Hidden Histories of Looted Art

Portraits of a Vanished World, presented by Christie's Restitution team, tells the stories of eight Jewish collectors and dealers, Dutch natives, who arrived in Amsterdam after the Nazis rose to power. They lost not only their works of art, but in many cases, their lives. These narratives trace the looting and forced sales of Jewish-owned collections under occupation, and the difficult path of recovery and restitution. Event details: Thursday 21 May, 7pm (doors open 6.30pm)

More information and tickets: www.dutchcentre.com

Jasmijn Maljers, Dutch Centre

Free Entry

King's Day 2026

April 25th | 12:00 – 18:00

Dutch Church, 7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Dutch market
Kids games and crafts
Tasty Dutch Treats
Fun and gezelligheid

15:00 Toast by the Dutch Ambassador to the UK and the Dutch National Anthem

15:15 Raffle

Scan for more info and how to help out by becoming

Oranje Supporter

You'll get to collect your goodie bag + tokens from the info desk inside the Church



Significant Encounters regarding Anglo-Dutch botanical exchanges

Thursday 4 June 2026: an interesting and fun day! I'm organising a day out as a fundraiser for the new anniversary church window.

Programme:

- 9.30am Coffee & cake in the Social Hall Austin Friars
- 10.00am Talk by Dr Brad Scott sharing his knowledge about the botanical relationship between Holland and England during the past centuries
- 11.00am Walk to London Bridge City Pier; boat trip to Battersea Power Station; walk Battersea Park and Albert Bridge to Chelsea
- 1.00pm Lunch in the historic Physic Gardens
- 2.00pm Informative tour with surprises
- 4.00pm Finish

Cost £125.00 all inclusive

I'm organising this myself, so please send me an email: shhillen@gmail.com if you're interested to join, maybe with a friend, on this unique day!

Suzanne Hillen, member of the Jubilee Committee

Column



Karin van den Broeke

‘De zachte krachten zullen zeker winnen’

Waar haal je het vandaan om in deze wereld vol van onrust aan dit geloof vast te houden? Henriëtte Roland Holst schrijft een mooie belijdenis in het gedicht met deze titel. (dat op de voorpagina wordt besproken. red.)

Wat we in de huidige wereld meemaken, maakt het vaak niet gemakkelijk om aan dit geloof vast te houden. We zien onvoorstelbaar geweld, door sommigen ook nog gelegitimeerd met Bijbelse getuigenissen. Het geweld kost talloze mensenlevens. Het tast de schepping aan. Een kleine groep spelers heeft de touwtjes in handen en profiteert zelfs van de strijd. Wat is in die wereld een dichtregel over zachte krachten?

Bij mijzelf heb ik in de loop der jaren ontdekt hoe dat geloof in zachte krachten me inderdaad draagt. Niet zomaar, in de oppervlakkige uitleg, dat wij snelle resultaten zullen zien. Jezus zelf bekocht zijn geloof in Gods liefde met geseling, een doornenkroon en het kruis. Wel zo dat ik mijn ziel kan blijven verbinden aan een toon van hoop, aan zachtheid, aan het zoeken naar begrip, aan liefde. Wel zo dat de stem van het vertrouwen altijd dieper klinkt in mij dan die van het wantrouwen, hoezeer ik ook weet dat ‘oppassen’ soms gerechtvaardigd is.

In mijn werk voor de Wereldraad van Kerken werk ik veel met ‘de drie via’s’: positiva, negativa, transformativa. Ga op zoek naar de ander en probeer elkaar te verstaan in het goede dat er te vieren valt en in de pijn die leeft. Dat helpt om aan nood en onrecht voorbij te komen. Ik ben dankbaar voor het vele dat me in het werk als predikant geschonken is. In internationale ontmoetingen, maar ook in het alledaagse pastoraat. In Sri Lanka ontmoette ik Tamils die hard gestreden hebben en nog altijd de (fysieke en mentale) littekens met zich meedragen. In de kerk die ik bezocht werd ruimte geboden voor gesprek en werkten zij aan de ‘healing of memories’. Ik ervoer in die gesprekken hoe iets van de zachtheid langzaam weer ontwaakte, na jaren van een gepantserd leven. Vergelijkbare ervaringen deed ik op in Colombia, in Nigeria, in Zuid-Afrika. En momenteel, nu ik weer ‘gewoon’ als gemeentepredikant werk, in mijn Zeeuwse gemeente Oost-Souburg.

Ieder moment waarop de zachtheid en de kracht van mensen terug bovenkomt, na een dal van diepe duisternis, ervaar ik als een teken. Nóóit als een bewijs. Gods liefde valt niet te bewijzen. In Gods liefde kun je geloven. En dan kán ik niet anders dan me aansluiten bij de belijdenis van Henriëtte Roland Holst, dat de zachte krachten zeker zullen winnen.

Ds. Karin van den Broeke, consulent Nederlandse Kerk Londen

Vanuit de kerkeraad

Er gebeurt altijd veel in onze kerk, en we delen graag een paar hoogtepunten. Begin maart vierde Saskia Verweij, onze administratief en diaconaal medewerkster, haar 25-jarig jubileum! Al een kwart eeuw is zij een vertrouwd gezicht, en het is bijna niet voor te stellen hoe de kerk er zonder haar uit zou zien.



Saskia Verweij

Saskia’s inzet en betrokkenheid zijn bewonderenswaardig. Velen kennen haar van praktische hulp bij paspoortaanvragen, pensioenvragen of ondersteuning bij de Settled Status. Daarnaast vormt zij een belangrijke schakel tussen de kerk en veel

ouderen en kwetsbare gemeenteleden. Met haar luisterend oor en praktische ondersteuning is zij een vertrouwd aanspreekpunt voor velen. We feliciteren haar van harte met dit bijzondere jubileum en zullen binnenkort, in overleg met Saskia, een datum prikken om haar na een kerkdienst extra in het zonnetje te zetten.

Ook het kerkgebouw vraagt om onderhoud. Deze keer stond het elektriciteitspaneel van het orgel op de lijst. Midden maart zijn de benodigde ‘updates’ uitgevoerd, en het orgel werkt nu weer volledig naar behoren, tot grote opluchting van iedereen.

Daarnaast lopen de voorbereidingen voor het nieuwe glas-in-loodraam voorspoedig. We kijken uit naar de voltooiing van dit bijzondere project en hopen u binnenkort het resultaat te kunnen laten zien.

Tevens kijken we uit naar Koningsdag, op zaterdag 25 april, waar de kerk ook weer een ‘stand’ zal hebben. Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger daarvoor dan horen we dat graag!

De Kerkeraad



De diaconie collecte in december 2025 was voor **Macmillan Cancer Support**, opgehaald **£430.00** en overgemaakt **£645.00**



De diaconie collecte in januari 2026 was voor **St Mungo's/Streetlink London**, opgehaald **£366.50** en overgemaakt **£550.00**



De diaconie collecte in februari 2026 was voor **SDCAS (Southwark Day Centre for Asylum Seekers)**, opgehaald **£326.55** en overgemaakt **£489.83**

Diaconie collecte in april Spitalfields City Farm

Midden tussen de drukke straten en hoge flats van Oost-Londen ligt Spitalfields City Farm, een onverwachte groene plek waar natuur, dieren en gemeenschap samenkomen. De stadsboerderij in de wijk Tower Hamlets werd eind jaren zeventig opgericht door buurtbewoners die een braakliggend terrein wilden omvormen tot een plek voor tuinieren en ontmoeting.



Wat begon als een klein initiatief groeide uit tot een geliefde lokale charity die jaarlijks duizenden

bezoekers trekt. Tussen de wolkenkrabbers van de nabijgelegen City of London kunnen bezoekers hier schapen, geiten, varkens en kippen zien, groenten verbouwen en deelnemen aan workshops over tuinieren en duurzaamheid. Vooral voor kinderen is de boerderij van grote waarde. Veel jonge stadsbewoners hebben weinig direct contact met natuur of boerderijdieren. Op Spitalfields City Farm kunnen zij leren waar voedsel vandaan komt en hoe dieren worden verzorgd, wat hun begrip van natuur en milieu vergroot. Ook voor mensen met mentale gezondheidsproblemen biedt de boerderij een belangrijke steun. Rustige groene ruimtes, werken met dieren en samen tuinieren kunnen stress verminderen en gevoelens van eenzaamheid tegengaan. Daarmee is de boerderij niet alleen een educatieve plek, maar ook een waardevolle sociale en therapeutische omgeving voor de lokale gemeenschap. Meer informatie vindt u op de website: www.spitalfieldscityfarm.org De diaconie kan deze charity van harte aanbevelen!

Namens de diaconie, Marjolein Rovers

Diaconie collecte in mei Kalayaan



De organisatie Kalayaan zet zich in voor een vaak onzichtbare en kwetsbare groep in de samenleving; buitenlandse huishoudelijke hulpen in het Verenigd Koninkrijk. Veel van deze werknemers komen uit landen zoals de Filipijnen, Indonesië, Sri Lanka, India, Pakistan en Nigeria om in particuliere huishoudens te werken. Hoewel zij belangrijk werk verrichten, bevinden velen zich in een kwetsbare positie en kunnen zij te maken krijgen met uitbuiting of misbruik. Kalayaan werd in 1987 opgericht door huishoudelijke hulpen en hun supporters. Het doel was om erkenning en bescherming te krijgen voor deze groep, die destijds nauwelijks binnen de immigratieregels werd erkend. Zonder die erkenning konden werknemers hun rechten moeilijk afdwingen wanneer zij slecht behandeld werden door hun werkgever. De organisatie geeft advies over immigratie en arbeidsrechten, helpt slachtoffers van mensenhandel

en biedt sociale ondersteuning en onderwijs, zoals Engelse lessen. Daarnaast voert Kalayaan campagne om wetgeving en beleid te verbeteren, zodat werknemers beter beschermd worden tegen uitbuiting. Zie ook de website: www.kalayaan.org.uk De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie, Martine Boesveld

Diaconale werkgroep

De diaconale werkgroep zet zich in voor ouderen en kwetsbaren in onze gemeente. Met persoonlijke aandacht, praktische hulp en betrokkenheid proberen wij ervoor te zorgen dat gemeenteleden zich gezien voelen en verbonden kunnen blijven met de kerk. Een belangrijk onderdeel van ons werk is contact houden. Nina Booth, onze voorzitter, stuurt kaarten naar jarige ouderen, zodat zij weten dat er aan hen gedacht wordt. Saskia Verwey, onze diaconale medewerker, bezoekt gemeenteleden, onderhoudt contact en biedt praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij paspoortaanvragen, vragen over pensioenen of ondersteuning bij problemen rondom de Settled Status. De werkgroep bestaat verder uit Marjolein Rovers, Wilma Colombo, Marijn Veuger en Martine Boesveld, die al langere tijd actief zijn. Onlangs is Adriana Sutters bij het team gekomen, een welkome aanvulling.



De diaconale werkgroep

Ongeveer eens in de twee maanden komen we via Zoom bijeen. We bespreken het welzijn van ouderen en kwetsbare

gemeenteleden (waarbij we uiteraard zeer zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie). Ook bespreken we mogelijke collectiedoelen. We kiezen bij voorkeur kleine goede doelen in Centraal Londen, zodat de opbrengsten direct ten goede komen aan hun werk. Onze predikant, Bertjan, sluit aan als adviseur en vormt een belangrijke verbinding met de kerkeraad, het Dutch Centre, KWF en Neerlandia. Een bijzonder moment van het jaar is onze kerstactie. Samen stellen we een kleine attentie samen, met een chocoladereep, gedicht en kaart, die we opsturen naar ouderen en vrijwilligers. Heeft u suggesties voor kleine, bij voorkeur lokale vrijwilligersorganisaties waarvoor wij zouden kunnen collecteren, dan horen wij dat graag. Ook andere ideeën voor activiteiten of initiatieven van de diaconale werkgroep zijn van harte welkom. Tegelijkertijd is het goed om te bedenken dat wij een kleine gemeente zijn, met kerkgangers verspreid over een groot gebied. Binnenkort organiseren wij een studiedag waarop we samen nadenken over de toekomst van de diaconale werkgroep. Suggesties en ideeën uit de gemeente kunnen ons helpen om onze werkwijze verder te ontwikkelen.

Namens de diaconie, Martine Boesveld

In Focus: Marja Kingma



Marja Kingma

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Dit keer een bijzondere editie waarin Marja Kingma, curator van de Nederlandse collectie in de British Library wordt geïnterviewd over de bibliotheek van de Nederlandse Kerk.

Naast jouw werk voor de British Library houd je je al meer dan tien jaar bezig met de bibliotheek van de Nederlandse Kerk. Onlangs is de catalogus van onze boekencollectie digitaal beschikbaar gekomen, dankzij jouw inzet. Wat maakt die collectie naar jouw idee zo bijzonder?

Je hebt gelijk- het is alweer twaalf jaar geleden dat ik begon aan het catalogiseren van de bibliotheek. Ik heb dat zeker niet in mijn eentje gedaan; Diane Mercer, voorheen van de bibliotheek van UCL, is er vanaf het begin bij geweest en diverse anderen hebben hun steentje bijgedragen. Al werkende werd mij steeds duidelijker hoe bijzonder deze collectie is. Ten eerste was het een werkende collectie en dat is het nog steeds. A Lasco, Micron en anderen bezaten boeken die zij gebruikten bij het ontwikkelen van de liturgie en catechismus. Vervolgens schreven zij die op in boeken die nog steeds op de plank staan. Ten tweede zijn er aanwijzingen dat de Kerk een diplomatieke functie had. Zo wordt de Latijnse editie van het stedenboek van Joan Blaeu (1596-1673) uit 1649 als een geschenk gezien, toegeschreven aan Johan Maurits van Nassau Siegen (1602-1679). Ten derde geeft deze kleine collectie een mooi beeld van de ontwikkeling van de boekdrukkunst, van de tijd van de wiegendrukken, of incunabelen, voor 1500, zoals de Delft Bijbel, via de Polyglot Bijbel van Plantijn, werkelijk een meesterstuk van drukkunst, tot een negentiende-eeuws Bijbel commentaar op heel dichtbedrukt, heel dun papier. Ten vierde tonen de boeken de sporen van de geschiedenis van de Kerk. Door de brand van 1869 hebben sommige boeken waterschade opgelopen, of hebben stevige nieuwe banden gekregen.

Je hebt niet alleen gewerkt aan de catalogus de afgelopen jaren. Je geeft ook met enige regelmaat een show-and-tell in onze bibliotheek. Welke boeken komen dan in ieder geval op tafel en waarom?

Show & tells geven is mijn absolute favoriete activiteit,

zowel hier als bij de British Library. Als bibliothecaris is niets zo leuk om mensen mooie, bijzondere, of zeldzame boeken te laten zien en er over te vertellen. Wat mensen dan meestal verbaasd, is dat zij die boeken ook mogen aanraken. Dat gevoel van iets in je handen te houden dat honderden jaren oud is, daar kan geen digitale versie tegenop. Mijn selectie moet passen bij de groep bezoekers, maar de Delft Bijbel, (1477) is er altijd bij. Het is het eerste Nederlandstalige boek gedrukt met losse metalen letters. Het bevat het Oude Testament, zonder de Psalmen. Van de 250 gedrukte exemplaren zijn er nog zo'n zestig over en deze kerk heeft er één van. Het stedenboek van Joan Blaeu is altijd van de partij. Niemand maakte zulke prachtige plattegronden als Blaeu en deze atlas heeft er tweehonderd, allemaal ingekleurd. Ten derde is er Calandrini's Latijnse grammatica lesboek uit 1607, dat hij gebruikte als twaalfjarige jongen, lang voordat hij dominee en bibliothecaris van de Kerk werd. Het is toch aandoenlijk dat hij het blijkbaar zo koesterde dat het een plekje in de bibliotheek kreeg en dat zijn opvolgers hem zodanig bewonderden dat ze het lieten staan. De vele tekeningetjes en krabbels bewijzen dat kinderen van toen zich waarschijnlijk net zo stierlijk verveelden in de Latijnse les als kinderen van nu.

Wat is de bijzonderste ontdekking die je in de afgelopen jaren hebt gedaan, tijdens het werken met de boeken uit onze bibliotheek?

Er is niet echt één bijzondere ontdekking geweest, denk ik. De collectie bevat daarvoor te veel bijzondere boeken. Calandrini's schoolboekje is er zeker een van, en ook het Wonderboek van David Joris, gedrukt in 1542 in Deventer. Het staat bol van de 'manicules', kleine handjes in de marges waarvan de wijsvinger naar een bepaalde passage in de tekst verwijst. Er zijn wel elf verschillende stijlen! Dat zie je bijna nooit. Als derde moet zeker Erasmus' 'Adagiorum chiliades' (1536) genoemd worden, want het komt uit zijn eigen bibliotheek. A Lasco kocht Erasmus' bibliotheek en dit boek is in de kerkbibliotheek terechtgekomen.

2026 is voor jou een bijzonder jaar. Over enkele maanden hoop je met pensioen te gaan bij de British Library en je gaat dit jaar trouwen. Grote life events! Als het daarna wat rustiger wordt, zijn er dan nog raadsels of losse eindjes in onze bibliotheek te vinden, waar jij graag mee aan de gang zou willen gaan?

2026 wordt zeker een heel druk en heel bijzonder jaar. Het begon met het publiceren van de catalogus van de bibliotheek van de Kerk. Eindelijk! Het is de eerste versie want aanvullingen en verbeteringen zullen nodig blijven. Ik blijf graag betrokken bij de bibliotheek, om gebruikers bij te staan en show & tells te geven!

Marja Kingma werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 03/04 **Goede Vrijdag, paars/zwart
Maaltijd van de Heer (zittend)
m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v. Greg Hallam
Ds. Bertjan van de Lagemaat**
- 05/04 **Pasen, wit
Kerkdienst +plus+
11.00 uur Paasviering
met aansluitend paasbrunch
Ds. Bertjan van de Lagemaat**
- 12/04 Beloken Pasen, wit
Ds. Leonora Jagessar – Visser 't Hooft
(Sutton)
- 19/04 3e zondag van Pasen 'Misericordia Domini' wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 26/04 4e zondag van Pasen 'Jubilate' wit
Ds. Klaas Koffeman (Den Haag)
- 03/05 5e zondag van Pasen 'Cantate' wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 10/05 6e zondag van Pasen 'Rogate' wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 17/05 7e zondag van Pasen 'Exaudi' wit
11.00 uur Austin Friars
Dr. Tjaard Barnard (Barendrecht)
- 17/05 **13.30 uur Norwich Cathedral
met aansluitend Afternoon Tea
Ds. Bertjan van de Lagemaat**
- 24/05 Pinksteren, rood
Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)
- 31/05 Trinitatis, wit
Ds. Henk Leegte (Amsterdam)
- 07/06 1e zondag na Trinitatis, groen
Maaltijd van de Heer
Ds. Bertjan van de Lagemaat
aansluitend lunch en Gemeenteberaad!

Waar zijn we digitaal te vinden:

Website: www.dutchchurch.org.uk
Facebook: www.facebook.com/nederlandsekerk
YouTube: www.youtube.com
 YouTube zoekterm: Dutch Church London
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk    **YouTube**
www.dutchcentre.com

Agenda

April 2026

- Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**, geef je op bij: office@dutchchurch.org.uk
- Vr 03/04 11.00 **Goede Vrijdag** kerkdienst m.m.v. Vocaal Ensemble
- Zo 05/04 11.00 **Pasen** en na de kerkdienst **Paasbrunch!**
- Di 14/04 11.00 **Church Watchers** kerk open van 11.00-15.00 uur
- Za 25/04 12.00 Koningsdag** in Austin Friars, van **12.00-18.00 uur**. Kijk a.u.b. ook op de websites: www.dutchcentre.com en www.neerlandia.org
- Di 28/04 11.00 **Church Watchers** kerk open van 11.00-15.00 uur
- Do 30/04 18.00 **NCL/Dutch Centre 'Rewriting the Rules: Accessible Health Tech for All'** by Amber Vodegel (doors open 17.30) Tickets: www.dutchcentre.com

Mei 2026

- Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**, geef je op bij: office@dutchchurch.org.uk
- Ma 04/05 19.30 **4 mei Herdenking** op Mill Hill London. Vanaf 19.00 uur kunt u arriveren, de plechtigheid rond het monument is om ca. 19.50 uur, zie a.u.b. ook website: www.neerlandia.org
- Wo 06/05 19.00 **Dutch Centre Concert Talk - Music in Auschwitz: Playing for your life with Anne Sebba and musicians** (doors open 18.30) Tickets: www.dutchcentre.com
- Di 12/05 11.00 **Church Watchers** kerk open van 11.00-15.00 uur
- Wo 13/05 19.00 **Dutch Centre 'A Court of Paper'** Documentary Theatre (doors open 18.30) Tickets: www.dutchcentre.com
- Zo 17/05 13.30 **Norwich** kerkdienst in Norwich Cathedral en aansluitend 'Afternoon Tea'
- Di 19/05 11.00 **Church Watchers** kerk open van 11.00-15.00 uur
- Do 21/05 19.00 **Dutch Centre 'Lost Amsterdam: The Hidden Histories of Looted Art'** (doors open 18.30) Tickets: www.dutchcentre.com
- Di 26/05 11.00 **Church Watchers** kerk open van 11.00-15.00 uur

Kijk ook eens op de website van de kerk en geef je op voor de wekelijkse Nieuwsbrief!

Voor meer informatie en nieuws over de Nederlandse Kerk in London kun je op onze website een kijkje nemen: www.dutchchurch.org.uk En als je wekelijks op de hoogte wilt blijven van activiteiten en diensten in de kerk, geef je dan op voor de Nieuwsbrief, bij: office@dutchchurch.org.uk dan ontvang je elke week een e-mail in je inbox.